

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, januari 2025

20^e jaargang no 3

Volgende nieuwsbrief D.V. 31 januari 2025.

Overdenking

Er was eens een Indiaan

Ik weet, HEERE! dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Psalm 119: 75.

Een eind bij hem vandaan woonde een zekere MacDougal. Hij had aan de rand van een van de wijd uitgestrekte bossen van Canada, zijn blokhut gebouwd. Op zekere dag verdwaalde zijn vrouw in het grote woud. Na lang zoeken om de uitgang te vinden, zonk zij uiteindelijk geheel uitgeput neer aan de voet van een boom en viel in slaap. Toen ze ontwaakte stond een reusachtige indiaan voor haar. Wat een schrik voor de vrouw van een boer. Ze wist wel hoe vijandig de Indianen stonden tegenover de blanken. Echter al snel bleek dat ze niet bang hoefde te wezen, want de Indiaan was veel vriendelijker dan zij had kunnen verwachten. Hij wenkte haar om hem te volgen en hoewel met een kloppend hart, gaf zij gevolg aan zijn wens. De reus geleidde haar naar zijn hut, zette haar daar wat eten voor en bracht haar, nadat ze zich had versterkt, naar de boerderij van de blanken.

Enkele maanden na deze gebeurtenis snelde op zekere dag dezelfde Indiaan heel vroeg in de morgen het blokhut van deze boer binnen. Hij wenkte de boer en zijn vrouw hem onmiddellijk te volgen. Zijn blik was angstig en daarbij zo dreigend dat de boer en de boerin elkaar ontzet aanstaarden. Ze schenen echter te weigeren om hem te volgen en daarom drong de Indiaan nog sterker aan. Evenwel zonder de gewenste uitwerking. Nu keek de Indiaan de kamer rond alsof hij iets zocht. Plotseling sprong hij naar het kleine bedje waarin hun zoontje vrolijk speelde en kraaide. Met één greep had hij het knaapje beet en rende er mee de deur uit. Het bezoek en de roof waren het werk van slechts enkele ogenblikken.

Met een luide gil liep de moeder handenwringend van angst de Indiaan achterna, gevolgd door haar man, die in de haast nog net een grote bijl had mee kunnen nemen. De Indiaan keek niet om. Hij rende voort en zorgde ervoor dat hij op veilige afstand bleef van de beide ouders. Hij hield pas stil toen hij een hoogte had bereikt. Daar wachtte hij rustig zijn vervolgers af. Zodra deze dicht genoeg genaderd waren, toonde hij hun het kind, dat ongedeerd en glimlachend in zijn armen lag. Blij stak het knaapje zijn beide handjes toe. Maar daarna wees de Indiaan naar het dal. Toen deinsden de boer en zijn vrouw achteruit. Wat een gezicht. Rook en vuur stegen op aan de horizon en de hele lucht was rood gekleurd. Uit de donkere rookwolken hoorde men het huilen en jammeren van de ongelukkigen.

De geredden begrepen nu alles. De Europeanen waren plotseling overvallen door de Indianenstam, waartoe ook de redder behoorde en om ze voor dat vreselijk lot te bewaren was de Indiaan tot hen gekomen. Daarom had hij ze zelfs zo angstig aangekeken. Dreigend was zijn blik geweest toen ze geen gehoor hadden willen geven aan zijn uitnodigingen. Hij had beseft aan welk gevaar ze blootstonden en daarom had hij het kleine jongetje 'geroofd'. Nee niet geroofd, hoewel het de ouders zo was voorgekomen. Nu waren ze gered. In veiligheid gesteld door een die ze niet goed hadden beoordeeld en die ze zelfs voor korte tijd als hun grootste vijand hadden gezien. Dezelfde avond nadat alles was platgebrand leidde de Indiaan de geredde familie naar een andere plaats, mooier dan zij ooit hadden gezien.

Hoe vaak zien wij God als een vijand als hij iets van ons afneemt? Terwijl dat alleen is om onze aandacht af te leiden van al het vergankelijke en ons oog te richten op de eeuwige dingen. Geen ander doel heeft de Goede Herder dan ons te leiden naar de veilige schuilplaats en opdat we Hem daarheen zouden volgen, neemt hij soms af wat voor ons dierbaar en waardevol is, anders zouden we daaraan blijven hangen en de Herder niet volgen.

Is het u vaak gebeurd dat de zegeningen en de voorspoed u op de knieën brachten om de Heere te danken en te dienen? Wees eerlijk, vaak werkt verdrukking beter.

Uit liefde en trouw verdrukt de Heere en voert Hij ons naar de woestijn, om naar ons hart te spreken!

Zo vragen we aan het begin van 2025: "Heere, leid ons in dit het nieuwe jaar, met vertrouwen op U, wat U ons ook geeft, en wat U ons ook afneemt.

Ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Meeleven met

Een doopdienst is altijd bijzonder natuurlijk, vanwege de verkondiging van het Woord maar ook vanwege het teken van de doop; deze keer viel dat samen met de voorbereiding op het Avondmaal.

Er was echter nog een reden waarom het een bijzondere dienst mocht zijn: oma Klepper-Bolkenbaas (Connie) mocht ook aanwezig zijn. Wat zal er veel door je heen gegaan zijn Connie, om daar samen met Jan, en de kinderen en jullie kleinkind getuigen te zijn van het spreken van de Heere door het teken van de doop heen. Wat is er veel gebeurd als je terugkijkt, in dit jaar voor de familie Klepper. Dat hadden Jan en Connie allerminst verwacht toen ze elkaar op 1 januari van dit jaar een gezegend Nieuwjaar wensten.

We wensen Connie samen met Jan en de kinderen ook met de kleine Rein, van harte toe in vertrouwen op de Heere jullie levensweg te gaan!

Mevrouw Coby Rooijers-Hoogendoorn (Hoge Pad 2c - 3253 AM) heeft in het ziekenhuis in Antwerpen nadere onderzoeken ondergaan. Op D.V. 16 januari moet er een ingreep plaatsvinden vanwege sommige tegen elkaar aan schurende delen. Hierdoor is een hernia operatie nog niet mogelijk. Het blijft voorlopig dus nog afwachten wanneer en wat er zal gaan gebeuren. We wensen u, samen met uw man alle goeds, ook voor het nieuwe jaar. Gods zegen in alles!

Donderdag 2 januari hoopt Cocky van 't Zelfde de uitslag te krijgen van het bloed om te weten of ze de achtste (en hopelijk de één na laatste) kuur zal kunnen ontvangen. Het zal een combinatie zijn van de immuuntherapie en chemotherapie. Als het door kan gaan, dan hoopt ze begin januari de achtste kuur te krijgen en hopelijk dus eind januari de negende en laatste kuur. Wij mogen hopen en bidden dat de Heere de kuren zegenen zal en dat het voorlopig de laatste kuur mag zijn die Cocky zal moeten ondergaan. Te midden van alle zorgen en ziekte, is het een zegen dat ze samen mogen zijn en dit alles ook gezamenlijk aan de Heere mogen voorleggen. Ze zijn overigens ook zeer erkentelijk voor al het meeleven, wat vanuit Ridderkerk, maar ook zeker vanuit Ouddorp ervaren wordt. De Heere zij jullie nabij.

Dankbaarheid in huize Pikaart, omdat onze koster Cor Pikaart (Geleedststraat 7, 3253 BE) een goede uitslag mocht ontvangen van het leveronderzoek. We wensen hem samen met Marja, alle goeds toe, ook voor hun gezin, en dat hij nog lang onze koster mag zijn. Weinig mensen zullen beseffen hoeveel uren er naast het werk vòòr de schermen, er ook àchter de schermen gedaan wordt. Dat wordt zeer gewaardeerd en het is bijzonder fijn dat je het met zoveel toewijding mag doen!

Voorts leven we mee met onze overburen, de rouwende familie Sperling, omdat Cornelis (Kees) Sperling (van 'De Branding') op vrijdag 6 december 2024, op 66 jarige leeftijd, is overleden. Op de kaart stond vermeld dat hij in volle verzekerdheid des geloofs is weggenomen, met Psalm 32:1 (berijmd) boven aan de kaart. Dat die woorden hen allen tot grote troost mogen zijn. Wat heeft Kees het zwaar gehad; de spierziekte heeft zijn laatste krachten stukje bij beetje afgenomen, maar hij mocht het moedig en geduldig dragen, met zijn hoop op de Heere! Ds. D. Zoet ging voor in de rouwdienst, die vooraf werd gegaan door een in memoriam van zijn dochter en een persoonlijk woord van ds. W.J. op 't Hof, de oud predikant en vriend van de familie Sperling. Op het graf werd nog een dankwoord uitgesproken door de zoon (dat voor een groot deel door Kees van te voren zelf was opgesteld!) We wensen mw. Sperling-Tanis (Heleen), die nu als weduwe achterblijft, samen met haar dochters en zoon, en hun geliefden, en met haar kleinkinderen en met Jobbe (de zus van Kees) van harte Gods zegen en nabijheid toe! Dat Psalm 32 met u en jullie allen mee mag reizen totdat Hij komt!

Geboren

Wat een vreugde voor Nathan & Annelein Voogd! Vrijdag 29 november is in hun gezin een dochter en zusje geboren met als roepnaam: Saar. Op het kaartje staat vermeld: "Ontvangen in geloof, Tekenen van hoop. Geboren uit liefde. Gods wonder! Welkom lieve Maartje Neeltje!" Vervolgens de tijd van geboorte: 03.58 uur, haar gewicht: 2940 gram en haar lengte: 49 cm. Nathan & Annelein, Piet en Saar Voogd, Molenweg 26, 3253 AM Ouddorp. We wensen Nathan & Annelein van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. Ook een hartelijke felicitatie voor onze broeder diaken en scriba: opa Chris en oma Corma en uiteraard ook opa en oma Voogd. Jullie trouwdienst lijkt voor mijn gevoel nog maar amper een jaar geleden (Eén ding is nodig!), maar inmiddels mogen jullie al twee kinderen hebben ontvangen van de Heere. Wat een goed(ertieren)heid! *En wat zijn jullie samen blij dat na alle zorgen rondom de kleine Saar, ze na verloop van tijd weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis vanwege een virus.*

Opnieuw vreugde voor de derde keer in huize Ras! Nico en Willeke mochten een zoontje ontvangen. Op het geboortekaartje stond vermeld: "Dank U, Heer - U liet ons weer - het wonder beleven - ons werd een zoon en broertje gegeven -WELKOM LIEF BROERTJE-

Dankbaar en blij ontvingen wij uit Gods hand een zoon en broertje: Joël" De kleine Joël werd geboren op 19 december 2024, om 19:00 uur en woog 3815 gram en was 51 cm. Samen met Nico & Willeke Ras en zijn zussen Rachel & Sarah woont hij op Braamstove 34, 3253 EK Ouddorp. Al met al een hele verandering, een nieuw huis, en een nieuwe gezinssamenstelling. Het was wel een drukke tijd, om met een aanstaande bevalling in het vooruitzicht, ook nog te verhuizen, maar het is allemaal goed gekomen. De Heere heeft gezorgd! En tot drie maal toe heeft Hij jullie de genade gegeven van nieuw leven te mogen ontvangen! P.S.: Mijn vrouw en ik vinden het een prachtige naam trouwens, want onze oudste zoon heet ook Joël;) Zijn naam betekent: 'De HEERE is God'.

We wensen jullie toe dat hij dat zo vroeg mogelijk zal leren. We zien samen met jullie en Nathan en Annelein uit naar de doopdienst op D.V. zondag 26 januari 2025.

Huwelijk

En -als verlaat bericht- we wensen ook het bruidspaar Wouter & Mathilde Weesie- de Jong van harte Gods zegen toe op hun huwelijk. Op donderdag 14 november 2024 mochten ze elkaar in de Dorpskerk van de Hervormde gemeente Ouddorp het ja-woord geven. Jullie hebben meegekregen voor jullie gezamenlijke levensreis, een woord van de profeet Jesaja: "Hoort en uw ziel zal leven!" Jesaja 55: 3b. De Heere zij met jullie.

Huwelijksjubileum

Voor het echtpaar Cees & Jannie Grinwis was het woensdag 11 december een gedenkdag. Ze mochten gedenken dat ze op 11 december 1984, veertig jaar geleden dus, elkaar het ja-woord mochten geven. Ds. W.J. op 't Hof heeft hen destijds in het huwelijk bevestigd met de woorden: "Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;" Psalm 37:5. Wat een veelbewogen tijden hebben ze meegemaakt, op allerhande gebied, zowel maatschappelijk, kerkelijk, geestelijk en lichamelijk. Uiteraard denken zij (en wij met hen) terug aan de tijd Cees ernstig ziek werd, nu alweer elf jaar geleden. Het was voor hem en Jannie en alle geliefden en meeleven om hem/hen heen reden tot verwondering en dankbaarheid dat hij mocht herstellen. Nu zijn er weer redenen tot zorg. Zeker was er opluchting en dankbaarheid dat het kwaadaardige gezwel aan zijn tong kon worden weggenomen, maar het blijft naast het vertrouwen en de hoop op de Heere, toch spannend wat de uitslagen van de onderzoeken zullen betekenen voor de toekomst.

Wat kennen jullie veel mensen in Ouddorp en daarbuiten, en wat zijn er ook veel mensen die jullie kennen! (en de Koninklijke onderscheiding van onlangs bevestigde dat nog eens!). Dat heeft uiteraard alles te maken met het werk in- en voor de kerkelijke gemeente, vòòr en na 2004. Jullie mochten gastheer en gastvrouw zijn van Eben-Haëzer en de Morgenster, en ook mensen nabij zijn in moeite (bij Sjaloomzorg), in rouw en verdriet (waarbij Jannie nog steeds een helpende hand mag bieden bij het werk van zoon Willem bij Arensman Uitvaartverzorging). Zodoende blijven er maar weinig Ouddorpers over die jullie niet kennen. Enerzijds hebben jullie geleerd: Vest op prinsen geen betrouwen; anderzijds hebben jullie heel veel liefde en meeleven van zeer velen ontvangen. Echter, ver boven alle jubileum-vreugde uit, glinstert het Adventslicht, juist ook in brood en beker bij het Avondmaal. Wat toepasselijk om als antwoord te geven op de vraag uit Psalm 116: "Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden?" De woorden over de hoop uit Psalm 39:8 en Romeinen 5:5 deden me nog denken aan Romeinen 4:18 waarin beschreven wordt dat Abraham tegen hoop, op hoop geloofd heeft. Dat die woorden - in alles- jullie mogen richten op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs! We wensen jullie, Cees & Jannie, samen met de kinderen Willem & Janneke, Corné & Andrea, Anne & Dennis en met al jullie kleinkinderen van harte Gods zegen toe, ook in het wentelen van jullie aller wegen op de HEERE. En wat is Psalm 37:5 waar gebleken: "Hij zal het maken..." Soli Deo gloria!

Een hartelijke felicitatie voor het echtpaar Moos Aleman & Marrie Aleman - Mastenbroek (Bernhardweg 13 - 3253 BC). Nog maart kort lid van onze gemeente (hoewel al wel geruime tijd meelevend). Ze mochten op 21 december hun 45-jarig huwelijksjubileum gedenken. De Heere is goed! Vijf en veertig jaren van verbondenheid, liefde en zorg voor elkaar. Na het robijnen (40) jubileumsjaar, heeft de Heere hen er nog weer 5 jaar bij gegeven, en dat zo kort na het ontvangen van een nieuw levensjaar, omdat Moos hij onlangs 71 jaar mocht worden. En dat alles vanwege Zijn trouw! "Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik. Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer. Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren."(Jes 45:21-23)

Een woord van dank!

Heel graag wil ik alle gemeenteleden die hun goede wensen middels een kaart of bericht -of persoonlijk- kenbaar gemaakt hebben naar ons gezin, heel hartelijk bedanken.

Uw meeleven en betrokkenheid doet ons heel erg goed.

En dan nog iets... Op de dag voor Kerst, kwam diaken Duifhuizen samen met zijn vrouw Lizette ons een grote verrassing bezorgen namens de gemeente. Tja, u begrijpt dat we dat met enige verlegenheid hebben aangenomen, want die zondag ervoor ging het over: 'Geef ons heden ons dagelijks brood...' Maar wat hebben we in die pakketten overvloedig veel meer ontvangen dan alleen dagelijks brood!

We willen hen en ook u daar heel hartelijk voor bedanken.

Ten slotte

Wat zijn er veel berichten over het wel een wee van gemeenteleden gepasseerd waarvoor we uw meeleven hebben gevraagd. Probeer nou eens om al die mensen, die u en jij je maar herinneren kunt, op te schrijven en ze allemaal voor de Heere neer te leggen, zoals de mensen vroeger deden toen de Heere Jezus op aarde was.

Er stond dat ze Hem voor de voeten wierpen allen die kwalijk gesteld waren.! Wat een machtige uitdrukking! Werp zo eens al die mensen, en jezelf erbij(!), voor de voeten van de Heere Jezus Christus en bid Hem: "Heere ontferm U over hen en over mij, wees genadig en geef die viervoudige zegen uit Efeze 3:14-21:

Versterking door de Geest, **Inwoning** van de Heere Jezus, **Beleving** van Uw liefde en **Vervulling** tot de volheid van God!

*Op de drempel van het oud- en nieuwe jaar,
sta ik te peinzen, terwijl ik in de toekomst staar:
Hoe heb ik al die tijd, als in een droom geleefd?
Besef ik wel dat God zo vaak geroepen heeft?*

*Elk uur weer dichters bij de eeuwigheid
Elk rouwbericht getuigt van de vergankelijkheid
Drukke, zorgen, zonden doen Gods roep vervagen
En ondanks dat, deed God het Kerstlicht voor ons dagen!*

*Het Christus-Kind lokt ons tot Zijn krib' te komen
om vrijmoedig drinkend van genade- stromen
De toekomst in te gaan, met hoop, om Jezus' wil,
want Hij vergeeft en maakt mijn ziel steeds stil.*

*O leer mij volgen, dichters achter Jezus aan
Schuilend in Zijn wonden, Hij heeft het al' voldaan.
Immanuel, U riep aan 't kruis: Het is volbracht!
Gaat U mij voor, in vreugd en pijn, bij dag en nacht.*

Namens ons alle vijf een gezegend 2025 gewenst!
Ds., M.C. Schreur

Gemeente nieuws

Afscheid

Vele jaren hebben Kees en Wilma Villerius deel uitgemaakt van onze gemeente. Maar mede in verband met de verhuizing en de reisafstand hebben ze besloten om zich te richten op een gemeente dichterbij huis, ook met betrekking op en betere algehele participatie, zoals ze ons hebben doen weten. Ze hebben veel meegemaakt, veel ontvangen, (en ook met zeer goede herinneringen aan de begintijd toen wijlen ds. C. van den Berg hier was) maar ze hebben zich ook veel gegeven. Het past ons een woord van dank uit te spreken naar Kees als organist, en dat niet alleen bij de zondagse erediensten, maar ook bij andere gelegenheden, en ook nog bij het kerkkoor dat nog vele avonden gezongen en gerepeteerd heeft. Ook hebben Kees en Wilma veel nieuw ingekomen leden bezocht. Een veelbewogen tijd ligt achter hen; dat heeft ook te maken met het feit dat Kees destijds de benoeming tot ouderling uiteindelijk toch niet aanvaard heeft. We weten dat hij met pijn in zijn hart tot dit besluit gekomen is.

Op 24 november 2024 heeft hij voor het laatst een kerkdienst begeleid, als vaste organist van onze gemeente. Naderhand hebben ze in de consistorie nog even op een wat persoonlijker manier afscheid van ons als kerkenraad genomen. We wensen Kees en Wilma van harte Gods zegen voor de toekomst. Hij zij jullie nabij. Leef dichtbij de Koning. In Zijn schaduw is het goed toeven!

Vacature diaken

Op de kerkenraadsvergadering van maandag 16 december jl. is (met inachtneming van de uitgebrachte stemmen) dhr. Gerco Pape (Vogelmeet 6, 3253 ER) benoemd tot diaken.

Op vrijdag 27 december heeft hij ons als kerkenraad laten weten dat hij toch geen vrijmoedigheid had om zijn benoeming te aanvaarden. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem en zijn vrouw en hun dochter Gods zegen toe. Als kerkenraad en gemeente moeten we dus verder zoeken, bidt u mee? 'Leer ons naar Uw wil te handelen, dan zullen we in Uw waarheid wandelen.

Contactmiddag

We kijken overigens dankbaar terug op de contactmiddag die we in november mochten hebben. Na de meditatie en het gedicht: "En dan...?" hebben we aangenaam geluisterd naar Jaap Tanis, een echte Ouddorpse visser en verteller, die ons van alles liet zien en horen over zijn werk als zeevisser. Naast de vertrouwde groep, waren er ook nog collega vissers (jong en ouder) aanwezig. Tenslotte hebben we kunnen genieten van de (door Visspecialist Hameeteman gesponsorde) kibbeling! (Nogmaals hartelijk dank!)

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



De kerstfeestviering ligt achter ons. Met 34 kinderen en vele belangstellenden herdachten we in woord en lied de geboorte van de Heere Jezus. Ook namen we afscheid van Anna, Jesse en Rosalynn, en van meester Marco.

We kijken terug op een mooie bijeenkomst!

Op **zondag 12 januari** begint de zondagsschool weer. Elke zondag na de ochtenddienst komen we in de Morgenster bij elkaar om te zingen, te bidden en te luisteren naar een Bijbelverhaal. Alle kinderen van 4 - 12 jaar zijn hartelijk welkom!

In verband met de kleurenafdruk staat de foto van de kinderen van de zondagsschool op de laatste pagina van ons kerkblad.

Vrouwenkring "Sola Fide"

De vrouwen van "Sola Fide" wensen u allen van harte Gods Zegen toe voor het nieuwe jaar 2025!

In januari hopen we 2 keer samen te komen, als eerste op **maandag 6 januari**. Het thema van de Bijbelstudie is: "Ruth bij Boaz op de dorsvloer". (Ruth 3:6-13)

Ruth doet wat haar schoonmoeder Naomi haar heeft gezegd. Zij beseft dat de uitkomst van haar ontmoeting met Boaz mede bepalend is voor de toekomst van haar schoonmoeder Naomi en het voortbestaan van het geslacht van haar overleden man Machlon. Maar niet haar eigen belang, maar haar trouw aan de familie staat voorop. Zij gaat in de avond naar de dorsvloer waar Boaz zich na het werk te slapen heeft gelegd. Stilletjes legt zij zich aan zijn voeteneind en wacht af wat er gaat gebeuren. Boaz schrikt wakker en hoort dat het Ruth is die aan zijn

voeteneind ligt. Zij vraagt hem om zijn vleugels over haar uit te breiden, omdat Boaz de lossers is. (Dit is ook een aanduiding van het huwelijk, dus een huwelijksaanzoek.) Boaz belooft om haar te lossen.

Op **maandag 27 januari** gaan we verder met Ruth 3:14-18 met als thema: "Afwachten wat Boaz gaat doen".

Boaz geeft Ruth 6 maten gerst mee als zij naar huis gaat, want hij zei dat hij niet wilde dat Ruth met lege handen tot Naomi zou terugkeren. Direct vertrekt Boaz naar de stad om de lossers te spreken die dichterbij de familie staat dan hij en strikt genomen eerder de gelegenheid moet krijgen om te lossen. Hij wil eerlijk te werk gaan. Thuis gekomen vertelt Ruth hoe haar ontmoeting met Boaz is geweest. Naomi heeft vertrouwen in de goede afloop en zegt dat Boaz niet zal rusten totdat hij deze zaak geregeld zal hebben. Dit wijst vooruit naar de grote Verlosser Jezus Christus, ook Hij rustte niet voordat Hij Zijn werk voltooide om Zijn bruid te lossen. Naomi zegt ook dat Ruth rustig af moet wachten hoe dit alles verder gaat. Dat is niet altijd makkelijk, soms laat God ons wachten om Zijn wil te ontdekken en te leren erop te vertrouwen dat Hij ons leven bestuurt. Het is een hele kunst om in afhankelijkheid te leven. Maar in de Bijbel vinden we in dit verband rijke beloften, zoals: "Ik zal voor u strijden en u moet stil zijn, Ik zal vandaag nog heil voor u bewerken". (Ex. 14:14).

We hopen op gezegende avonden met elkaar en mocht u ook een avond met ons mee willen doen? U bent van harte welkom! Aanvang 19.30 uur.

Jeugdclub -16

Vrijdag **10 januari** is het zo ver: de eerste avond van onze club! Wij als leiding hebben er enorm veel zin in. We hopen de jongeren van (bijna)12 tot 16 jaar te verwelkomen op Hoge Pad 7 (achter vishandel Hameeteman). Inloop is vanaf 19:15 uur en 19:30 uur willen we gaan starten. Het belooft een gezellige avond te worden, dus neem gerust iemand mee!

Groetjes van Erik, Jeanet, Laurens, Lisette, Petra, Rianne, Rosita, Sem

Bijbel lees Groep

Woensdagavond **15 januari** allen vanaf 19:30 uur weer welkom in 'de Morgenster'.

2 Kronieken 35,36; Ezra 1-10 en Johannes 1 - 4 wordt dan behandeld. Woensdagavond **29 januari**: Nehemia 1 - 13 en Esther 1 - 6 en Johannes 5 - 9 wordt dan behandeld. Goed voornemen voor 2025? Bezoek deze avonden! Naast het onderwijs is er ontmoeting!

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment zal vrijdagavond **24 januari** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'. Van harte welkom.

Contactmiddag 5 februari

Presentatie door ouderling J.A. (Hans) Struik over Israël

Graag laten we nog veel meer mensen meegenieten van deze middagen!

Neem elkaar mee, oud en jong! Het is dus geen bejaardenmiddag, want ieder die kan op de woensdagmiddag is hierbij hartelijk uitgenodigd!

Inloop: 14.30 uur.

Activiteitencommissie

Terugblik Kerstpostactie 2024

Dit jaar mochten we in onze gemeente weer heel wat kaarten ontvangen om over het eiland te bezorgen. Al waren het er wel iets minder dan vorig jaar. Ook verkochten we weer prachtig gemaakte kerststukjes. De opbrengst van deze actie is € 1570,60. We bedanken alle creatieve dames die de kerststukjes gemaakt hebben en natuurlijk ook alle postsorteerders en bezorgers in Ouddorp voor hun bijdrage en hulp bij deze actie!

Schenken

We bedanken de familie Van den Andel, Maliepaard, Meijer en Van Splunder voor de schenkingen die we van hen mochten ontvangen naar aanleiding van de spullen die zij hebben verkocht. Hartelijk dank voor al jullie inspanningen het afgelopen jaar en de mooie bedragen die we mochten ontvangen.

Vooruitblik 2025

Ook in 2025 zullen we ons goed buigen over het aantal acties die we gaan doen. Uiteraard zal de D.V. de jaarmarkt in mei niet overgeslagen worden, maar verder gaan we kijken naar welke acties in eerdere jaren goed liepen en welke acties haalbaar zijn voor ons allemaal. Wil je meedenken over onze acties en meehelpen met het organiseren ervan: neem dan contact op met Anne, Marlies, Gerco, Daniël of Mathilde.

In de Kleine Kracht van februari hopen we een terugblik te geven over de acties van 2024, op moment van publiceren van het kerkblad was de oliebolactie nog niet afgerond.

Verantwoording van uw giften

Over de periode van 1 t/m 30 november is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.828,73
Bijdrage onderhoudskosten	1.094,85
Giften per bank en contant	2.625,00
Dankdagcollecte 2024	2.115,15

Kerk naar Buiten	40,00
Trouwdienst 14 nov.	138,75
Activiteitencommissie	824,00
Kerksbalans	<u>3.554,84</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 12.221,32

Diaconie

GZB najaarscollecte, 3 nov.	327,67
Diaconie dankdagcollecte, 6 nov.	1.742,72
Stg. Friedenstimme, 10 nov.	248,12
Diaconie, evangelisatiewerk, 17 nov.	228,12
GZB, weekdienst 20 nov.	60,37
Kerkelijk verenigingswerk, 24 nov.	228,17
Giften diaconie	100,00
GZB november	182,50
Totaal diaconie	€ 3.117,67
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 15.338,99

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.157,25

Verjaardag fonds 2024

Stand vorige keer	952,50
Ontvangen	<u>85,00</u>
Totaal	€ 1.037,50

Kleine Kracht 20^e jaargang

Stand vorige keer	0,00
Aan giften	<u>155,00</u>
Totaal	€ 155,00

Als Kerkrentmeesters zijn we de Actie Kerksbalans voor 2025 weer aan het voorbereiden. Halverwege januari kunt u weer een folder met toezeggingskaart verwachten. Het belangrijkste doel is ook dit jaar weer om de begroting sluitend te krijgen, maar daarnaast zijn we ook aan het rekenen hoe we de predikantsplaats kunnen uitbreiden naar 100%. Momenteel hebben we onze dominee voor 80% in dienst, terwijl zijn inzet ruim 100% overschrijd. Hierover volgt meer informatie in de komende periode. We hopen weer op uw vrijgevigheid te kunnen rekenen!

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 3 januari ~ 77 jaar, Dhr. J. van der Bok Emmaweg 10, 3253BD.
- 8 januari ~ 86 jaar, Mevr. M.A. Santifort-Joppe Essenlaan 143, 3247GG Dirksland.
- 10 januari ~ 77 jaar, Mevr. J.M. Roijers-Hoogenboom Hoge Pad 2 c, 3253BJ.
- 13 januari ~ 75 jaar, Dhr. G. Moerkerk Julianaweg 6, 3253BL.
- 13 januari ~ 72 jaar, Dhr. A.J. Nederveld De Gracht 18, 3253EC.
- 14 januari ~ 81 jaar, Dhr. W. de Kiewit Dorpsweg 37 A, 3253AG.
- 17 januari ~ 74 jaar, Mevr. A. Grinwis-de Vries Zeebrekersweg 23, 3253VS.
- 25 januari ~ 72 jaar, Mevr. E.A. Kieviet-Akershoek Oosterweg 27, 3253BR.
- 26 januari ~ 84 jaar, Mevr. K.K. Kleine-van Koppen Broekweg 2, 3253XB.
- 28 januari ~ 77 jaar, Mevr. A.C. du Pree-Hoek Zouthoek 15, 3253EN.

Overleden

- Mevr. M. Maliepaard.

Verhuisd

- Fam. Tanis van Raadhuisstraat 21 naar Dirkdoensweg 8.

Uitgeschreven

- Fam. Villerius.

Ingeschreven

- Fam. M. Aleman.
- Mevr. T.L. Smithuis.

John Bacon, een Engels beeldhouwer uit de achttiende eeuw, zei op zijn sterfbed: 'Wat ik als kunstenaar was, lijkt een bepaalde belangrijkheid te hebben gehad tijdens mijn leven; maar nu is alleen nog dat ene van belang: dat ik werkelijk een verlorene ben die in de Heere Jezus heb geloofd!'

De natuur- en scheikundige Michael Faraday werd gevraagd:

'Hebt u er al over nagedacht waar u zich in de volgende wereld mee bezig zult houden?' Faraday aarzelde geen ogenblik en antwoordde: *'Ik zal bij Christus zijn en dat is voldoende.'*

De Schot Samuel Rutherford legde het volgende heerlijke getuigenis af, voordat hij de eeuwigheid inging: *Mijn ogen zullen mijn Verlosser zien. Hij heeft mij vergeven, mij liefgehad en rein gewassen. Hij gaf mij een onuitsprekelijke vreugde en volle heerlijkheid. Ik zie die al schijnen in het land van Immanuël!*

Voor onze jongeren

Doel missen

'Zonde van de melk', zeggen we als er een glas omvalt.

Zonde, want de melk was bedoeld om op te drinken en niet om over de tafel te gooien.

Zonde betekend in dit geval dat het zijn doel heeft gemist.

Een van de oorspronkelijke woorden voor zonde in de Bijbel drukt precies het zelfde uit.

Zonde is: niet aan je doel beantwoorden en je leven vermorsen.

Wat is dan het doel van ons leven?

God heeft ons geschapen om Hem persoonlijk te kennen.

Adam en Eva zijn gemaakt om God lief te hebben en hun leven aan Hem op te offeren.

Wij zijn op aarde geplaatst om God te loven en te prijzen.

Alles wat we niet doen tot Gods eer, mist dus zijn doel. Alles moet in dienst van God staan.

Elk woord, elke gedachte en elke daad met een ander doel dan Gods eer, is als gemorste melk op de tafel. Zonde.

Als we daar over nadenken, zondigen we wel vaak en veel.

Er is er EEN die geen doel miste, nooit faalde en alles, maar dan ook alles tot de eer van Zijn Vader deed.

Bij Hem is Redding!

Die Borg wil ook jouw Borg zijn!

Puzzel

Zet de tien woorden in de hokjes. Op de vijfde rij horizontaal lees je nog een woord. Dat is de oplossing.

Dapper
Rust
David
Saul
Fluit
Trompet
Geschenk
Verdriet
Muziek
Vrede



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Woord van dank

Dat is wel op zijn plaats wat betreft Jeannet Meijer.

Al bijna 20 jaar lang maak jij de puzzels voor ons kerkblad.

Elke maand trouw, ruim op tijd wordt er ingeleverd.

Ook de puntentelling wordt door je bijgehouden.

Heel wat namen van kinderen die nu volwassen zijn heb je zo voorbij zien komen.

Maar ook de kinderen die nu nog elke maand trouw hun oplossing inleveren.

Jeannet nogmaals hartelijk dank, en dat we nog lang, elke maand mogen uitzien naar de nieuwe puzzel die je maakt.

Zending en Evangelisatie

Welkom op de GZB-dag!

Nog even en dan is het zover: de jaarlijkse GZB-dag op **D.V. zaterdag 15 maart 2025** in de Basiliek in Veenendaal. Van harte welkom! Het belooft een inspirerende dag te worden waarop je je verbonden voelt met de wereldwijde kerk. Laat je raken door verhalen van christenen uit Latijns-Amerika en ontdek hoe God jou roept om je leven en geloof te delen.

Net als voorgaande jaren kun je kiezen of je 's middags of 's avonds naar de GZB-dag komt. Beide programma's bieden een afwisselend podiumprogramma. Sprekers uit Latijns-Amerika delen hoe zij zich geroepen voelen om in woorden en daden het Evangelie te verkondigen.



- **Ds. Gerrit Vreugdenhil** verbindt een Bijbelstudie met zijn ervaringen als zendingswerker in Colombia.
- **Eliana Estarita** deelt haar verhaal over het werken met kinderen die te maken hebben met armoede, drugs en geweld in Colombia.
- **Pastor Alberto Castro** uit Costa Rica inspireert met zijn kennis en ervaringen over hoe kerken Gods liefde tastbaar maken in het dagelijks leven.

Ontmoetingsplein

Tussen de twee podiumprogramma's is van **16.00 tot 19.30 uur** het ontmoetingsplein geopend. Hier kun je deelnemen aan workshops, stands bezoeken en genieten van een hapje en drankje.

Programma voor kinderen en jongeren

De middag is ideaal voor gezinnen, met activiteiten voor kinderen, een speciaal tienerprogramma en kinderoppas. 's Avonds is er een speciaal tienerevent voor clubs en na het podiumprogramma een jongerencafé voor jongeren van **18 tot 30 jaar**.

Meld je aan!

De GZB-dag is een inspirerende dag over zending voor álle leeftijden. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.gzb.nl/gzbdag.

Bekijk 'De Zin van Zending' op zaterdag 4 & 11 januari om 17.10 uur, KRO-NCRV (NPO 2)

Op zaterdag **4 en 11 januari om 17.10 uur** zendt KRO-NCRV op **NPO 2** de documentaire '**De Zin van Zending**' uit. Een kwetsbaar en eerlijk verhaal over zending, toen en nu. Wat beweegt zendingswerkers om het Evangelie te delen in een totaal andere context? Je volgt de families Roest in Thailand en Van Dijk in Duitsland en ziet hoe de GZB en de kerk in Kenia werken aan verzoening. We hopen dat deze documentaire iets in beweging zet.

Kerkdiensten

Zondag 12 januari 2025

9:30 uur: prop. M. Slingerland, Gouda
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Ver. Wycliffe bijbelvertalers. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage energie.

Zondag 19 januari 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage energie.

Woensdag 22 januari 2025 Weekdienst

19:30 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e GZB 2^e Kerk.

Zondag 26 januari 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *bediening Heilige doop*
18:00 uur: ds. J. Lohuis, Scherpenisse
Collecte: 1^e Stichting de Pietersberg tbv. De Herberg. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage energie.

Zondag 2 februari 2025

9:30 uur: ds. A. Goedvree, Hellouw
18:00 uur: ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk a/d IJssel
Collecte: 1^e Stichting Gave. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage energie.

Oppasrooster januari 2025

12 januari – Emma en Femke
19 januari – Margriet en Eline
26 januari – Corrien, Emma v/d Giessen en Rhodé
02 februari – Nelie en Rebecca

Zanguurtje

5 januari 2025 is er weer het maandelijks zanguurtje. Het thema voor deze avond is Verwachting. Komen jullie ook? Samen zingend het nieuwe jaar in, allemaal welkom!
Het volgende zanguurtje is dan weer op D.V. 2 februari 2025.

Kerstfeest zondagsschool 2024



Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de Heer een helper zijn.

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.
Amen.



Een woord van dank!

Heel graag wil ik alle gemeenteleden die hun goede wensen middels een kaart of bericht -of persoonlijk- kenbaar gemaakt hebben naar ons gezin, heel hartelijk bedanken.

Uw meeleven en betrokkenheid doet ons heel erg goed.

We wensen u en jullie allen een heel goed en gezegend 2025 toe.

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur