

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, februari 2025

20^e jaargang no 4

Volgende nieuwsbrief D.V. 28 februari 2025.

Overdenking

Er was eens een priester...

Schoonheid in een doods-kamp...

Het is nauwelijks mogelijk zou je denken om enige schoonheid te vinden in de dood. Het is zelfs nog moeilijker om schoonheid te vinden in een doods-kamp, met name in Auschwitz. In de Tweede Wereldoorlog zijn daar vier miljoen Joden aan hun einde gekomen. Een halve ton hoofdhaar is hun stille getuige. Ook de douches die gifgas sproeiden, staan er nog. Ik ben er nooit geweest. Maar tegenover alle gruwelijke herinneringen rond Auschwitz, staat er ook een herinnering die straalt van schoonheid. Dat is de herinnering van Franciszek Gajowniczek aan Maximilian Kolbe. In februari 1941 werd Kolbe, een Franciscaanse priester, opgesloten in Auschwitz. In de wreedheid van het slachthuis bewaarde hij de gezindheid van Christus: Hij deelde zijn eten; hij gaf zijn slaapplek weg; hij bad voor zijn beulen.

Je zou hem 'de Heilige van Auschwitz' kunnen noemen.

In juli van dat jaar vond er een ontsnapping plaats. In Auschwitz heerste de regel dat er tien gevangenen werden gedood voor iedere gedetineerde die ontsnapte. Alle gevangenen moesten zich dan op het centrale plein opstellen in het gelid en de commandant pikte er lukraak tien mannen uit. Deze slachtoffers werden linea recta naar een cel gebracht waar ze geen eten en drinken meer kregen, totdat ze stierven. De commandant begint te selecteren. De een na de ander wordt naar voren gehaald om het trieste quotum vol te maken. Het tiende slachtoffer is Gajowniczek.

Terwijl SS-officieren de nummers van de veroordeelden registreren, begint een van de ongelukkigen te snikken. 'Mijn vrouw, mijn kinderen', kermt hij. De officieren draaien zich om als ze een beweging onder de gevangenen bespeuren. De bewakers brengen hun geweer in de aanslag. De honden staan op scherp, klaar om in actie te komen bij het commando 'Attack!' Een van de gevangenen heeft zijn rij verlaten en baant zich een weg naar voren. Het is Kolbe. Geen spoor van angst op zijn gezicht. Geen aarzeling in zijn tred. De hoofdbewaker schreeuwt hem toe dat hij wordt neergeschoten als hij geen halt houdt. 'Ik wil de commandant spreken', zegt hij rustig.

Om verbazingwekkende redenen slaat of schiet de bewaker niet. Op een paar passen afstand van de commandant staat hij stil, neemt zijn hoed af en kijkt de Duitser in de ogen. 'Meneer de Commandant, ik wil u een verzoek doen.' Het is een wonder dat niemand hem neerschoot. 'Ik wil sterven in plaats van deze gevangene.' Hij wijst op de snikkende Gajowniczek. Het dappere, ongelooflijke verzoek komt zonder haperen over zijn lippen. 'Ik heb geen vrouw en kinderen. Bovendien ben ik oud en nergens goed voor. Hij heeft een veel betere conditie.' Kolbe kende de nazi-mentaliteit maar al te goed.

'Wie ben jij?' vraagt de commandant. 'Een priester.'

Het hele gevangenenblok is met stomheid geslagen. De commandant is ongewoon sprakeloos. Na een kort moment blaft hij: 'Verzoek toegestaan.' Het was de gevangenen verboden om te spreken. Gajowniczek zegt: 'Ik kon hem alleen met mijn ogen bedanken.'

Ik was verbijsterd, het drong nauwelijks tot me door wat er gebeurde. De immensiteit van dit alles; ik, de veroordeelde, die mag blijven leven en iemand anders die vrijwillig zijn leven geeft voor mij: een vreemde. Is dit een droom? Wonderlijk, De Heilige van Auschwitz, Kolbe bleef het langst in leven van alle tien. Hij stierf ook niet als gevolg van uitdroging of uitputting. Hij overleed pas na een injectie met carbolzuur. Dat was op 14 augustus 1941.

Gajowniczek overleefde de Holocaust. Hij slaagde erin naar zijn woonplaats terug te keren. Maar elk jaar brengt hij een bezoek aan Auschwitz. Op 14 augustus is hij daar stevast present om de man te danken die in zijn plaats is

gestorven. In zijn achtertuin staat een gedenkplaat; een gedenkplaat die hij eigenhandig van een inscriptie heeft voorzien.

'Een erfbetoon aan Maximilian Kolbe, de man die stierf, opdat ik kon leven.'

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Romeinen 5:6-8.

Bovengenoemd stukje mocht ik overnemen uit de kerkbode van Serooskeke (Schouwen).

Aangezien het 27 januari jl. herdenking van de Shoa (Holocaust) was, past dit stukje heel goed. Ook gaan we de volgende maand de lijdentijd weer tegemoet. Dan herdenken we wat het geheim was van deze priester: hij vertrouwde op de Heere Jezus Christus, Die Zijn leven gaf en plaatsvervangend wilde lijden en sterven.

Maar.. Hij overwon de dood en stond op om te triomferen over zonde, dood en duivel! Als Hij die vijanden overwonnen heeft, hoe zouden wij dan durven denken dat we gelukkig zouden kunnen worden of zijn als we deze drie verliezers zouden volgen? Daarom klinkt die roep, reeds vanuit het Oude Testament: Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer. Jesaja 45: 22.

Ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Meeleven met

Mw. Aat Pikaart (Oosterweg 11, 3253 BR) is opgenomen geweest in het EMC in Rotterdam, omdat het zuurstof gehalte was gedaald van 90 naar 60, een ernstige en gevaarlijke situatie. Uiteindelijk moest ze naar de IC. Op een gegeven moment was het zo kritiek dat er donderdagavond 2 januari vanuit het ziekenhuis om 3.00 uur nog is gebeld naar de familie om te komen. Wat een reden tot dankbaarheid dat, toen ik bij haar was, ze op een stoel naast het bed zat. Ze onderging een stevige antibiotica kuur en deze is gezegend. Inmiddels is ze weer thuis uit het ziekenhuis. Dat is iets wat we allerminst verwacht hadden, na alles wat gebeurd is, en vanwege haar kritieke toestand. Zoals het er nu uitziet is het zuurstofgehalte zelfs beter dan het daarvoor geweest is, en voelt ze zich qua vitaliteit eerder wat sterker dan zwakker vergeleken met hoe ze zich voelde vòòr de ziekenhuisopname. De God van Psalm 138 zij gedankt en geloofd!

Mw. Ina van Damme (voorheen Rustburg 3) verblijft al geruime tijd in Dirksland (Bethesda) vanwege zwakte en een longaandoening, waaronder ook nog een longontsteking en een ontsteking in haar hoofd. Inmiddels wacht ze op een plekje in Nieuw Rijsenburgh om daar te kunnen revalideren. Daarna hoopt ze D.V. in het Schelphoekje (Schansweg 123, 3253 VL - Ouddorp) te gaan wonen)

Mooi als u vast zorgt dat er wat post op de mat ligt in het Schelphoekje!

Mevrouw Coby Rooijers-Hoogendoorn (Hogepad 2c - 3253 AM) heeft in het ziekenhuis in Antwerpen op 16 januari een ingreep ondergaan vanwege sommige tegen elkaar aan schurende delen. Ze heeft ook een ontsteking in haar ruggengraat bij de bekleemde zenuw, waardoor een hernia operatie nog niet mogelijk is. Het blijft dus nog afwachten wat de precieze uitwerking zal zijn van de behandelingen die ze heeft ondergaan. Op zich zijn de artsen tevreden over de ingreep zelf, maar nu is het dus wachten op de uitwerking. We wensen u, samen met uw man alle goeds. Gods zegen in alles!

In de vierde week van januari heeft Cocky van 't Zelfde hopelijk de laatste kuur ondergaan (een combinatie van de immuuntherapie en chemotherapie). Wij mogen hopen en bidden dat de Heere de kuren zegenen zal en dat het voorlopig dus de laatste kuur mag zijn die Cocky heeft ondergaan. Te midden van alle zorgen en ziekte, is het een zegen dat ze samen mogen zijn en dit alles ook gezamenlijk aan de Heere mogen voorleggen. Ze zijn overigens ook zeer erkentelijk voor al het meeleven, wat vanuit Ridderkerk, maar ook zeker vanuit Ouddorp ervaren wordt. De Heere zij jullie nabij.

Mw. Joke Akershoek-Pijl (Pretoriuslaan 61, 3253 VP) ging vrijdag 24 januari dankbaar en blij naar huis! De staar-behandeling verliep zeer voorspoedig, en reeds binnen enkele dagen mocht ze merken dat haar gezichtsvermogen sterk verbeterd was. Wat was (en is) het heerlijk om weer dingen te mogen zien die ze voorheen niet zag. Wat zijn de vogels met hun verentooi dan weer extra mooi! De Heere zij geprezen voor Zijn schepping, maar ook voor het vermogen dat Hij schiep en gaf aan ons om dat te mogen zien!

Mw. Magré Maliepaard (Rustburg 14, 3253 VK) moest maandag 27 januari weer naar het Maasstad ziekenhuis voor de drie maandelijkse controle. Altijd weer spannend en daarom mogen we elkaar oproepen tot gebed voor haar en haar gezin. Maandag 3 februari krijgt ze de uitslag van de scan. Magré, neem het Lam in de armen, en laat je door het Lam regeren, en laat Hem besturen waken.

Voor br. Cees Grinwis (Preekhillaan 12, 3253 VJ) komt de datum van donderdag 6 februari steeds dichterbij. Dan zal de uitslag bekend zijn van de weggehaalde lymfeklier. Wat kan het vermoeiend zijn om te moeten wachten. We blijven u toewensen die wonderlijke rust en overgave die de Heere geven kan en wil: *'Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar, Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar.'* En, zoals we eerder schreven, er blijft maar één 'recept' over: Vast te klampen aan Hem Die de uitslag al weet...

1 Petrus 5:7, drie maal daags innemen.

Rouw

We leven mee met de rouwende familie van Wijk, en we denken dan in het bijzonder aan Hans en Riet Both, die hun schoonzoon Wouter van Wijk zo plotseling verloren toen hij op jl. vrijdag 10 januari vanwege een hartstilstand op 51 jarige leeftijd uit dit leven werd weggerukt. Zoals op de rouwkaart stond vermeld is de hoop en verwachting op de Heere. We wensen de weduwe, Suzan van Wijk-Both, die nu met haar vijf kinderen achterblijft en alle andere familie van harte sterkte en Gods zegen toe.

Familie Van der Bok werd weer opgeschrikt door rouw. Maandag 20 januari 2025 kregen ze te horen dat de broer van Aad in Canada op 85 jarige leeftijd was overleden. Haar broer, die overigens ook Eeuwit heette, werd tamelijk jong weduwnaar. Aat en Eeuwit zijn toen nog een half jaar hem toe geweest in Canada om te helpen in het gezin en die tijd heeft hen des te meer als broer en zus aan elkaar verbonden. Opnieuw wensen we hen de zegen van de Heere toe, in het besef dat dit dubbel zwaar is, omdat het nog maar net vier weken geleden is dat ze hun schoondochter Rianne (van hun zoon Teun) naar het graf hebben moeten dragen. Ze rouwen op nieuw, maar ook nu niet als degenen die geen hoop hebben. De Heere zij gedankt!

Vrijdag 7 maart - uitgenodigd

Op D.V. maandag 3 maart hoop ik 58 jaar te worden. Wederom nodig ik u en jou van harte uit om op de koffie/thee te komen in de Morgenster en een stukje taart te nuttigen en nog een glaasje fris en van een kleine warme versnapering te genieten. Rond negen uur kwart over negen een moment van samenzang, een korte lezing en dankgebed. Nou, u/jij begrijpt het: Van harte welkom. U hoeft niets mee te nemen. Het gaat om uw komst!

Ten slotte

Vergeet u niet, wat Hizkia in zijn hart had?

"Nu is het in mijn hart een verbond te maken met den HEERE, den God Israëls, opdat de hitte Zijns toorns van ons afkere." 2 Kr.29:10 - Volg dit goede verbonds-voornemen van Hizkia! En hier nog de slotwoorden van koningin Wilhelmina uit haar boek 'Eenzaam maar niet alleen': *Lezers, voordat ik mijn pen neerleg, wil ik U nog mededelen, dat wat ik in dit laatste hoofdstuk heb gezegd als openbaring in mijn leven is gekomen. Thans beschouw ik mijn opdracht vervuld, namelijk U een beeld te geven hoe alles in mijn leven geleid is en betekenis heeft gehad in Christus' hoge plan. Niet dat daarmee het eindpunt bereikt zoude zijn van de Leiding die mijn leven bestiert; Die gaat ononderbroken voort, evenals mijn taak. Deze laatste gaat, als Christus mij tot Zich roept, mee in het nieuwe leven dat mij wacht. Ik bid, dat Christus' blijdschap over Zijn hele mensheid kome en haar blijdschap in Hem vervuld worde. Hij staat aan de deur van haar hart en klopt. Indien zij Zijn stem hoort en de deur opendoet, zal Hij tot haar ingaan.*

Ds., M.C. Schreur

Gemeente nieuws

Heilige Doop

Saar Voogd en Joël Ras mochten zondag 26 januari gedoopt worden.

We wensen hen toe dat ze in de sporen van hun dooptekst (en in het spoor van Simeon en Anna) mogen gaan: Dus de HEERE getrouw achten Die ons de beloften gaf (zoals Sara deed, Hebr.11:11) en de Naam van de HEERE aanroepen om zalig te worden, zoals Joël profeteerde (Joël 2:32a). Nathan & Annelein, Nico & Willeke, de Heere zegene jullie met jullie kinderen, en met de wederzijdse (overgroot) opa's en oma's! Wat een taak... bidden voor het nageslacht!

16+ groep

Voorts zijn we als broeders van de kerkenraad opnieuw verheugd dat de 16+ jongeren de weg wisten te vinden naar de woning van onze broeder Cor Nagtegaal, omdat hij aan de Maerenseweg 61 open huis hield voor de jongelui. Dat was niet tevergeefs. Blijf komen, zodat er een vriendengroep mag ontstaan die zich aan elkaar mag hechten en elkaar mag vinden in het verlangen op Obadja en Timotheüs te lijken, die op die op jonge leeftijd de Heere liefhadden!

Geen catechisatie op dinsdag 4 februari

Vanwege het consulent zijn voor de gemeenten 'Stad' en Den Bommel, is me gevraagd op dinsdag 4 februari bij de stemmingsavond te zijn, omdat op die avond de belijdende leden gevraagd wordt hun stem uit te brengen in verband met de voordracht van het beroep op ds. G.R. Mauritz uit Randwijk. Ja, u leest het goed. En ik zal u vast vòòr wezen.. U denkt wellicht: 'Aha, ds. Schreur en ds. Mauritz zijn kameraden...onze dominee heeft natuurlijk zijn best gedaan om zijn vriend en broeder dichterbij te krijgen....' Ik snap helemaal dat u dat zou kunnen denken, maar ik ben zo blij dat ik daar juist helemaal niks aan gedaan heb, want ik heb geen enkele invloed op de namen die zijn ingediend door de gemeenten, en zelfs niet op het feit dat hij als eerste gevraagd werd. We geven het aan de Heere over en wensen ds. Mauritz van harte toe helderheid te krijgen op het beroep dat mogelijk op hem uitgebracht zou kunnen gaan worden. *(zoals al op internet vermeld stond)*. Uiteraard hangt alles -menselijkerwijs gesproken- nog af van deze stemmingsavond. In verband daarmee kan ik die avond dus geen catechisatie geven, hetzij tot blijdschap of tot teleurstelling van de catechisanten...

Watersnood ramp

Op zaterdag 1 februari is er de 72e herdenking van de watersnoodramp. Op zaterdag 31 januari 1953 verstuurt de Stormwaarschuwingsdienst van het KNMI een waarschuwingstelegram vanwege gevaarlijk hoog water. Het bereikt maar weinig mensen. In de vroege ochtend van 1 februari breken de dijken. In korte tijd veranderde het landschap van landerijen, polders, dorpen en steden in een grote kolkende watermassa, die tot grote hoogte werd opgezweept door de storm. "We dachten echt dat de wereld verging", zei een vrouw later. Op veel dorpen probeerde men de bevolking te waarschuwen door de noodklok te luiden. Anderen gingen langs de huizen en bonsden op ramen en deuren om de mensen te wekken. "Het water komt!" schreeuwden ze.

Ik denk dat er maar één soort mensen beseft wat de zondvloed geweest moet zijn, en dat zijn deze mensen die het water op zich af zagen komen.

De Heere gedenke alle overlevenden met de troost van de Ark der behoudenis: Jezus Christus en die gekruisigd!

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Kom ook naar de
luister naar de
Elke zondagmorgen
komen we bij elkaar in
Meestal zijn we om
We kijken uit naar

gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

*Leer naar de Heere te vragen
en luister naar Zijn stem.
Hij wil je in liefde dragen.
Vrede vind je alleen in Hem!*

zondagsschool en
verhalen uit de Bijbel!
gelijk na de kerkdienst
'de Morgenster'.
12.00 uur klaar.
jouw komst. Breng

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag 17 februari hopen we verder te gaan met Bijbelstudie 8 n.a.v. Ruth 4: 1-12 met als thema: "Boaz regelt de zaak (lossing) bij de Stadspoort"

Terwijl Ruth is terug gegaan naar Naomi en wacht op de afloop van het hele gebeuren, is Boaz naar de stadspoort gegaan. (Dit is de plek waar transacties worden gesloten en rechtszaken afgehandeld.) Al snel komt de man voorbij die als eerste in aanmerking komt om Naomi te lossen. Nadat hem de hele situatie heeft uitgelegd, besluit deze man toch niet als lossen op te willen treden en vraagt hij Boaz om te lossen.

Dit wil Boaz doen en niet alleen dat, hij zal ook met Ruth trouwen en als zij kinderen mogen krijgen, de familie van Elimelech voor uitsterven behoeden. De ceremonie wordt, in aanwezigheid van 10 getuigen, afgesloten met het uittrekken van een schoen; die vervolgens aan de lossen wordt gegeven.

De symboliek is: de rechtmatige eigenaar (1e lossen) draagt het land over aan de nieuwe eigenaar, hij mag zijn schoen op het land zetten. Tevens wordt hiermee het huwelijk tussen Boaz en Ruth voltrokken- in afwezigheid van Ruth. Ruth wordt hierdoor volledig lid van Israëls verbondsgemeenschap, waaraan zij zich heeft gewijd, zie Ruth 1:16-17 "Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God". De getuigen van de stad spreken zegenbeden uit over Boaz en Ruth en roepen daarbij de Naam van de HEERE aan.

Deze gebeurtenissen en de betrokkenen zijn allen onderdeel van Gods grote Heilsplan voor deze wereld, n.l. de verlossing door Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, onze Zaligmaker!

Van harte welkom. Aanvang 19.30 uur.

80^e herdenking bevrijding Auschwitz

De datum van 27 januari is de dag van de nationale Holocaust herdenking. Op 27 januari 1945 wordt vernietigingskamp Auschwitz bevrijd door het Rode Leger (het leger van bolsjewistisch Rusland). Auschwitz (in het zuidwesten van Polen) is eind januari bijna leeg. De overgebleven gevangenen vertellen over de gruwelen die zich daar hebben afgespeeld. Zo wordt Auschwitz uiteindelijk hét symbool van de nazi-gruwelen en de systematische vernietiging van de Europese Joden en Roma en Sinti. En wat blijft over na die tachtig jaar? Raketten, terreur aanslagen en antisemitisme...! Dus: bid voor de vrede van Jeruzalem en dat het volk Israël de Messias zal erkennen en dit Lam in de armen zal nemen!

Hierbij aansluitend:

Contactmiddag

Woensdag **5 februari**. Presentatie door ouderling J.A. (Hans) Struik over Israël. Graag laten we nog veel meer mensen meegenieten van deze middagen! Neem elkaar mee, oud en jong! Het is dus geen bejaardenmiddag, want ieder die kan op de woensdagmiddag is hierbij hartelijk uitgenodigd! Inloop: 14.30 uur.

Jeugdclub -16

Inmiddels zijn we al 2 keer als club bij elkaar mogen komen. Wij als leiding zijn zeer verheugd, maar bovenal dankbaar voor de grote opkomst. De volgende clubavond is vrijdag **7 februari**. We hopen dan met elkaar te gaan schaatsen in Breda.

Het programma ziet er dan als volgt uit:

18:00 uur: verzamelen Hoge Pad 7

18:15 uur: vertrekken naar de schaatsbaan

19.30 uur – 21:00 uur: schaatsen

+/- 22:15 uur: aankomst Hoge Pad 7

Op de schaatsbaan zijn eventueel schaatsen te huur (voor eigen kosten), maar wie weet ken je wel iemand waar je misschien schaatsen van kunt lenen.

Veel van jullie hebben in de clubapp. al aangegeven mee te gaan. Maar heb je het nog niet gedaan kun je dat nog tot dinsdag 4 februari doen (zit je nog niet in de clubapp. stuur dan een apje naar 06 43129987, dan zorgen we dat je toegevoegd wordt). De kosten voor het schaatsen zijn € 5,00. De contributie voor de club is € 10,00 tot mei. Er staat inmiddels een tikkie in de clubapp. Dus, ga je niet mee schaatsen maar wil je wel op club, dan hoeft je maar € 10,00 te betalen. En wil je beiden, dan €15,00.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op 7 februari.

Leesrooster BLG - Verlangen naar een Vol-hart? Vol-harden!

Op hoop van zegen.. Uw Woord is de waarheid..

Dan mogen we vrijmoedig vragen: *Heere, zegen deze 'spijze' amen!*

Op de woensdagavonden allen vanaf 19:30 uur weer welkom in 'de Morgenster'.

19 februari: Est. 7 – 10, Job 1–11 Johannes 10 – 13

5 maart: Job 12 – 27 Johannes 14 – 17

Bezoek deze avonden! Naast het onderwijs is er ontmoeting!

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment zal vrijdagavond **28 februari** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'. Van harte welkom.

Activiteitencommissie

Terugblik 2024

Wat was afgelopen jaar weer een mooi jaar voor ons als activiteitencommissie. De jaarmarkt mocht een prachtige dag zijn met heerlijk weer, veel gezelligheid en veel vrijwilligers. En wat is dat laatste toch fijn dat die zich elk jaar weer aanmelden, want zeker voor de jaarmarkt kunnen we echt niet zonder elkaar en hebben we u als vrijwilliger nodig!

De fietstocht mocht afgelopen jaar op een prachtige zomeravond plaatsvinden, wat we ook terug zagen in de opkomst voor, tijdens en na de tocht.

Het najaar mochten we weer vullen met wederom een mooie en gezellige herfstmarkt waar vele mensen heerlijk op het gemak een bak koffie bleven doen, om gezellig met andere gemeenteleden/bezoekers even bij te praten. Zo tegen het einde van het jaar begon de kerstpostactie, welke altijd met veel enthousiasme en een groep actieve "super" sorteerdere van onze, en andere gemeenten van het eiland goed word georganiseerd.

Ook zijn er dit jaar weer vele uren werk verzet door actieve gemeenteleden die zelf spullen verkopen en de opbrengst schenken aan de activiteitencommissie, waarvoor onze dank!

Op de laatste dag van het jaar mochten we de oliebolactie organiseren. Om 05:00 ging het wekkertje voor sommige leden, met als resultaat dat het rond 07:30 al heerlijk rook rond de toren! Een mooie dag met veel bezoekers en waarbij we met de kerkenraad tot het besluit waren gekomen om onze oudere gemeenteleden van de leeftijd van 75 jaar en ouder een paar olieballen te bezorgen. Hieruit kwamen nog mooie deure gesprekken, of kregen we een liefdevolle glimlach met een oprecht dank je wel. Wat is iets geven toch vaak veel mooier dan iets krijgen!

De opbrengst van deze actie heeft u nog van ons tegoed, dit is het mooie bedrag van **€1.627,05** een ieder hartelijk dank voor uw aankopen!

Daniëlle Quist, welke jaren actief was had eerder al aangegeven om na de jaarmarkt van 2024 te willen stoppen met de activiteitencommissie. Na de zomermarkt hebben we op de evaluatieavond haar bedankt met een cadeau voor al haar inzet van de afgelopen jaren. In de commissie mochten we na het vertrek van Daniëlle, Mathilde van Splunder welkom heten. Fijn om haar te mogen verwelkomen en met haar positieve- en enthousiasme inbreng proberen we weer van alles te verzinnen voor het nieuwe jaar.

Iedereen oprecht bedankt die in welke vorm ons weer heeft geholpen afgelopen jaar. Iets verzinnen en organiseren is één, maar het lukt ons echt niet zonder de hulp van u als vrijwilliger!

Ook onze koster Cor Pikaart willen we voor zijn hulp van het afgelopen jaar bedanken, Hij is er altijd als we het vragen en lost vaak onze problemen al op voor we ze zelf doorhebben!

De totale opbrengst van de commissie over het jaar 2024 is het dankbare bedrag van **€ 14.488,38**

Actie maart: Heerlijke lekkernijen!

Na de geslaagde oliebolactie, hebben we nog ingrediënten over.

Hiervan wordt door enkele vrijwilligers boterkoek en appeltaart gebakken. Wilt u ook wat lekkers bij de koffie? Of om alvast in de vriezer te bewaren voor een later moment. Ook hebben we huisgemaakte advocaat in de verkoop. Het volgende kan besteld worden:

Hele appeltaart (24 cm) met rozijnen en zonder € 12,50

Halve appeltaart met rozijnen en zonder voor € 6,25

Hele boterkoek (8 pers) € 4,50

Halve boterkoek € 2,25

Advocaat € 8,50

De bestelling kan zaterdag 15 maart afgehaald of bezorgd worden voor €1,- (alleen in Ouddorp). Bestellen kan via deze link <https://bit.ly/HGmaartactie> of scan de QR code.

U kunt uw bestelling ook doorgeven aan Anne Heerschap via: 06 15 282 494.



Voorankondiging Jaarmarkt

De commissie gaat nog over de details vergaderen, maar op D.V. vrijdag 30 mei is het alweer tijd voor onze Jaarmarkt! De markt is van 9.00 tot 15.30 uur. We hopen dat u deze dag vrijhoudt om gezellig te kunnen helpen op de markt, maar natuurlijk ook om onze markt te bezoeken! Wilt u ons alvast verblijden met uw aanmelding als vrijwilliger voor de hele dag of een dagdeel, dan kan dit bij Anne Heerschap (06 15 282 494).

Heeft u leuke ideeën of toevoegingen, kent u of bent u iemand die (met een bedrijf) spullen op onze markt wil verkopen, neem dan contact op met Mathilde van Splunder (06-20378356) en vraag naar de mogelijkheden.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 december is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	3.020,45
Bijdrage onderhoudskosten	2.019,13
Giften per bank en contant	838,50
Zangdienst	110,25
Kerk naar Buiten	35,00
Activiteitencommissie	477,30
Kerkbalans	<u>6.019,84</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 12.520,47

Diaconie

Stichting Hope4Ukraine 1-12	419,32
Christenen voor Israël 8-12	281,82
Stichting Spaans Evangelische Zending 15-12	219,42
GZB 18-12	52,17
Kerkelijk verenigingswerk 22-12	233,12
Stichting Siriz 25-12	453,47
Zondagsschoolactie 26-12	257,27
Diaconie 29-12-	264,10
GB Steunfonds 31-12	135,02
GZB December	193,00
Gift Diaconie	390,00
Gift Diaconie Jeugdclub 12+	500,00
Totaal diaconie	€ 3.398,71
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 15.919,18

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.707,75

Verjaardag fonds 2024

Stand vorige keer	1.037,50
Ontvangen	<u>65,00</u>
Totaal	€ 1.102,50

Kleine Kracht 20^e jaargang

Stand vorige keer	155,00
Aan giften	<u>320,00</u>
Totaal	€ 475,00

College van Diakenen <i>verkort overzicht</i>	Begroting	Begroting	Rekening
Opbrengsten en Baten	2025	2024	2023
Opbrengsten onroerende zaken	8.500	8.200	8.593
Opbrengsten uit rente en dividenden	575	667	1.168
Opbrengsten levend geld	16.700	15.500	13.099
Door te zenden collecten en giften	17.600	13.500	16.199
Totaal baten A	€ 43.375	€ 37.867	€ 38.979
Uitgaven en Kosten			
Kosten eigendommen en inventarissen	1.450	1.400	1.328
Pastoraat rept. Diaconaal pastoraat	400	360	173
Kosten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten	4.985	4.670	4.294
Verplichtingen/bijdragenandere organen	1.475	1.220	1.017
Kosten beheer, administratie en archief	2.250	2.745	2.460
Rentelasten/bankkosten	450	275	437
Diaconaal werk plaatselijk	7.000	5.350	1.094
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.400	1.000	1.750
Diaconaal werk wereldwijd	1.800	1.700	950
Afdracht collecten en giften	17.600	13.500	16.119
Totaal lasten A	€ 38.810	€ 32.220	€ 29.621
Operationeel resultaat A	€ 4.565	€ 5.647	€ 9.358

Al uw kerkzaken digitaal Maak kennis met de Appostel app

Voor het digitaal collecteren maakt onze gemeente gebruik van de betaalapp Appostel. Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren. Via deze app kunt u op een gemakkelijke manier, de wekelijkse of maandelijkse giften voldoen. De app biedt ook de mogelijkheden, om deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans, het verjaardag fonds en het geven van een bijdrage voor het kerkblad.

Ontdek het gemak van de Appostel app:

+ u kunt zelf eenvoudig bepalen wat u aan elk collectiedoel geeft;

+ u vindt makkelijk terug wat u het afgelopen jaar heeft gegeven voor de giftenaftrek; + onze kerk bespaard flink in administratie- en bankkosten

U installeert éénmalig de app op uw telefoon en/of tablet.

De Appostel app kunt u downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u bij het inloggen op de app een account aanmaken en onze gemeente koppelen. En dan is de app gereed voor gebruik. Er is een handig stappenplannetje op internet te vinden op www.appostel.nl om u stap voor stap bij de installatie te helpen.

Hulp nodig? Neem contact op met: Teun Grinwis 0187-681980.

Veel plezier met het geven van uw bijdrage!



Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 3 februari ~ 73 jaar, Mevr. H.M. Strik-Coomans Broekweg 20, 3253XB.
- 6 februari ~ 78 jaar, Dhr. J.C. van der Bok Hoge Pad 107, 3253BH.
- 10 februari ~ 80 jaar, Dhr. A.C. van der Maas Vliedberglaan 4 c, 3253VT.
- 11 februari ~ 93 jaar, Dhr. A. Bos Vliedberglaan 103, 3253VT.
- 14 februari ~ 85 jaar, Mevr. M.J. Rosmolen-Korteweg Vliedberglaan 3 c, 3253VT.
- 14 februari ~ 76 jaar, Mevr. A. Venneman-van Antwerpen Schansweg 43, 3253VL.
- 14 februari ~ 84 jaar, Mevr. M. Westdijk-Bakelaar Vliedberglaan 32, 3253VT.
- 20 februari ~ 71 jaar, Dhr. A. van Vliet Oudelandseweg 14, 3253LP.
- 21 februari ~ 80 jaar, Mevr. J. de Graaf-van der Wagt Dijkstelweg 3 m, 3253TA.
- 22 februari ~ 75 jaar, Dhr. C.K. Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
- 23 februari ~ 71 jaar, Dhr. J. Westhoeve Alexanderstraat 40, 3253BA.
- 25 februari ~ 76 jaar, Dhr. M. Arensman Parklaan 17, 3253CA.
- 25 februari ~ 84 jaar, Mevr. J. van Heijningen-Poeze Kelderweg 51, 3253TC.

Verhuisd

- Mevr. C.K.N. Huizer-Mastenbroek van Oude Nieuwlandseweg 3 naar 23 d

Ingeschreven

- Mevr. F. Keijzer
- Fam. Hoek

Voor onze jongeren

Heilige Doop

De Doop laat zien Wie God voor jou wil zijn, maar laat ook scherp zien wat er met jou en mij aan de hand is.

Bij de Doop wordt onze onreinheid aangewezen.

Daarom moeten we schoon gewassen worden.

Waar die onreinheid vandaan komt?

Als je je Bijbel kent, dan weet je het antwoord.

God heeft ons goed geschapen.

Eens waren we rein en zonder zonden; het pronkstuk van Zijn schepping.

God genoot van de mens die Hij geschapen had.

Maar dat duurde niet lang.

De mens die zo goed was geschapen, greep naar de macht.

Het leek hen wel wat om als God te zijn.....

De gevolgen zijn ernaar.

Alle mensen zijn in de diepe val meegesleurd.

Niemand is er die goed doet.

Jij en ik hebben het recht verspeeld om in Gods heerlijkheid te delen.

We zijn in zonde ontvangen en geboren. Ontzettend erg!

De Doop wijst naar jou en mijn schuld bij God.

Maar gelukkig mag ik veel méér zeggen dan dat.

De Doop wijst ook naar het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden! Bij de Doop ontvang je, heel persoonlijk, die geweldige toezegging.

Volgende keer gaan we verder.

Puzzel

Streek de woorden weg. Welk woord kun je maken van de negen letters die overblijven?

Abram
Jordaan
Amorieten
Kanaan
Aner
Lot
Bera
Mamre
Elam
Paran
Eskol
Sodom
Gomorra
Volk
Hebron
Zoar
Hoba

A	R	R	O	M	O	G	E	E	A
N	K	V	R	A	O	Z	S	L	B
A	A	E	H	E	B	D	K	A	R
R	N	E	T	E	I	R	O	M	A
A	A	L	R	V	B	R	L	S	M
P	A	A	O	B	E	R	M	A	M
O	N	L	N	T	D	H	O	B	A
E	K	J	O	R	D	A	A	N	N

Oplossing: _____

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Welkom op de GZB-dag!

Nog even en dan is het zover: de jaarlijkse GZB-dag op **D.V. zaterdag 15 maart 2025** in de Basiliek in Veenendaal. Van harte welkom! Het inspirerende dag te worden waarop je met de wereldwijde kerk. Laat je raken christenen uit Latijns-Amerika en roept om je leven en geloof te delen.

Meld je aan!

De GZB-dag is een inspirerende dag álle leeftijden. Kijk voor meer informatie melden op www.gzb.nl/gzbdag.



beloofd een je verbonden voelt door verhalen van ontdek hoe God jou

over zending voor en om je aan te

MANNEN THEMA DAG

Zaterdag 12 april 2025 Zuid

Thema

De Eerste en de Laatste. Over het begin en de voltooiing van Gods werk.

Sprekers

Ds. A.J. van den Herik (PKN Dordrecht) en
Ds. S.M. Buth (CGK Zaamslag)

Locatie

Hervormd Verenigingsgebouw De Wingerd, Tholen.

Inloop 9:30 uur. Zie verder: <https://www.mannenthemadagen.nl>

Kerkdiensten

Zondag 9 februari 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Stg. Gods Woord in de Wereld tbv. Roemenië. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Woensdag 12 februari 2025 Weekdienst

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e GZB 2e Kerk.

Zondag 16 februari 2025

9:30 uur: Dr. J. van Eck, Lexmond

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 23 februari 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 2 maart 2025

9:30 uur: ds. C. van de Worp, 't Harde

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e GZB Voorjaarscollecte. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Oppasrooster februari 2025

09 februari – Julia, Myrthe en Annelein van Koppen

16 februari – Margretha en Femke

23 februari – Andrea, Eline en Emma van der Giessen

02 maart – Emma en Rebecca

Zanguurtje

In februari valt de eerste zondag van de maand op de tweede dag van februari. Die avond is er het zanguurtje waarin we samen hopen te zingen over 'Gods liefde.' Genoeg stof tot zingen toch?!

U en jij kent vast de uitspraak: 'Zingen is twee keer bidden!'

Daarover gaat het zanguurtje op zondag 2 maart: Zingend bidden.

Zo verbindt het zingen aan God en aan elkaar.

Jong en oud welkom!

Doe mee met de potgrondactie 'Plant een Bijbel'!

Geef vervolgde christenen de kracht van Gods Woord door simpelweg potgrond te kopen! Met de opbrengst van **twee zakken potgrond** kan er al **één Bijbel** worden uitgedeeld aan een vervolgde christen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan.

Miljoenen mensen wereldwijd hebben geen Bijbel, vaak omdat deze verboden is in hun land of simpelweg te duur. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie 'Plant een Bijbel'

Hoe kunt u helpen?

- Bestel eenvoudig uw potgrond vóór 28 februari 2025 via www.planteenbijbel.nl of bel ons gemeentelid mevr. Krijtje Meijer op: 06 105 167 62.
- Haal uw bestelling op **D.V. zaterdag 22 maart 2025** bij familie Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Hebt u geen potgrond nodig?

U kunt ook direct via de website doneren. Voor slechts **6 euro** maakt u het al mogelijk om iemand een eigen Bijbel te geven! Laten we samen planten voor een betere toekomst – een toekomst waarin vervolgde christenen Gods Woord in handen hebben. **Doet u mee?**





In PDC de Herberg vindt van 2 – 4

april de *Kom-op-adem*midweek 'In Balans' plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen die worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out.

Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen in de lucht houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat zegt God in de Bijbel hierover? Deze vragen komen aan bod tijdens de KOA 'In Balans'. Op het programma staan Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook creatieve activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige natuur rond de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten voor jezelf. Kortom: drie bijzondere dagen om tot rust te komen en vanuit Gods rust met nieuwe energie het leven weer in te gaan.

Leven met verlies

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert PDC de Herberg de *Kom-op-adem*midweek: 'Leven met verlies' van 7 – 9 april 2025. Een verlies 'verwerk' je misschien wel nooit. Rouw blijft altijd bij je. Soms als een grote leegte en diepe eenzaamheid. Soms als een stil sluimerend verdriet op de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft de Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen die rond rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren geef je uiting aan je verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de rust te zoeken, op je kamer of in de schitterende bossen rond de Herberg. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in.

Een gastenbegeleider van de Herberg leidt deze geheel verzorgde midweken samen met twee ervaren vrijwilligers. De kosten bedragen € 285,-. (Inclusief overnachting, maaltijden en koffie/thee). Je kunt je opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: www.pdcdeherberg.nl

Een dagje uit in Oosterbeek

Heeft u zin in een fijn dagje uit? Op zaterdag 8 maart kunt u bij PDC de Herberg een schitterende wandeling maken, gevolgd door een concert.

U bent rond 11.00 uur welkom in de Herberg voor een kop koffie of thee. Voorzien van een heerlijk lunchpakket vertrekt u vervolgens op eigen gelegenheid naar het nabijgelegen Renkums Beekdal voor een uitgestippelde wandeling van ongeveer vijf kilometer. Na afloop van de wandeling keert u rond 14.00 uur terug in het Koetshuis van de Herberg. Daar staan koffie en thee klaar en om 14.30 begint het concert. Op het programma staan enkele pianowerken en Engelse hymnen, door Warno Ruting op vleugel en jongenssopraan Merten Smit.

Het volledige arrangement, inclusief lunch en concert, kost € 35,00. Kaartjes voor alleen het concert kosten € 17,50. De opbrengst komt volledig ten goede aan PDC de Herberg.

*U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan: concerten@pdcdeherberg.nl.
www.pdcdeherberg.nl*