

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, december 2024

20^e jaargang no 2

Volgende nieuwsbrief D.V. 3 januari 2025.

Overdenking

KERST 2024

KOM, VERWONDER U HIER, MENSEN,
ZIE HOE DAT U GOD BEMINT,
ZIE VERVULD DER ZIELEN WENSEN,
ZIE DIT NIEUWGEBOREN KIND!
ZIE, DIE 'T WOORD IS, ZONDER SPREKEN,
ZIE, DIE VORST IS, ZONDER PRACHT,
ZIE, DIE 'T AL IS, IN GEBREKEN, ZIE,
DIE 'T LICHT IS, IN DE NACHT,
ZIE, DIE 'T GOED IS, DAT ZO ZOET IS,
WORDT VERSTOTEN, WORDT VERACHT.



Overdenking

*En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende: **Johannes is zijn naam**. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende. Lukas 1:63,64*

'Hoe zullen we hem/haar noemen?' Een veelgehoorde vraag bij menig (jong) echtpaar. Maar hier gaat dat anders. Deze naam is bepaald, die staat vast.

Dit zijn Gods zaken, en Zacharias en Elizabeth hebben slechts te doen wat God zegt. Maar blijkbaar hebben ze dit nog niet verteld aan de omstanders en bekenden. Want zodra de besnijdenis een feit is, op de achtste dag, begint men direct te veronderstellen hoe dit kind heten moet. Men denkt er goed aan te doen om het natuurlijk Zacharias te noemen, immers dan zou zijn vader eindelijk vernoemd kunnen worden. Maar kijk Elizabeth schudt beslist haar hoofd. 'Nee, nee, hij gaat geen Zacharias heten!' Welja, weet jij dan een betere naam?

Wil jij je eigen man dan niet vernoemen? Dit is toch wat jullie altijd hebben gewild? Dat zou kunnen, maar gaandeweg hebben ze geleerd; alhoewel, je ziet maar aan Zacharias dat het leerproces doorgaat, totdat je oud bent geworden, en verre op je dagen bent gekomen. Dan nog kan dat akelige ongeloof je parten spelen en blijf je maar steeds geneigd om meer te denken van wat menselijk gesproken kan, in plaats van wat God kan, en Die kan alles!

Maar dit oude onberispelijke echtpaar (vs.6) heeft in deze negen maanden waarschijnlijk vooral geleerd wat God wilde en wat Hij kan! En dat ging ook over de naam. Nee, niet de oude Zacharias zou herinnerd moeten worden, maar de God van Zacharias! En hoe was die God dan? Jo-chanan: de HEERE is genadig. Dàt moest zijn naam zijn: Johannes, de HEERE is genadig. Zeker, de naam van de vader is er niet minder om: De HEERE gedenkt! Maar dit kind is een voorloper van de Messias en hij zou Zijn pad banen en effenen. Deze heraut zou vooraf gaan en iedereen zeggen: De HEERE is genadig, kijk maar Wie er na mij komt, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!

Maar de buurt is nog niet overtuigd en ze roepen zijn vader erbij. 'Zeg jij het dan eens, Zacharias!' O ja, dat is waar, die kan niet praten, waar is dat schrijftafeltje? Nadat hij daarom gevraagd heeft, begint hij. In gedachten zie ik de mensen met hun adem in zijn nek toekijken. Wat wordt de eerste letter? Wat zullen we nou beleven, hij schrijft inderdaad: 'Johannes is zijn naam'.

En nog voordat ze kunnen tegensputteren, begint Zacharias zelf te praten.

Stomverbaasd luisteren ze toe hoe de oude grijsaard begint te spreken, nee te zingen.

Hij looft God, vervuld met de Heilige Geest: Geloofd zij de Heere, de God van Israël. En dan somt hij achter elkaar op hoe de Heere Zich aan Zijn beloften gehouden heeft, hoe Zijn barmhartigheid schittert.

Dat is nu net precies wat hij die negen maanden goed heeft kunnen overdenken. De prijs op ongelovig spreken, is zwijgen in ootmoed. En in die negen maanden 'stille tijd' terugdenken aan die machtige woorden uit Exodus 34:6 en 7...

Barmhartig en GENADIG is de HEERE...

Je zou je kunnen afvragen: als wij allemaal net zo snel gestraft zouden worden voor ons ongelovig spreken, wie zou er dan niet met stomheid geslagen zijn? Als er Eén is die nooit in ongeloof gesproken heeft, dan was het Degene Die na Johannes kwam, en uitgerekend Hij zweeg bij alle valse aanklachten. Wat een genade! Bedenk eens hoe dat is voor vader Zacharias, telkens als hij zijn kind aan tafel roept, zegt hij: De Heere is genadig... als hij hem welterusten zegt: 'slaap lekker Johannes', ga zo de nacht maar in: De Heere is genadig!

En het laatste wat deze heraut nog door het hoofd geflitst kan zijn, is dat hij zijn eigen naam nog eens hardop uitspreekt, vlak voordat de beul hem onthoofd: Johannes, de Heere is genadig...!

De Koning Die regeert van kribbe tot kruis, werd voorafgegaan door een man die onmogelijk geboren kon worden, en de marteldood stierf. Is dat wel zo genadig? Jazeker! Juist daarin heeft God ten volle geopenbaard: God is genadig, omdat Hij en vloek geworden zijnde, onze vloek zou dragen. Hij voor mij! Immanuël...wat een wonder.

Wilt u Hem even vasthouden?

Nee, niet even, uw leven lang!

Met dit Kind in de armen, in het hart, leven en sterven en eeuwig zingen Gods van goedertierenheid...want de Heere is genadig!

Ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Meeleven met

Mw. Coby Rooijers-Hoogendoorn (Hogepad 2c - 3253AM) heeft in het ziekenhuis in Antwerpen onderzoek gehad in verband met een mogelijke operatie aan een hernia. Bijzonder fijn als ze in België met hun voortvarendheid spoedig(er) kunnen helpen dan hier soms het geval is. De Heere zegene deze stap en make uw weg hierin voorspoedig!

Wouter van Koppen mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis voor verder herstel. Dat is uiteindelijk toch nog snel, gezien het hele voortraject. Wat een dankbare vreugde mag er zijn dat hij weer thuis is, al heeft hij nog een lange weg te gaan...De Heere heeft gesproken. "Het zijn de goedertierenheden van de HEERE dat wij niet vernield zijn", zegt Jeremia in Klaagliederen 3:22. Ondanks de val en de breuk (of juist dankzij?!) laat de Heere Zijn goedheid en geduld zien. Wouter, wentel (samen met je vriendin) je weg op de HEERE, Hij zal het maken!

Mevr. A. (Aat) Grinwis-de Vries (Zeebrekersweg 23, 3253VS) is samen met haar man Teun dankbaar en verheugd dat de scan van haar hoofd niets ernstigs heeft uitgewezen. Hopelijk kan door middel van fysio de pijn in haar hoofd en nek behandeld worden.

Een wonderlijke dag was het voor onze br. Cees Grinwis (Preekhillaan 12) die dinsdag 19/11 werd geopereerd aan zijn tong. Er was gezegd dat ze tegelijk met die operatie ook een lymfeklier in de linke hals weg zouden halen. Tijdens de operatie is besloten om dit toch niet te doen. Aanvankelijk zou hij op zijn vroegst pas donderdag weer naar huis mogen, maar in dankbare verwondering mocht hij diezelfde dinsdag(avond) al naar huis. Een golf van opluchting ging door gezin, familie en gemeente. Zeker, er volgen nog meer onderzoeken; het is nu wachten op de uitslag van de punctie bij zijn oksels -(donderdag 28 november), en het nier onderzoek. Verder heeft hij nog erg veel last van de pijn aan zijn tong; het slikken is ook heel moeilijk en pijnlijk. Blijft u hem/hen gedenken?

Jubileum

Vanaf deze plek willen we het zilveren echtpaar Marco & Martine Tanis van harte feliciteren met hun 25 jarig huwelijksjubileum. Vrijdag 26 november 1999 was de dag waarop jullie elkaar het ja-woord mochten geven. Jullie kregen een woord mee uit Psalm 16: 11 "Gij zult mij het pad des levens bekend maken." De tweede helft van die tekst luidt: "Verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk." Die twee woorden vormen samen de twee spoor-rails waarover de trein van het huwelijk mag voortgaan.

We wensen jullie, ook namens ons als kerkenraadbroeders een gezegende toekomst toe, samen met jullie dochter Myrthe en zoon Brent. Niet alleen vòòr, maar ook àchter de schermen verzet je heel veel werk broeder, ook omdat je naast het ouderlingschap, ook kerkrentmeester bent en omdat je veel tijd en aandacht aan het zondagsschool- en jeugdwerk besteedt! De Heere zij gedankt dat je hier al lange tijd de kracht en de gezondheid voor hebt mogen ontvangen. Ook vanaf deze plek een woord van hartelijke waardering en dank voor je dienstwerk in de gemeente.

En.. Martine, als gezin moeten jullie je man en vader vaak afstaan voor het werk in de kerk. Dat is op zich een gezegende taak, maar dat heeft voor jullie wel een prijs. Het is goed om dat (ook namens de gemeente) te benoemen en jullie hartelijk te danken voor het respecteren van deze taak, met alles wat daarbij komt.

Dus niet alleen Marco, maar ook Martine, Myrthe en Brent hartelijk dank.

De Heere zij met jullie, alle dagen, overal, ook als jij broeder, voor je werk nog wel eens moet uitvliegen. Jesaja 40:31.

En het zal niet vaak voorkomen, maar in het gezin Tanis toch wel: twee broers trouwen op dezelfde datum, alleen met vijf jaar verschil. Dus ook Arjan & Anja van harte gefeliciteerd, want jullie zijn dinsdag 26 november al weer twintig jaar getrouwd. In zekere zin is dat uiteraard geen jubileum zoals 12,5 jaar, of 25, 40 of 50, maar toch al wel op de helft van veertig jaar, Deo Volente! Daarom ook voor jullie een hartelijke felicitatie en Gods zegen gewenst, samen met Milan, Tess en Juda.

En ook hier geldt voor Arjan, maar ook Anja hartelijk dank voor allerhande werkzaamheden binnen de gemeente, vooral op het gebied van de (kerktelefoon)techniek en met betrekking tot de website van de gemeente, alsook in het jeugdwerk, ook op zondagsschool. De Heere zij jullie als gezin tot een Zon en een Schild. (Psalm 84)

Ambtsdrager-bevestiging Den Bommel

Op zondagochtend 1 december 2024 hoopt proponent A. van Kralingen uit Rotterdam in Ouddorp voor te gaan en ik hoop dan zijn preekbeurt waar te nemen, om als consulent in de herbevestiging dienst voor te gaan in Den Bommel, omdat de scriba -dhr. C. Joppe- dan herbevestigd wordt in zijn ambt als ouderling.

Heilige Doop

Het echtpaar Jan & Lenneke Akershoek (Alexanderstraat 28, 3253 BA) hopen zondag 8 december hun zoontje: Rijk Jan (Rein) ten doop te houden. We wensen Jan & Lenneke van harte Gods zegen toe bij de voorbereiding.

Ten slotte

Met zeer veel waardering voor al die duizenden lopers die meededen met de 'Mars voor het Leven' hebben velen zich waarschijnlijk met mij verbaasd over het feit dat de NOS 'vergeten' is om hiervan duidelijk verslag te doen. Tja, het is maar net wat je als nieuws ziet natuurlijk. Ik denk dat als één pro-life 'demonstrant' ietwat te agressief gereageerde had op een tegen-demonstrant, de NOS er als de kippen bij was om dit te melden...Maar ja, ze doen niet graag verslag (om op die manier gratis reclame te maken) van het geweldige werk van de anti-abortus organisaties.

Hoe dan ook, laat het ons gebed zijn dat de Heere het ongeboren leven bewaren wil, ook in onze gemeente, als we denken aan het gezin van Nico & Willeke Ras, en het gezin van Nathan & Annelein Voogd. (Vergeet ik iemand?)

En laten we het onthouden te midden van alle rumoer: Er is een troon in de hemel...!

Want wat gebeurt er veel in een kort tijdsbestek, of het nu Amsterdam betreft, de verkiezingsuitslag in de V.S., of in je eigen leefwereld, of in je eigen lichaam.

Wat zijn onze zekerheden onzeker, maar de Heere is trouw!

GOD REGEERT! Op internet zag ik deze berijming van Zondag 1 van de Catechismus: (wijlen ds. H. van 't Veld)

*Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland Die Zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.*

*Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.*

*Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan,
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan,
ligt voor mij in 't besef, drievoudig, nauw verbonden:
hoe groot is mijn ellend', hoe vele zijn mijn zonden,
maar ook hoe Hij verlost en vrijspreek mij wil geven
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven.*

Zondag 1 december ... de eerste Adventszondag! Het Licht gloort in deze donkere dagen. In de wereld gebeurt veel dat sommige mensen doet wanhopen. Er wordt gesnakt naar 'vrede' of dan in ieder geval een 'staakt het vuren', maar echte vrede komt van Immanuel: God met ons, ja zelfs: God in ons; de Heere Jezus werd als Zoon van God mens.

Komt verwondert u hier mensen!

Hartelijke groet ds., M.C. Schreur

Gemeente nieuws

OPROEP VOOR ALLE OUDERS EN ALLE ANDERE BELANGSTELLENDE!
D.V. woensdag 11 december om 19.30 uur in de Morgenster - drs. L. Snoek

Zoals u nog wel weet hebben we aan het begin van dit jaar een avond gehouden voor de gemeente over 'kinderen en jongeren'.

We hebben destijds gezegd dat we het daar niet bij wilden laten.

Daarom hebben we gevraagd of dhr. Laurens Snoek (werkzaam bij de CHE en op de TUA in Apeldoorn, en een zeer ervaren docent en jongerenbegeleider, catecheet en spreker) om ons op die avond te motiveren en te inspireren om ons als ouders, kerkenraad en gemeente in te zetten om de kinderen en jongeren te blijven bereiken met het Woord van God, zodat ze de Heere leren vertrouwen en volgen, alsook te verlangen om gezegend te mogen worden en tot zegen te zijn voor anderen!

Dus reserveer de datum van **woensdag 11 december** om 19.30u. in de Morgenster.

Het is natuurlijk de vraag of we daar allemaal inpassen. Hopelijk wordt dat moeilijk, want we verwachten sowieso alle ouders van de zondagsschool-kinderen en de ouders van de catechisanten!

Ambt dragers

In de kerkenraadsvergadering van maandag 18 november heeft uw kerkenraad besloten dat u namen in kunt dienen voor de vacature van een diaken. Zondag 1 december, kunt u de stembriefjes bij de uitgangen meenemen. Stembriefjes kunt u in 'de Morgenster' inleveren waar ook de lijst met mannelijke belijdende leden ter inzage ligt of na telefonisch overleg bij de scriba. De tweede termijn van diaken Chr. van Huizen loopt eind van dit jaar af. Diaken van Huizen heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn, waarvoor wij hem als broeders van de kerkenraad zeer erkentelijk zijn!

Kerkrentmeesters

Begroting 2025

De begroting 2025 van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente vanaf 2 december 2024 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 12 december 2024 hun mening schriftelijk kenbaar maken. Voor het inzien van de begroting, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de begroting treft u hier onder aan. Deze begroting is gebaseerd op de vervulling van de predikantsplaats voor 80%. De kosten van het onderhouden van de erediensten en van de gebouwen zijn gestegen. Om dit te kunnen betalen is het gewenst om zich te bezinnen op het wekelijkse giftenpatroon. Verwacht wordt dat met een hogere bijdrage de meerkosten kunnen worden afgedekt. In de meer jaren onderhoudsplanung staan werkzaamheden gepland die betrekking hebben op het muur- pleister- en straatwerk en met de daken van de kerk. Verder wordt er aandacht gevraagd aan de vochtschade aan vensterbanken Ook onderhoud aan de verlichting en elektrische installaties wordt genoemd, alsmede vervanging van meubilair in de Morgenster.

Verkort Overzicht

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	17.398	15.608	14.048
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.300	4.700	2.595
Opbrengsten levend geld	145.600	138.232	127.038
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	4.475	7.875	7.674
Totaal baten A	171.773	166.415	151.355
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	41.046	41.485	48.755
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.065	1.050	2.950
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	6.000	6.000	6.000
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	100.948	94.437	89.626
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.273	2.240	1.960
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.898	6.368	5.866
Salarissen en vergoedingen	3.907	3.850	3.755
Kosten beheer, administratie en archief	8.835	10.171	11.101
Rentelasten/bankkosten	691	733	1.169
Totaal lasten A	171.663	166.334	171.182
Operationeel resultaat (A)	110	81	-19.827

Contactblad

Het contactblad Kleine Kracht is al in het 20^e jaargang, en verschijnt maandelijks en wordt aan iedere gezinshoofd, die in ons ledenbestand voorkomt, ter beschikking gesteld, tenzij aangegeven is dat daarop geen prijs wordt gesteld. Verder wordt het ter beschikking gesteld aan belangstellenden. Naast meditatieve stukjes treft u een terugblik op hetgeen de afgelopen maand geschied is aan en wordt er melding gemaakt van de toekomstig geplande activiteiten. Hoewel het gratis aangeboden wordt, zijn er wel degelijk kosten aan verbonden, waarvoor u een vrijwillige bijdrage kunt geven. Een richtbedrag daarvoor is € 35,00 per jaar. Het afgelopen 19^e jaargang mochten wij € 2.344,00 als vrijwillige bijdrage ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank!



Agenda, Deo Volente

Zondagsschool

De komende zondagen gaan we op de zondagsschool oefenen voor de kerstfeestviering. De kinderen hebben een A4-tje meegekregen met daarop de psalmen en liederen die ze hopen te gaan zingen. Voor het kind dat een tekst mag opzeggen staat deze tekst er ook op. Zo kunnen ze thuis ook goed oefenen!

De kerstfeestviering wordt gehouden op **donderdag 26 december** (Tweede Kerstdag) om 9.30 uur in de kerk. Iedereen is hartelijk welkom.



Ja, de Koning is geboren,
in een kribbe, in een stal,
opdat Hij in zondaarsharten
ook als Koning heersen zal.

Na de kerstfeestviering is het nog vakantie.

We beginnen weer op zondag **12 januari 2025**.

Op zondag 15 december is er geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk.

Vrouwenkring "Sola Fide"

We hopen op **maandag 2 december** de Bijbelstudie (5) te vervolgen n.a.v. Ruth 2:18-23 & Ruth 3:1-5. "Naomi's kijk op de zaak en de onthulling van haar plan."

Als Ruth na een dag aren lezen thuis komt bij Naomi en de grote hoeveelheid gerst aan haar laat zien, is er reden tot grote vreugde na alle ellende! Naomi ziet er Gods goede hand in als Ruth vertelt hoe ze bij Boaz terecht is gekomen. Ze ziet Gods verbondstrouw hierin en krijgt weer hoop voor de toekomst! Boaz is namelijk één van de lossers. De lossers heeft de plicht een familie tegen verarming te beschermen en dient het geslacht voor uitsterven te behoeden. Naomi heeft een plan voor Ruth: als Boaz die avond klaar zal zijn met het werk op de dorsvloer en zich daar te slapen legt, moet Ruth zich aan zijn voeteneind neerleggen. Ze geeft daarmee aan dat ze zijn vrouw wil worden, maar zal Boaz op haar verzoek ingaan? Ruth stemt in met dit plan en gaat....in geloofsvertrouwen!

Kerstviering 2024 Vrouwenkring "Sola Fide"

Op **maandag 16 december** hopen we als Vrouwenkring onze Kerstviering te houden.

We volgen de Kerstliturgie en na de pauze is er een (leerzame) quiz over het Kerstevangelie.

Alle vrouwen van onze gemeente zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Wel graag vóór **10 december** aanmelden, zodat we een en ander goed kunnen organiseren.

Aanmelden kan bij: Email: ellenstroo@gmail.com of App. tel. **06-23474059**

Welkom in De Morgenster, aanvang Kerstviering 19.30 uur. (inloop vanaf 19.00 uur.)

We hopen op een fijne en gezegende avond met elkaar

Contactmiddag

Naar aanleiding van de eerste contactmiddag, inclusief de brood- en soepmaaltijd, willen we graag nog veel meer mensen laten meegenieten van deze middagen. Neem elkaar mee, oud en jong; ieder die kan op de woensdagmiddag hierbij hartelijk uitgenodigd! Eerst volgende keer is **woensdag 4 december**, dan hoopt dhr. Jaap Tanis te komen om ons wat te vertellen en te laten zien over de *zeevisserij*. We zullen zorgen dat er dan ook iets van vis (kibbeling) te eten is! Inloop vanaf 14.30 uur.

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment zal vrijdagavond **13 december** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'. Van harte welkom.

Leesrooster BLG

Woensdagavond **15 januari 2025** vanaf 19:30 uur weer welkom in 'de Morgenster'. We gaan verder met: 2 Kronieken 35,36; Ezra 1-10 en Johannes 1 - 4.

Jeugdclub 12+

We zijn zeer verheugd dat er vanaf begin volgend jaar een nieuwe jeugdclub gestart zal worden. Deze club wordt speciaal opgericht voor de zondagsschool-verlaters tot 16 jaar. Komende week zal de leiding van de nieuwe club persoonlijk een uitnodiging komen brengen bij de betreffende doelgroep. We hopen dat u als ouders dit van harte wilt stimuleren en onze jeugd wil enthousiasmeren.

Hé jij daar!

Ben jij (bijna) 12?

Dan ben je van harte welkom op de -16 club!

We starten **vrijdagavond 10 januari 2025**.

Inloop vanaf 19.15 uur en sluiten de avond rond 21.30 uur af.

Om de vrijdagavond komen we bij elkaar om er samen een gezellige avond van te maken.

We willen met elkaar praten en nadenken over wat God ons wil leren en wat Hij van ons vraagt.

Daarnaast is er tijd voor ontspanning en gezellig samenzijn.

We hopen jou te zien op onze eerste clubavond.

Neem gerust je vriend/vriendin/klasgenoot/neefje/ nichtje/buurjongen/buurmeisje mee!!

Op de eerste avond willen we vooral kennismaken met elkaar.

Verder zijn we benieuwd naar wat jullie leuk zouden vinden om op een clubavond te doen. Daarom willen we jullie alvast vragen om hierover na te denken.

We hopen jullie, vrijdagavond 10 januari, allemaal te ontmoeten op Hoge Pad 7 (achter vishandel Hameeteman)

Groetjes Erik, Jeanet, Laurens, Petra, Rianne, Rosita, Sem

Activiteitencommissie

Terugblik Herfstmarkt

De herfstmarkt met vleesactie van afgelopen 9 november heeft het mooie bedrag van € 2200,00 opgebracht.

We willen een ieder heel hartelijk danken voor de komst en voor alle hulp en producten voor de verkoop die we mochten ontvangen.

We kijken terug op een gezellige dag in de Morgenster!

Kerstpostactie

Ook dit jaar is er weer een Kerstpostactie. Per kaart betaalt u € 0,60, u steunt hiermee de kerk.

Let op: we kunnen alleen de kaarten voor Ouddorp, Goedereede (+ Oostdijk + Havenhoofd), Stellendam, Melissant, Dirksland, Herkingen, Sommelsdijk, Middelharnis, Stad a/h Haringvliet, Nieuwe Tonge en Den Bommel bezorgen.

Kaarten voor andere dorpen worden dus NIET bezorgd en kunnen niet ingeleverd worden bij ons.

De kerstpost kan ingeleverd worden op zaterdagochtend 14 december van 10.00 - 12.00 uur en dinsdagavond 17 december van 18.30 - 20:00 uur in de Morgenster.

Bent u niet in de gelegenheid om de kaarten op deze data te brengen, dan kunt u ze afleveren (in de brievenbus of waterdicht ingepakt bij de achterdeur) op Cichoreilaan 15 met gepast geld. Dit kan t/m 18 december 18.00 uur.

De sorteerdatum van de post zal zijn op donderdagochtend 19 december vanaf 8.30 uur. Een ieder is welkom om te komen helpen.

Wilt u helpen met de post in Ouddorp te bezorgen, dan kunt u zich aanmelden bij Anne Grinwis via 06-15282494.

Kerststukjes maken

Tijdens de inzameldagen van de kerstpost worden er ook weer prachtige kerststukjes verkocht. Heeft u spullen die we kunnen gebruiken voor de kerststukjes dan kunt u deze inleveren bij familie Meijer, Dorpsweg 39a (Ouddorp). Ook wanneer u een tuin heeft waar wat takken gesnoeid mogen worden om te verwerken in de kerststukjes, dan is dit van harte welkom.

Hulp gezocht voor het maken van kerststukjes! 🌲

Op **vrijdag 13 december** hopen we samen met een gezellig groepje vrijwilligers kerststukjes te maken in de **Morgenster**. Het wordt een leuke en creatieve dag waarbij we sfeervolle groendecoraties zullen maken.

We zijn op zoek naar nog enkele enthousiaste vrijwilligers die ons een dag(deel) willen helpen. Ben jij creatief, of vind je het gewoon leuk om samen met anderen bezig te zijn? Kom dan ook gezellig meehelpen!

Wil jij helpen?

Aanmelden, informatie of tips waar we mogen snoeien, dan kunt u contact op nemen met Krientje Meijer, 06-10516762.

Oliebollen en soep op 31 december 2024

Dit jaar willen we op oudejaarsdag 31 december met een aantal enthousiaste vrijwilligers weer oliebollen gaan bakken en verkopen bij de Morgenster.

De verkoop van de oliebollen start om 9:00 uur en is tot 11:30 uur.

Het is ook weer mogelijk uw oliebollen te laten bezorgen voor €1,-. Vooraf bestellen van de oliebollen is niet noodzakelijk maar kan tot en met 30 december 17.00 uur.

Ook hopen we emmertjes huisgemaakte erwtensoep en tomatensoep te verkopen.

De soep gaat alleen op bestelling, dit kan worden doorgegeven tot en met 27 december.

Bestellen kan via deze link <https://bit.ly/bestelformulierhg> of scan de QR code hiernaast.

U kunt uw bestelling ook doorgeven per mail: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl.



Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 oktober is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.340,45
Bijdrage onderhoudskosten	1.311,82
Boeken kar	550,00
Giften per bank en contant	1.060,00
Kerksalans	<u>4.207,34</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 8.469,61

Diaconie

GZB, 2 okt.	103,95
Stg. Messias Belijdende Joden, 6 okt.	295,65
Kerkelijk verenigingswerk, 13 okt.	224,50
Stg. RealTime, 20 okt.	235,70
Diaconie, 27 okt.	288,05
Hervormingsdienst tbv IRS, 31 okt.	477,65
Stg. Vrienden Sjaloom Zorg de Vyver Ouddorp	137,25
Gift diaconie	60,00
GZB giften oktober	100,00
Totaal diaconie	€ 1.922,75
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 10.392,36

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.031,25

Verjaardag fonds 2024

Stand vorige keer	677,50
Ontvangen	<u>275,00</u>
Totaal	€ 952,50

Kleine Kracht 19^e jaargang

Stand vorige keer	2.169,00
Aan giften	<u>175,00</u>
Totaal	€ 2.344,00

Met dit mooie bedrag sluiten we het 19^e jaargang Kleine Kracht af.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Zie ook pagina 7 voor meer informatie.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 1 december ~ 85 jaar, Dhr. F. Soeteman Hazersweg 64, 3253XG.
- 5 december ~ 72 jaar, Mevr. K.E. Moerkerk-Vlietland Alexanderstraat 9, 3253BA.
- 13 december ~ 97 jaar, Mevr. A. Polder Vliedberglaan 104, 3253VT.
- 16 december ~ 81 jaar, Dhr. A.M.J. de Graaff Hoge Pad 61, 3253BH.
- 17 december ~ 86 jaar, Mevr. E.M. de Koning-de Jong Parklaan 29, 3253CA.
- 17 december ~ 71 jaar, Mevr. L. Arensman-Kleijn Parklaan 17, 3253CA.
- 19 december ~ 77 jaar, Dhr. P. Venneman Schansweg 43, 3253VL.
- 20 december ~ 78 jaar, Mevr. K.J. Immerzeel-Klepper Oosterweg 33 b, 3253BR.
- 29 december ~ 86 jaar, Dhr. A. van Splunder Dijkstelweg 41, 3253TA.
- 29 december ~ 77 jaar, Mevr. E. Breur-Wiersum Alexanderstraat 38, 3253BA.

Overleden

- Dhr. P. Brinkman
- Dhr. T.P. Lamfers

Verhuisd

- Mevr. M. Steehouwer van Oude Nieuwlandseweg 25 naar Dorpsweg 26.
- Fam. Vanrooij van Havenweg 19 naar Welgelegen 1, 3253 XW.
- Mevr. A. Hameeteman van Vuurbaak 1 naar Welgelgen 11.
- Dhr. A.P. Bosland van Oude Nieuwlandseweg 25 naar Hofdijksweg 51.
- Mevr. M. van der Bok-Mastenbroek van Maerenseweg 50 naar Havenweg 14.
- Dhr. M.E. Dooge van Dirkdoensweg 4c naar Hazersweg 38.

Voor onze jongeren

Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.

Artikel 12: en een eeuwig leven.

Eeuwig leven, iets wat nooit meer stopt. Heeft het iets beangstigend als je daaraan denk?

Hoe zal dat zijn? Als je niet weet of je een kind van God bent is dat beangstigend.

Zo is het alleen niet bedoeld, het is bedoeld als troost. Je mag weten dat aan al het lijden dat je mee kunt maken, ooit een einde komt. Het lijden van nu zal nooit opwegen tegen de heerlijkheid die komt. Paulus beschrijft in 1 Korinthe 2 vers 9 als volgt: *Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.* Vind je het leven soms best wel moeilijk?

Weet dat je door de redding van Jezus ooit iets onvoorstelbaar groots en bijzonders mee gaat maken.

Puzzel

Jullie weten vast wel dat de tijd voor kerst de adventstijd genoemd wordt. We denken dan aan de komst van de Heere Jezus. Dit is een puzzel met verschillende Namen voor de Heere Jezus. Je komt ze tegen in verschillende Bijbelboeken. Zet de onderstaande woorden op de goede plaats. Van de letters in de hokjes 1 t/m 10 maak je nog een Naam.

Banier
Kind
Rechtvaardige
Engel
Knecht
Spruite
Fontein
Koning
Ster
Heerser
Lam
Verlosser
Liefste
Man
Vredevorst
Heilig
Messias
Wonderlijk
Held
Profeet
Zoon
Hoeksteen
Raad



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.

Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Welkom op de GZB-dag D.V. 15 maart 2025

Het duurt nog even, maar noteer nú alvast de datum: **zaterdag 15 maart in de Basiliek in Veenendaal**. De GZB-dag is niet alleen een inspirerende dag voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jongeren valt er genoeg te beleven. Er is bijvoorbeeld een extra tienerevent in de avond. Kom je ook met de tienerclub van je gemeente? Het thema is: '**Deel je leven**'. Door verhalen uit Latijns-Amerika ontdekken we hoe God ons roept om ons leven en geloof met anderen te delen. Blijf op de hoogte via www.gzb.nl/gzbdag.

Noodhulp! Libanon in angst en nood

Met pijn in het hart zien we hoe de verder geëscaleerde oorlog tussen Israël en Hezbollah nu heel Libanon raakt. Ruim een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen in een land dat al jaren kampt met politieke instabiliteit en economische crisis.

De partnerkerken van de GZB zetten zich met man en macht in om ontheemden op te vangen en noodhulp te bieden. Leegstaande klaslokalen en een conferentiecentrum worden ingericht als opvanglocaties, terwijl gemeenteleden hun eigen huis openstellen voor vluchtelingen. Medische hulp en medicijnen worden verstrekt aan mensen in nood in een kliniek waar wij nauw bij betrokken zijn.

GZB-zendingswerker Heleen Dandash-van den Berg vanuit Beiroet: "Libanon lijdt, en de veerkracht van de bevolking raakt steeds meer uitgeput. Als christenen is het onze roeping om vluchtelingen op te vangen en hulp te bieden, ongeacht hun achtergrond."

Partnerkerken in Libanon vragen dringend om uw steun om te voorzien in de enorme nood. Wilt u helpen met dekens, medicijnen en maaltijden? Uw gift is van harte welkom. Doneer via <http://www.gzb.nl/noodhulp> of op rekeningnummer NL63 ABNA 0476 3954 29.

Dagboek GZB

Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. Bovendien komt de winst (€8 per verkocht dagboek) volledig ten goede aan de zending. De prijs is hetzelfde als vorig jaar € 14,95! Als u het dagboek nog niet eerder hebt aangeschaft, is het mogelijk om dat te doen via een e-mail, handvolkoren@solcon.nl of een appje naar 0637437715. Vermeld dan uw adres, zodat we het dagboek bij u thuis kunnen bezorgen. Of elke donderdagmorgen in de Morgenster. Van harte aanbevolen!

Lastert niet - De les van de rabbijn

Vreemde naam voor een boot, vindt u niet? "Lastert niet". Je verwacht "Luctor et Emergo" of "De gebroeders" of "Spes" (*godin van de hoop*) of iets dergelijks, maar niet "Lastert niet"

Toch heb ik die boot met eigen ogen zien liggen.

Duidelijk stonden naam en andere gegevens op de boeg te lezen: "Lastert niet" 65 Ton. Stadskanaal.

Vreemde naam voor een boot. Hoe komt zo'n schipper daar nu bij, z'n schuit zo te noemen? Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van.

Misschien wilde hij met die naam passerende schippers aan het denken zetten.

Misschien had hij collega's of familieleden die over hem roddelden en wilde hij ze op deze manier een lesje lezen.

Ik weet het niet. Het zette ze me in elk geval aan het denken.

En bij dezen nodig ik u uit om hetzelfde te doen Lasteren.

Ik dacht aan dat oude Joodse verhaal van die boer die flink over iemand geroddeld had.

Hij kreeg er spijt van en vroeg aan zijn rabbi hoe hij het goed kon maken.

De rabbi zei: „Neem een zak vol kippeveren, ga daarmee door het dorp en leg op ieder erf bij elke deur één veer." De boer deed het en kwam terug om te vragen wat hij verder moest doen.

„Neem nu de lege zak en ga alle kippeveren weer ophalen", zei de rabbi.

Niet lang daarna kwam de boer teleurgesteld terug.

De zak was leeg. „Alle veren waren weggewaaid...", sprak hij.

Zo is het nu ook met jouw roddel en lasterpraatjes", zei de rabbi.

„Je spreekt ze gemakkelijk uit, maar hoe je het ook probeert, terughalen kun je ze niet.

Lasteren

Het kan geen kwaad, dacht, ik, om eens even rustig naar dat woord te kijken.

Lasteren, dat is eigenlijk: iemand opschepen met een last, een lading, een belasting.

Met al je gelaster kun je een ander flink belasten.

Natuurlijk, er zit altijd wel een kern van waarheid in wat je over een ander aan lelijke dingen kunt vertellen.

Tante Annie is inderdaad gierig, maar om nu te zeggen dat ze een dief is.

En Karel van de burens kan wel sterke verhalen vertellen maar om nu te beweren dat hij een leugenaar is... je staat er zelf niet zo bij stil wat je met Laster aanricht.

Je denkt bij jezelf: de ander hoort het toch niet, dus vooruit, laat mij nu ook eens een nieuwtje hebben om door te vertellen... Maar vergis je niet: meestal hoort die ander er sneller van dan jij vermoedt en je weet niet half wat zulke verhalen aan schade kunnen aanrichten!

Bovendien: door al dat geroddel beïnvloed je de mensen die met die ander contact hebben en zorg je ervoor dat ze bevooroordeeld die ander tegemoet treden.

Wat een geestelijke schade kan dat alles veroorzaken!

Wat een last, wat een zware belasting kan dat voor het slachtoffer van ons gelaster betekenen!

Lastert niet

Dat is een wijs Bijbels woord. Laster kun je nooit meer ongedaan maken. Laster kan een belasting worden, zo zwaar dat andermans levensscheepje erdoor zinken kan.

Zorg er toch alsjeblieft voor dat het bootje van de ander kan blijven varen.

Zorg er toch alsjeblieft voor dat het misschien toch al zo wankele scheepje van je medemens niet door jouw overbelast(er)ing aan de grond loopt!

"Lastert niet". Ik vind het bij nader inzien nog niet zo'n gekke naam voor een schuit...

Kerkdiensten

Zondag 8 december 2024

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Vorbereiding Heilig Avondmaal / Doopdienst*

18:00 uur: ds. J. Lohuis, *Scherpenisse*

Collecte: 1^e Christenen voor Israël. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 15 december 2024

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Bediening Heilig Avondmaal*

18:00 uur: ds. M.C. Schreur, *Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1^e Stg. Spaans Evangelische Zending. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 18 december Weekdienst

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e GZB 2^e Kerk.

Zondag 22 december 2024

9:30 uur: prop. M.C. van den Hoorn, Rotterdam

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 25 december 2024 Eerste Kerstdag

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Stichting Siriz. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Donderdag 26 december 2024 Tweede Kerstdag

9:30 uur: Kerstviering Zondagsschool

Collecte: Zondagsschoolactie

Zondag 29 december 2024

9:30 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Dinsdag 31 december 2024 Oudjaarsdienst

19:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Gereformeerde Bond Steunfonds. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 1 januari 2025 Nieuwjaarsdienst

10.00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Gereformeerde Bond Steunfonds. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage energie.

Zondag 5 januari 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. B.L.P. Trampler, Waarder

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage energie.

Oppasrooster december 2024

08 december – Julia en Rebecca

15 december – Femke en Eline

22 december – Margaretha, Emma van der Giessen en Annelein van Koppen

25 december – Nelie, Corrien en Rhodé (eerste kerstdag)

29 december – Andrea en Rebecca

01 januari – Nieuwjaarsdag, **Geen oppas!**

5 januari – Julia en Myrthe

Zanguurtje

De eerste zondag van het nieuwe jaar, D.V. 5 januari is het volgende zanguurtje over 'Verwachting'. Wat verwachten we zo aan het begin van een nieuw jaar? Onze hoop en verwachting is van de HEERE alleen. Zingt u en jij erover mee?

OUDEJAAR

*IK STA OP DE PARKEERPLAATS VAN HET JAAR:
DE LAATSTE DAG. NU MOET IK EVEN WACHTEN
EN EVEN RUSTEN, WANT DE REIS IS ZWAAR.
DE SNELWEG EIST TEVEEL VAN MIJN GEDACHTEN.*

*HET HEEFT GEEN ZIN, DAT IK DE VRAAG ONTWIJK:
ZIJN MIJN PAPIEREN ALLEMAAL IN ORDE
VOOR HET GEVAL DAT IK DE GRENS BEREIK,
WAAR IK DOOR GOD GECONTROLEERD ZAL WORDEN?*

*IS MIJN BAGAGERUIMTE NOG GEVULD
OF HEB IK ONDERWEG SOMS IETS VERLOREN?
HIER LIGT MIJN ANGST EN DAAR MIJN ONGEDULD
EN DAAR DE KWAAL, WAARMEE IK WERD GEBOREN.*

*EEN KOFFER AFGUNST BEN IK KWIJTGERAAKT.
DAT IS NIET ERG, T 'WAS AL EEN HELE OUDE.
MAAR MIJN GELOOF LIGT DAAR NOG STEEDS, GOED BEWAAKT.
DAT HEB IK, GOD ZIJ DANK, NOG STEEDS BEHOUDEN.*

*DAAR LUID EEN KLOK; IK WACHT DE LAATSTE SLAG.
MIJ HAND GRIJPT NAAR HET STUUR, IK GA WEER RIJDEN.
HET NIEUWE JAAR, DE EERSTE NIEUWE DAG,
HET EERSTE UUR; O GOD, WIL MIJ GELEIDEN!*





Ga je mee?
Meld je aan via

komoverenhelp.nl/xperiereisgeorgie

Een jongerenreis om nooit te vergeten...

Droom je ervan om een bijzondere groepsreis te maken? Dit is je kans! Van 22 februari t/m 1 maart 2025 organiseert Kom over en help een Xperiereis naar Georgië, een land met prachtige natuur en eeuwenoude kerken, maar ook veel armoede. Jij kunt daar een verschil maken!

Wat kun je verwachten van deze kleinschalige reis met christelijke jongeren?

- Bezoek aan een lokale kerkdienst;
- Handen uit de mouwen in een dagopvangcentrum of op bezoek bij straatkinderen;
- Inwoners ontmoeten en hun verhalen horen;
- Een bezoek aan de Gergeti Trinity kerk met op de achtergrond de toppen van de noordelijke Kaukasus
- Prachtige wandeling door de bergen;
- Een duik in de geschiedenis door een bezoek aan een van de grottensteden;
- Bijbelstudies en samen zingen;
- En nog veel meer...

Kijk op komoverenhelp.nl/reisgeorgie voor alle informatie over deze unieke en betaalbare reis. Meld je snel aan (voor 21 december)!

Of ga mee met een van onze andere reizen: komoverenhelp.nl/jongerenreizen.

Sjaloom Zorg

Vindt u het leuk om hout te bewerken samen met onze cliënten, dan zijn we naar u op zoek.

Dagbestedingslocatie de Mekkerstee is gevestigd op het terrein van de Mekkerstee in Ouddorp maar is onderdeel van Sjaloom Zorg. Van maandag t/m vrijdag wordt daar dagbesteding gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of psychiatrische problemen.

Een van de werkzaamheden die we daar ook doen is houtbewerking en voor die afdeling zijn we opzoek naar een vrijwilliger. Vindt u het leuk om samen met onze cliënten op te trekken, een dagdeel (of meerdere) in de week bezig te zijn met het maken van houten kistjes, uitzagen van serveerplanken of het schuren/lakken van de producten dan nodigen we u van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Mocht u nou niets hebben met houtbewerking maar lijkt het u we leuk om op deze locatie vrijwilligerswerk te doen (denk aan het inpakken van producten samen met de cliënten) ook dan bent u van harte welkom.

Ook voor andere locaties is Sjaloom Zorg op zoek naar vrijwilligers.

Wilt u meer weten over deze vacature of andere vacatures neemt u dan contact op met Lizette Kersbergen, 06-57447436 of mail naar l.kersbergen@sjaloomzorg.nl.

