

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, oktober 2018

Overdenking

Volgen in het spoor van Jezus

"En genas hen." Markus 6:5b

Ziek

Wie is ziek? Die kan beter naar de dokter gaan.

Wie is zondig? Hij, zij kan beter tot Jezus gaan.

Jezus is op bezoek in Nazareth. Wat moet dat een prachtige ontmoeting worden. Alle inwoners herkennen Hem vast en zeker. Twee dingen weten zij. Hij wandelde onder hen, gewoon als de Zoon van Maria, én: sinds kort hebben ze gehoord dat Hij een bijzondere Profeet en Leraar is. Hij kan zelfs zieken de handen opleggen en op Zijn machtswoord worden zij genezen. Het eerste, dat Hij de zoon van Maria is (van Jozef de timmerman) geeft verachting in de gedachten. Hij is toch maar een gewoon Iemand? Niks bijzonders. Hij moet Zich ook maar niets verbeelden.

Verachting is bitter en draagt bittere vruchten van verwerping.

Het tweede is wel iets waar niemand omheen kan. Sommige zieken worden dan ook voor Jezus neer gelegd. Hij legt hen de handen op en zij worden genezen. Men ziet het in Nazareth en toch brengt het niet de echte ootmoed teweeg.

Is Nazareth ziek? Ja, echt wel. De grote Weldoener komt langs en spreekt. Men stopt de vingers in de oren en zondigt rustig verder. Waar spreken zij zichzelf dan moed mee in? Dat ze nakomelingen van Abraham zijn. Helaas, het zal hen geen nut doen. Zijn wij ziek, of gezond? Zegt u het maar. Wie zichzelf moed inspreekt komt om. Wie het Woord van de Heere gehoord heeft, leeft en zal leven.

Zoekend

Wat doet Jezus eigenlijk in Nazareth? Hij wist van tevoren toch al dat het daar niets werd? O zeker! En toch ging Hij. Al was het alleen maar voor degenen die geen helper hadden. En die waren er. Hij neemt de boekrol van Jesaja in handen. Hij gaat lezen over het jaar van Gods welbehagen. Hoe treurende getroost worden. Gevangenen worden bevrijd. Een lied van lof zal weggeschonken worden aan een benauwde geest. Wat een profetie. Nee sterker nog: HEDEN IS DEZE PROFETIE IN UW OREN VERVULD! Wat een overwinningslied. Voor wie? Zegt u het maar. Jij mag het ook zeggen! Val je hiervoor of blijf je wegvlugten?

Nazareth trekt minachtend de wenkbrauwen op. Behalve die paar zieken dan. Zij vallen voor de Heere neer straks. Nazareth wil wel afrekenen met Hem, Die Zich nu zo groot voordoet. Maar ze maken een kapitale fout, het is een ongekende vergissing: Hij doet Zich niet groot voor, HIJ IS GROOT!

Als ze op het punt staan met Hem af te rekenen door Hem van de steilte af te werpen, verlaat Hij hen en loopt als Machthebber gewoon door hun midden weg. Totdat straks de grote afrekening komt. Hoe zal Nazareth het er dan van afbrengen?

Zouden er nog mensen achter Jezus aangegaan zijn toen Hij Nazareth uitliep? Vast wel. Wie dan? Zulke mensen zoals in de spelonk van Adullam achter David aan gingen. Dat waren kreupelen en blinden, mensen die een schuldeiser hadden, mensen van wie de ziel bitter bedroefd was. Zij klampten zich aan Jezus vast en Hij werd hun Helper, de Redder in nood. Ze sloegen hulpeloos het oog op Jezus en Hij verloorste hen. O wonderde kracht, door het geloof, (in vertrouwen) op Jezus zien. Die heerlijke gave van dat kostbare geloof! ZOEKT EN U ZULT VINDEN! Wie zoekt wie? Jezus zoekt het verlorene!

Zegenend

Jezus omging de vlekken rondom Nazareth. Dit betekent dus dat Hij in andere dorpjes en kleine woonwijken wél gezien en gehoord werd.

Zegenend ging Hij Zijn koninklijke weg, als de grote Redder.

Hij was veracht en de Onwaardigste onder de mensen. En toch breidde Hij zegenend Zijn handen uit. Hij is de Waarheid en de Wijsheid Gods, maar wie hoort Hem? Dat is diegene die bitter bedroefd is vanwege zijn zonden. Die komt tot Hem.

Jezus loopt de zandweg op buiten Nazareth. Boos kijken de inwoners Hem na. Maar Hij laat wel een liefdespoor achter. Dat zal hen veroordelen straks, die niet wilden buigen. Wie wél voor Hem neerviel, mag een eeuwige Zegen wegdragen.

Hoe kijkt u naar Jezus? Zeg het maar eerlijk. Weet u wat allesbepalend is? Hoe Jezus naar u kijkt! En naar jou! Nog niet zo lang geleden hoorden we het. Er zijn drie mogelijkheden: VECHTEN, VLUCHTEN, of VALLEN. Sterk zijn en blijven of zwak worden. Jezus wilde de Kwetsbare worden om gekwetsten te genezen van hun wonden. Het zijn de zondewonden die ons zo diep bedroefd doen zijn.

Laat u dan Genezen!

Nazareth, ziet u het niet? Hier is de grote Medicijnmeester. Hij is gekomen om een Zegen achter te laten. Laat u dan met God verzoenen door Zijn kostbaar bloed.

En u?

Komt, buigen we ons dan biddend neer.

Komt laat ons knielen voor de HEER',

Die ons gemaakt heeft en verkoren.

U bent een gezegend mens aan de voeten van de HEILAND!

C. van den Berg.

Uit de gemeente

Meeleven

We bidden: allereerst voor de heer J. Rijnbrand, die nog steeds onderzoeken ondergaat. Dit zijn wegen die best veel vragen van hem en zijn vrouw. Moge hun hoop op de Heere zijn. Tot hiertoe mocht gelden: "De Heere verlost en spaart."

Verder voor de heer W. van den Andel, die voor een ingreep naar het ziekenhuis moest. Hopelijk mag het een oplossing brengen en ervaren hij en zijn vrouw Gods nabijheid in deze weg.

Ook voor mevrouw N. Knöps, voor de bestralingen die zij ondergaat. In de Heere is kracht voor haar, want hoe langer de weg, des te zwaarder het pad.

En voor echtpaar Van 't Zelfde. Mevrouw Van 't Zelfde moet nog regelmatig in het ziekenhuis zijn voor onderzoeken. Bij het ouder worden nemen de zorgen toe. En toch mag er nog zo veel zijn om zich over te verwonderen.

We bidden: "Heere ontferm U." Over alle zieken en zorgbehoevenden.

Geboren

Onze Willem en Willemien werden woensdag 5 september verblijd met de geboorte van een dochter, Leentje Frederike; ze noemen haar Femke, zusje van Simon, Rozemarijn en Suze. We zijn dankbaar dat alles zo voorspoedig mocht gaan. Moge Femke voor de Heere opgroeien. Zij wonen tijdelijk Ridderstraat 34 5311CN Gameren. Met blijdschap en nieuwe energie hopen zij eind van de maand weer terug te mogen keren naar hun inmiddels vertrouwde stek. Willem geniet er bijzonder van om met de lokale bevolking samen te werken. Zijn business is planten voor groendaken kweken en plaatsen; het is een groeiend bedrijf. Wat een roeping om met liefde te werken en te wonen onder een volk dat hen lief geworden is. Willemien gaat met blijdschap haar weg en geeft zelf de kinderen les. U bidt zeker wel voor hen?

Huwelijk

Vrijdag 6 september mochten Nico Ras en Willeke Aleman aan elkaar verbonden worden in het huwelijk. Van harte wensen wij hen de Zegen van de Heere toe op hun pad dat zij samen gaan mogen. Een drievoudig snoer, waarbij de Heere de Eerste mag zijn, zal niet licht verbroken worden. Zij wonen Achter 't Hof 15. Een hartelijk kaartje doet veel. Vanuit onze gemeente hebben we hen een trouwbijbel overhandigd die zij dankbaar in ontvangst namen. Nico en Willeke, graaf maar in dat Woord. Je zult er zeker de Parel van grote waarde vinden.

We vinden het fijn wanneer jullie meeleven met onze gemeente.

Catechese 8 oktober

Graag nodigen we onze jongeren weer hartelijk uit. We doen dit in twee groepen:

Groep 1 van 18.30-19.15, dit zijn jongeren van 11 tot 15 jaar

Groep 2 van 19.15-20.00 uur, jongeren van 16 jaar en ouder.

We komen samen op maandagavond 8 oktober in de 'Morgenster.' Breng je Bijbel mee, een pen en schrift. Lees vooraf Daniël 9. Schrijf op wat je opvalt en wat je van Daniël wilt leren. Ik zie ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten. Welkom!

Belijdeniscatechisatie

Dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in de pastorie. Er is nog plaats. Wie te lang twijfelde mag nu toch nog komen. Sluit je aan. Schroom niet langer. Tobbers zijn immers welkom aan Jezus voeten om van Hem wijsheid te leren.

En weet: De Heere is het zo waard om gediend en geprezen te worden.

Geef de Heere de hand! Geef Hem je hart!

Kleding Roemenië

Trouw brengen mensen zakken en dozen kleding bij de pastorie. Een paar aandachtspunten nu. Gedurende de winter reizen we niet naar Roemenië. Dit betekent dat we begin april weer kleding inzamelen. We vragen daarom heel dringend of u het zelf tot die tijd bewaart. Verder: wanneer u kleding brengt (eerste of tweede week april) wilt u het dan schoon en netjes verzorgd afgeven? Niet in zakken die scheuren. Ook niet kleding die stuk of versleten is. Denk niet dat men in Roemenië alles wel gebruiken kan. Versleten schoenen doen daar ook geen nut. Het moet niet zo zijn dat we ons schamen als we een zak of doos openen. Dit klinkt negatief. Maar toch graag even de vinger erbij. We zijn dankbaar voor het vele goede dat gegeven wordt! En tenslotte: We kregen enkele giften voor diesel op de reizen. Dat vinden we héél fijn. We kregen voor de laatste rit 3 x € 100, - en 1 x € 50, -. DANK!

Ten slotte

We zijn nog bezig met onze laatste reis. Het weer is mild voor oktober. 's Nachts is het fris maar overdag heerlijk zonnig. Dan warmt de bus al gauw op. Mijn vrouw schrijft wel wat over enkele gebeurtenissen. De Heere geeft ons veel goeds.

Verder bidden we om kracht en wijsheid voor Geerke en Mienke. Hun diploma dat ze gehaald hebben ligt op HAVO-VWO niveau. Echter in Den Haag vindt men het maar lastig om dit naar Hollandse maatstaven te beoordelen. Dit komt omdat thuisonderwijs in Nederland maar moeilijk ligt.

Van lieverlee gaan we geloven dat de Heere met dit alles een speciale bedoeling heeft. Toch blijft overeind staan dat het, nu het sinds maart dit jaar al loopt, het een eenzaam pad is voor die meiden. En eerlijk gezegd vond ik het heel moeilijk om als vader mij aan dit pad te onderwerpen. We geven het nu echt uit handen in Gods hand. Ik verwacht dat we nog een keer hoog op kunnen geven van Gods wijze bedoeling met dit alles. Dank voor uw gebed en bemoedigingen.

Echt hartelijk hoe u hierin meeleeft.

Op 30 oktober hoopt Samuël 16 te worden. Wat een liefde straalt deze kerel uit. Hij kan alleen maar lief zijn en lief doen. Echt een Theodorus, een geschenk van God. Maar dat geldt van alle kinderen.

Afgelopen zaterdag was het zes jaar geleden dat we in uw midden kwamen. Wat een wonder dat de Heere ons die jaren gaf. Vorig jaar was ik zo ziek. De Heere gaf uitkomst. Ik bid dat Hij me nog een poosje wil gebruiken op deze aarde. Ik vraag om liefde om in uw midden te dienen. Het preken geeft me altijd weer veel vreugde en kracht. Dan draagt de Heere zo kennelijk.

Mijn vrouw en kinderen omringen me met veel liefde en betrokkenheid.

Het is echt waar wat er staat op de pastorie: "LAUS DEO," lof aan God!

Met hartelijke groet van ons allen uit uw oude pastorie,
Uw C. van den Berg

Pastorie 'Laus Deo'

Uit de witte bus

We willen beginnen met dank aan de Heere dat Willem en Willemien een gezonde dochter mochten ontvangen, Femke, wat een vreugde! Gelijk er maar naartoe en onverwacht daar slapen en even meehelpen. De volgende dag kwamen de meiden met Samuël en Grace. Voor Samuël is het altijd weer heel speciaal. Hij mag naast de moeder liggen en de baby vasthouden en dan ligt hij zo stil en is zo vol verwondering, geweldig om te zien! Grace houdt niet op om te zeggen hoe lief de baby wel is. Wat een zegen dat deze kinderen dit ook allemaal mee mogen maken. Simon, Rozemarijn en Suze zijn ook dolgelukkig met hun zusje. Wat is het leuk als kinderen gaan leren lezen. Simon (5 jaar) onze kleinzoon, zat bij zijn vader in de auto en keek op een wegenkaart van Duitsland. Het ging over welke landen hij zag. Ineens zag hij op de kaart de plaats Hamburg en zei: 'o papa, hier gaan wij altijd frietjes eten.'

We schreven de vorige keer over wondere ontmoetingen. We kwamen van onze reis terug uit Roemenië en we stopten nog even bij een winkel in Duitsland. Na even begon de verkoopster te praten. Ze zei: 'ik herinner jullie nog van een aantal jaren geleden. Toen heeft jullie dochtertje voor ons nog een lied gezongen. Dat heeft zo'n indruk op ons gemaakt.'

Op de terugweg stopten we bij onze oudste dochter en haar man. Hij werd opnieuw bevestigd in een gemeente. Wat een grote verandering voor het gezin. De kinderen moeten ook alles achterlaten. Schoolvrienden achterlaten en dan opzien tegen al het nieuwe. Onze kleinzoon wilde die maandag eigenlijk niet naar school. Ik vertelde hem: 'je hoeft eigenlijk niet alleen he, want de Heere blijft bij je, toch?' zijn gezicht klaarde helemaal op en hij zei: 'ja, oma dat is waar.' waarna ik tegen hem zei: 'ik bid voor je'. Tegen een kleindochter zei ik: 'je hebt gelukkig je eigen bed bij je he?' We hadden een heel goede dag met elkaar. Er was verbondenheid met de gemeente, herkenning in geestelijke dingen en ook met de familie

was er een sterke saamhorigheid. De preek van mijn man ging over Johannes 13, dat Jezus de voeten wuste van Zijn discipelen. De teksten van de preek waren de verzen 5 en 20: 'Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met een linnen doek, waarmede Hij omgord was. Voorwaar voorwaar zeg ik u, zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij, en die Mij ontvangt, die ontvangt Hem die Mij gezondend heeft.' Het thema was: Veelbelovende woorden en de 2 punten van de preek: 'Het water' en 'Het Woord'.

Ds. B. van Werven sprak daarna aansluitend uit Johannes 14, met als rode draad dat een dienstknecht, het Evangelie mag verkondigen vanuit de woorden van Christus, die Hij van de Vader gehoord heeft.

We gingen op 27 september weer op reis naar Roemenië maar eerst gingen we naar de Bondsdag van de hervormde vrouwenbond waar we bemoedigd werden. Zo vertrokken we uit Barneveld. Vrijdagavond laat kwamen we op de conferentie aan waar herdacht werd dat 100 jaar geleden ds. Visky Ferenc geboren was. Zijn zoon hield daar een preek, er werd gezongen en we waren met veel verschillende culturen bij elkaar rondom dat ene Woord. We hadden ook nog een fijn gesprek met een kleinzoon. Hij vertelde dat zijn opa terwijl hij in coma lag op zijn sterfbed, nog een hele preek hield die je gewoon kon volgen. Hoe wonderlijk handelt de Heere met Zijn knechten en kinderen. Zondag mocht mijn man voorgaan in een dienst die vertaald werd in het Roemeens en maandag stonden er weer gevangenen op het programma. We hadden drie groepen, waarvan één groep vrouwen. Bij de ingang staat een Bijbeltekst op de muur, onder een prachtige schildering: 'Wees dan barmhartig gelijk ook uw Vader barmhartig is' (Luk. 6:36). Mijn man vertelde dat hij 25 jaar geleden een les had geleerd. Hij vond het vervelend om met de gevangenen op de foto te gaan. Toen vroeg een vrouw opeens: 'wat voelt u als u nu naar deze foto kijkt?' Wat een vraag he? Mijn man zei: 'Ik ben nog steeds heel dankbaar voor die les en verlang er telkens weer naar om het Evangelie te brengen aan gevangenen.'

Zo zijn er heel wat gebeurtenissen in ons leven en graag wil ik afsluiten met een stukje van Susannah Spurgeon:

"Vader, u hebt gezegd: 'Mijn wegen zijn niet Uw wegen en Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten; dat is waar, lieve Heere.

Doe mij de weg van Uw geboden lopen en dan zal ik met blijdschap lopen.

Maar het beste van alles is lieve Heere, als U Zelf met mij meegaat langs de weg van het leven, vandaag en alle dagen."

Dit wensen wij u allen toe.

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk, vanuit Roemenië

Van de Kerkenraad

Huisbezoek 2018 - 2019

Tijdens de periode van het winterwerk hopen de ouderlingen samen met een diaken of bezoekbroeder weer op huisbezoek te gaan. Kerkelijk huisbezoek, bedoeld om het contact te versterken tussen u als gemeentelid en 'de kerk'. Ook en in het bijzonder bedoeld om bij de open Bijbel ons te laten leiden in ons geestelijke leven. Wilt u van te voren – biddend – overwegen wat u met de broeders wilt bespreken? Schrijf het maar op voor uzelf. De praktijk leert dat dit het huisbezoek ten goede komt. Er wordt naar gestreefd om ongeveer om de twee jaar alle gemeenteleden te bezoeken. Vooraf wordt er een telefonische afspraak gemaakt. Kerkelijk huisbezoek, belangrijk voor u persoonlijk en (indien van toepassing) uw gezin. De kerkenraad stelt het zeer op prijs als het gehele gezin bij het huisbezoek aanwezig is. De kinderen, de jongeren, zij horen erbij. En daarom is huisbezoek zowel voor jong als oud bedoeld. De kerkenraad wenst u en jou een gezegend bezoek toe.

Naast het hiervoor genoemde huisbezoek zijn de predikant en kerkenraad altijd bereid op bezoek te komen als u dat wenst. Voor adresgegevens, zie achterkant Kleine Kracht. Hieronder de wijk indeling.

Wijk C. Grinwis

Alexanderpark – Alexanderstraat – Beatrixweg – Bernhardweg – Emmaweg – Geleedststraat – Groenedijk – Hermansweg - Het Bosje - Het Oude Nieuwland - Hoge Pad – Horrelshoogte – Ireneweg – Jonkerstee – Julianaweg – Klepperduindreef – Klepperweg – Klingendaal – Koolweg – Langedijk – Margrietweg – Marijkeweg – Noorderduin – Noordweg – Oosterweg - Oude Nieuwlandseweg – Pinusoord – Poldersbos - Prins Hendrikweg – Strandweg – Vliedberglaan – Vrijheidsweg - West Nieuwlandseweg – Westduinweg – Westeinde – Westerweg – Westvoorn – Wilhelminaweg – Zuidhoek.

Wijk E. Grinwis

Achterweg – Blomweg – Bokweg – Boompjes – Bosweg – Broekweg - De Kruse - De Punt – Dijkstelweg – Dirkdoensweg – Dolphijn – Doornweg – Dorpstienen – Dorpsweg – Duinkerkerweg – Eikenhof – Elzenhof - G.C. Schellingerweg – Havenweg – Hazersweg – Hoenderdijk – Hofdijksweg – Kabbelaarsbank – Kelderweg – Klarebeekweg – Klinkerweg – Kommersweg – Middelpaalt – Molenblok – Molenweg - Noordzeepark - Doggersbank – Ossenhoek - Ouddorpse Haven – Oudelandseweg – Parklaan - Port Zelande –

Raadhuisstraat – Scheerhoek - Smalle Einde – Spaansegweg – Stationsweg – Stelleweg – Stoofweg – Vijverhof – Vijverweg – Vissersstraat – Weststraat – Wittestraat – Zuidweg.

Wijk J.A. Struik

Bieningen – Blauwesteen – Braamstove – Bredeweg – Cichoreilaan - De Gracht - De Kille – Diependorst – Duffelweg – Heijburg – Kerkhoek – Meekrapweg – Molentienen – Oudenhil – Preekhillaan – Pretoriuslaan – Rustburg – Schansweg – Spreeuwenstein – Springert – Steenkreek – Steenweg – Stenenbaak – Vogelmeete – Volgerblok – Vuurbaak – Zeebrekersweg – Zouthoek - Hen die buiten Ouddorp wonen.

Wijk M.P. Tanis

Achter 't Hof – Hoofdlandsegweg – Maerenseweg – 't Koejepad – 't Voorste Blokkie – Van Kerkwijkhof – Waterweg.

Verkiezing ambtsdragers

In verband met het aftredend en niet meer herkiesbaar zijn van ouderling E. Grinwis en diaken T. Grinwis aan het eind van dit jaar heeft de kerkenraad besloten de procedures op te starten om te komen tot invulling van deze ambten en de mogelijkheid te bezien om een volledig college uit eigen gelederen te formeren.

In verband hiermee worden de belijdende leden van de gemeente uitgenodigd om schriftelijk aanbevelingen voor deze ambten in te dienen.

Een formulier daartoe is in de kerk aanwezig.

De aanbevelingen kunnen vanaf 8 oktober tot en met 20 oktober 2018 bij de scriba of in de daartoe bestemde (brieven)bus van de Dorpskerk worden ingediend.

Op de enveloppe graag het woord "**aanbeveling**" zetten.

Een lijst van te verkiezen belijdende leden ligt in de 'Morgenster' ter inzage. Het gebouw is in ieder geval open op de donderdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur en verder als er (verenigings)activiteiten plaatsvinden. Daar is ook een mogelijkheid om de aanbevelingen in een gesloten bus in te leveren. Daarnaast kan na telefonisch overleg met de scriba ook buiten deze tijden inzage in de lijst worden verkregen. Aan de hand van de ingediende aanbevelingen zal de kerkenraad in de vergadering van DV. 25 oktober a.s. met in acht neming van het plaatselijk reglement een besluit nemen omtrent de verdere afwikkeling van de procedure.

Het plaatselijk reglement is te vinden op de website www.hervormdoudorp.nl onder de knop "ANBI". Op de procedure is § 2.2. "Verkiezing van ouderlingen en diakenen" van toepassing.

Kerkrentmeesters

Gemeenteavond

Op **woensdag 24 oktober** wordt er een gemeenteavond gehouden, waarvoor alle gemeenteleden worden uitgenodigd. De avond vangt om 19.30 uur aan en wordt gehouden in de 'Morgenster'. Na een woord van de Kerkenraad hoopt het college van Kerkrentmeesters over lopende materiële zaken een en ander te melden en aan te geven, wat er het aankomende jaar op het programma staat. Ook zal er uitleg gegeven worden over de aanpak van het groot onderhoud van het orgel. Uiteraard zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen en indien mogelijk gelijk te beantwoorden. We vinden het belangrijk dat u er bij bent, hopelijk kunt u er tijd voor vrijmaken.

Ledenadministratie

Overleden: dhr. H.C.F. Pleisch

Vertrokken: fam. K.J. van Tonnekreek; dhr. R.H. de Vries; en fam. K. van Heest

Ingekomen: fam. M. van Wijk; fam. W. Klepper; fam. J. Abresch; Mevr. K. Lipman-Aleman; dhr. C.

Nagtegaal; dhr. J. Boeter en dhr. F. van Heest.

Activiteitencommissie

Terugblik

Inmiddels ligt de goede doelenmarkt achter ons, we mogen terugzien op een geslaagde markt. Er vonden vele ontmoetingen plaats en er ontstonden fijne en mooie gesprekken. Ook waren er veel positieve reacties op de beide inloop concerten.

De zangavond van afgelopen 8 sept. ligt ook weer achter ons. We mogen terugzien

op een mooie avond m.m.v. Jong Dameskoor Shira en het Delta mannenensemble. Fijn dat de beide koren met hun dirigenten en musici in ons midden wilden zijn, om zo de lof van God te bezingen en te bespelen. De commissie wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet op welke manier dan ook, fijn dat er toch altijd weer mensen bereid zijn om te komen helpen. Ook willen we vanaf deze plek nogmaals de sponsors bedanken die beiden activiteiten mede mogelijk hebben gemaakt. Samen hebben beide activiteiten het bedrag van € 1.747,55 opgebracht.

Agenda, Deo Volente

Datum	Activiteit	Aanvang
Woensdag 10 oktober	Thema-avond voor mannen	20.00 uur
Zaterdag 13 oktober	Gebedsmoment	9.00 uur
Maandag 15 oktober	Vrouwenkring "Sola Fide".	19.30 uur
Dinsdag 16 oktober	Introductieavond Alpha.	20.00 uur
Zondag 21 oktober	Jongerenavond	Na avonddienst
Woensdag 24 oktober	Gemeenteavond	19.30 uur
Donderdag 25 oktober	Ontmoetingsmiddag	14.30 uur
Zondag 28 oktober	Zanguurtje	Na avonddienst

Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Is er nog tijd over dan gaan we voorlezen of we gaan zingen met elkaar. Vind je het wel wat? Van harte welkom. Ingang via Hoenderdijk.

Nieuwe actie zondagsscholenbond 2018 – 2019: Actie voor hulp aan kinderen in Oekraïne: 'Haal ze uit het slob/slop'. Zie pagina 13 voor meer info.

Thema-avond voor mannen

Woensdagavond 10 oktober wordt er een thema-avond voor mannen belegd. De avond vangt om 19.30 uur aan en wordt gehouden in de 'Morgenster'. Onze leervicaris prop. F.A. Visser uit Nieuwerkerk hoopt dan, mede in het kader van zijn studieopdracht, het thema: **"Een mishagen aan mijzelf – Ethische vragen bij de geloofsbelijdenissen"** te behandelen. Het zal in deze avond gaan over de vraag hoe het menselijk zelfbeeld door de belijdenisgeschriften getekend wordt en welke gevolgen dit heeft voor ons handelen. Het thema komt ter sprake in de vragen 6-11 en 81 van de Heidelbergse Catechismus evenals in de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 3/4 paragraaf 1-7. Het verdient aanbeveling om van deze stukken kennis te nemen en eventuele verklaringen van genoemde belijdenisgeschriften op na te slaan. De bedoeling is dat dit thema deze avond vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht en dat daarna de inleiding in bespreking wordt gegeven.

Van harte nodigen we de mannen uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Gebedsmoment

We komen op zaterdag **13 oktober** weer samen om te bidden. We beginnen om 9.00 uur in de 'Morgenster'. Iedereen van harte welkom!

Vrouwenkring "Sola Fide".

Het was goed om als Vrouwenkring weer bij elkaar te zijn en de Bijbelstudie over Jeremia is erg waardevol. Als u dit leest, hebben we op 1 oktober de 2^e Bijbelstudie gehad over het thema: "De Levensbron verlaten" n.a.v. Jeremia 2:1-13. Het volk van God leefde dicht bij haar Heere, dronk uit de Bron van Levend water. En tóch is het volk afgedwaald en heeft haar heil gezocht bij de afgoden. Waarom?! Maar God belooft Zijn volk niet los te laten.....

Op **15 oktober** hopen we verder te gaan met Bijbelstudie 3, dan is het thema: "Indringend appèl in de tempelpoort" n.a.v. Jeremia 7:1-15 (vgl. Jer. 26).

Vanwege het Nieuwjaarsfeest zijn velen samen gekomen bij de tempel in Jeruzalem.

Het volk van God bevindt zich in onzekere, dreigende omstandigheden en klampt zich vast aan de betekenis van de tempel, het huis van God, in Jeruzalem, alsof het een mascotte is die beschermt tegen kwaad. Maar Jeremia moet spreken en waarschuwen dat God het hart aan ziet, de oprechtheid van hart en daden. En echte gehoorzaamheid aan Hem eist. Er heerste in die tijd in Juda veel maatschappelijk onrecht, dat staat haaks op het dienen van God en het leven uit Zijn hand, volgens de leefregels (10 geboden). Die Hij zijn volk gaf. En dat is ook nu nog de belangrijke boodschap voor ons. Hoe staan wij tegenover God en onze naaste?

Hier gaan we over in gesprek met elkaar, wie mee wil doen is van harte welkom om 19.30 uur in de 'Morgenster'.

Ook in 2018/2019 weer een Alpha!

Wat is Alpha?

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven' Dat is Alpha'.

Tijdens de interactieve bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Voor wie?

Vraag je je af of er meer is? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!

Hoe werkt het?

Na het gebed en welkomstwoord luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen.

Welkom!

Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom **dinsdag 16 oktober** voor de: introductie Alpha. Plaats van samenkomst in de 'Morgenster' ingang via Hoenderdijk Ouddorp. Aanvang 20.00 uur.

Jongerenavond

Na afloop van de avonddienst van **21 oktober** worden de jongeren van de gemeente in de 'Morgenster' verwacht voor de preekbespreking van de morgendienst.

Ontmoetingsmiddag

Donderdag 25 oktober wordt een aanvang gemaakt met het houden van een ouderenmiddag of wel ontmoetingsmiddag. Aanvang 14.30 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de 'Morgenster'. Hebt u een vervoersprobleem laat het diaken Grinwis (tel. 681980) weten, dan hopen we daar een oplossing voor te vinden.

Zanguurtje

Op **zondag 28 oktober** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom om met ons tot eer van God mee te komen zingen. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 september 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.464,66
Bijdrage onderhoudskosten	1.261,60
Pastoraat 30 sept.	245,30
Kerk naar Buiten	1.361,00
Kerkradio, gift	100,00
Zaalhuur	137,50
Giften (95,55,-, 25,-, 75,50,-, 2x 100,- en 111,-)	507,05
Kerkbalans (2x 40,-, 50,-, 75,-, 4x 100,- 567,50 en 1797,50)	<u>2.970,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 5.077,11

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.891,50

Diaconie

Gift	50,00
Diaconie, 2 sept.	257,25
Studiefonds GB, 9 sept.	279,40
Stg. In de Rechte straat, 16 sept.	279,40
Stg. Bonisa zending, 23 sept.	248,91
Stg. Herleving gebed voor Israël, 26 sept.	90,35
Gift GZB	<u>300,00</u>
Totaal diaconie	€ 1.483,31
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 6.560,42

Kleine Kracht 13^e jaargang

Stand vorige keer	622,00
Aan giften	<u>0,00</u>
Totaal	€ 622,50

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	680,20
Ontvangen	<u>10,00</u>
Totaal	€ 690,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Voor onze jongeren

Puzzel

In de berijmde Psalmen kun je verschillende woorden vinden die met het weer en de natuur te maken hebben. Zoek de ontbrekende woorden op en zet ze in de puzzelvorm. Wat lees je dan?

1. Dat hemel en zee, en berg, en dal, (Ps. 103:11) 2. Dit zag demet bevend ogen aan, (Ps. 114:2) 3. `k Zal tot God mijn spreken, (Ps. 42:6) 4. Gij zee en eiland, (Ps. 97:1) 5. `t Is de Heer Wiens wenk de (Ps. 29:5) 6. Maar zijn als vergaan, (Ps. 118:6) 7. Hebt boven en Heem`len uitgebreid, (Ps. 8:1) 8. Gelijk een die voortspringt uit de grond, (Ps. 78:1) 9. Wanneer de zich over `t land laat horen (Ps. 103:8) 10. Op U mijn bouwen, (Ps. 26:1) 11. Uit `d aarde voort, door mildenbegoten, (Ps. 104:7) 12. En binnen u al mijn wezen, (Ps. 87:5) 13. Het donker weergalmt op `t hees geschreeuw, (Ps. 104:11) 14 en beek begint te groeien. (Ps. 147:9) 15. Wees mij een om in te wonen, (Ps. 71:2) 16. Moet rijm en weer met elkand`ren. (Ps. 147:9) 17. `s Heeren ontbloot het woud. (Ps. 29:5) 18. De ... zijn daar z` opgaan als pilaten, (Ps. 104:9) 19. O Heer` bij `t morgenlicht, (Ps. 5:3) 20. Toen Gij langs woeste grond. (Ps. 68:4) 21. Hij geeft de om `t land te dekken, (Ps. 147:8) 22. `t Feest der nieuwe (Ps. 81:3) 23. En Heer`, Uw bliksem op de grond, (Ps. 144:3) 24. De bij nacht de zon bij dag, (Ps. 121:3) 25. Zij overschrijdt de vaste niet, (Ps. 104:5) 26. Dan maakt Hij weer ... (Ps. 107:18)

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Nieuwe actie zondagsscholenbond 2018 – 2019: Actie voor hulp aan kinderen in Oekraïne: 'Haal ze uit het slob/slop.'

Doelstellingen van het project

De Stichting Hulp Oost-Europa biedt momenteel op 7 schooltjes hulp.

Het doel:

- Roma kinderen basisbegrippen aanleren t.a.v. gedrag, omgangsvormen, orde en hygiëne. Vaardigheden voor socialisatie aanleren.
- Kinderen leren lezen, schrijven, rekenen, zingen (muziek) en ontwikkelen van creativiteit.
- Kinderen voorzien van een ontbijt, een snack rond 10 uur en een warme lunch en indien voorradig wat fruit. Een eenvoudige maaltijd op school verschaft de kinderen in elk geval een noodzakelijke voedingsbron en het functioneert daarbij als een stimulans voor het schoolbezoek.
- Kinderen bekend maken met het Evangelie en de Bijbelse boodschap.
- Overgang / brugfunctie bevorderen naar het reguliere staatsonderwijs en de maatschappij. (Aansluiting bij het reguliere onderwijs van de staat is doorgaans succesvol.)
- Bewerkstelligen van een positieve invloed via de kinderen naar de ouders/Roma gemeenschap.

Met de hulp van de actie van de Zondagsscholenbond kan een bijdrage geleverd worden aan de volgende noodzakelijke kosten:

- Salarissen van juffen en hun assistentes
- Kosten voor schoolvoeding
- Kosten voor verwarming, elektriciteit en brandhout voor de wintermaanden
- Kosten van noodzakelijke leermiddelen
- Onderhoud van gebouwen

- Kosten van trainingen en bijeenkomsten voor leerkrachten.

Wat kunnen wij als zondagsscholen doen voor de Roma kinderen in Oekraïne?

- We moeten vooral bidden voor deze kinderen én hun ouders.
- Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat de actie een succes gaat worden!

Daarvoor kan het beschikbare actiemateriaal goede diensten verrichten.

Zie hiervoor: www.hervormdezondagsscholen.nl

Kerkdiensten

De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.

Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.

Zondag 14 oktober 2018

9.30 uur: ds. B. van Leeuwen, Valburg

18.00 uur: ds. B. van Leeuwen

Collecte: 1^e Project 1027, Indonesië. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen.

Voorzang

Psalm 130 vers 1 en 4

Psalm 115 vers 1 en 2

Woensdag 17 oktober 2018

19.30 uur: ds. C. van den Berg

Bediening Heilige Doop

Collecte: 1^e GZB. Roemenië. 2^e Kerkrentmeesters.

Psalm 27 vers 3 en 7

Zondag 21 oktober 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen.

Psalm 124 vers 1 en 2

Psalm 116 vers 1 en 2

Zondag 28 oktober 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen.

Psalm 17 vers 3 en 7

Psalm 117 vers 1

Zondag 4 november 2018

9.30 uur: C. van den Berg

18.00 uur: C. van den Berg

Collecte: 1^e GZB Najaarscollecte. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen.

Psalm 98 vers 1 en 2

Psalm 118 vers 2 en 3

Woensdag 7 november 2018 Dankdag

14.30 uur: C. van den Berg

19.00 uur: C. van den Berg

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters (dankdag collecte.)

Psalm 116 vers 10 en 11

Psalm 148 vers 4 en 5

Collectebussen GZB

We wijzen u op de collectebussen bij de uitgang van de kerk deze zijn bestemd voor het zendingswerk GZB.

Oppasschema

14 oktober - Geerke en Myrthe

21 oktober - Mathilde en Lotte

28 oktober - Willeke en Arianne

4 november - Annemarieke en Elma

7 november - Willeke (Dankdag)

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl