

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, november 2018

Overdenking

Ruchama - Ontferming

Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden. Klaagliederen 3:32

De Heere bedroeft Zijn volk

Pijn en verdriet zijn moeilijke dingen in het leven. In het paradijs bestonden geen smarten. Daar bloeide alles door de liefde. Er was harmonie, vrede en blijdschap. Alles in de natuur en in de harten van Adam en Eva ademde rust uit. Geen chaos of strijd.

Wat is er veel veranderd door de keuze tegen God. De zonde kwam het leven binnen. Zonde betekent in het Oude Testament o.a. 'je doel missen.'

Van lieverlee zakte het volk naar een dieptepunt. Daarna kwam de zondvloed. Alles verdrong, behalve Noach, zijn acht zielen. Toen de aarde weer droog was, mocht alles weer groeien en bloeien. Groot was de trouw van de Heere.

Hij gaf de schitterende kleurenboog in de lucht.

Daarna zakte het volk steeds opnieuw naar een dieptepunt toe. De tijd van de richters is het wel heel duidelijk hoe vaak het volk God verlaat. Daarna komen alle koningen. Van het tien-stammenrijk was er niet één die de HEERE lief had. Bij het twee-stammenrijk gelukkig wel.

Toch verlieten uiteindelijk beide rijken de HEERE, waardoor de wegvoering kwam. Hierbij werd de stad Jeruzalem in de as gelegd en de tempel verwoest.

Hier begint onze tekst.

Jeremia zit te huilen op de puinhopen. Alle hoop lijkt vergaan. De Heere heeft Zijn volk in de droefheid gestort. Of deden ze het zelf? Ze moeten de gevolgen van de zonden dragen. De Heere heeft hen geslagen. Wie heeft de meeste pijn? De liefde waarmee de HEERE Zijn volk straft, doet Hem de meeste pijn. Immers, Hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte, niet uit lust tot plagen. Het hart van de Man van smarten bloedt volgens Jesaja. Samen met Jeremia voelde hij Gods pijn.

De Heere spreekt liefdevol

Het mag wel een wonder heten dat de Heere spreekt tot Zijn volk. Hij schrijft hen niet af. Hij zwijgt hen niet dood maar brengt hen sprekend tot nieuwe hoop.

Hij ontfermt Zich.

Het doet ons denken aan wat de profeet Hosea profeteert. De Heere sprak en zei: "Ik noem u voortaan niet meer Mijn volk" (Lo-Ammi). Het duurt zeventig jaren, maar gedurende die tijd heeft de Heere kennelijk betoond dat het tóch Zijn volk is (Ammi). Ook had de Heere gezegd: "Ik noem jullie voortaan Lo Ruchama (niet ontfermd)." En dan verandert ook dat. Het voorvoegsel 'Lo' (niet) valt weg. Naar de maat waarin de Heere verdriet deed zal Hij Zich ontfermen. Hoe doet de Heere dat? Door troostrijke woorden te spreken.

Vorige week kreeg één van onze dochters een berichtje van een vriendin van haar. Zij is een dochter van een ouderling destijds in Grand Rapids. Nadat geschreven was dat er weer wat zorgen waren over de gezondheid, schreef zij bovenstaand vers. En er ging kracht van uit. De HEERE is de sprekende God.

Beseft u hoe uw woorden iets teweeg brengen? Woorden kunnen verwoesten.

Woorden kunnen ook heilzaam zijn, genezend.

Op wie lijkt u? Wat heerlijk om sprekend op de Heere Jezus te lijken.

De Heere heeft er een hart voor

De HEERE heeft een hart voor Zijn volk. Het gaat Hem aan Zijn hart als het volk van Hem weg dwaalt. Dit komt overeen met de vader, die wacht op zijn zoon in de gelijkenis van Luk. 15.

Ooit zag ik een vrouw zich buigen over een weeskind. Dat kind was apart gelegd, los van de groep, om te sterven. De vrouw, zelf moeder, boog zich over het kind en zei: "Och jochie, jij moet geholpen worden." Het was een vrouw met een hart voor het onedele, het verachte. Sprekend leek zij op de Heere en Heiland.

Waar hebt u hart voor? Voor wie? Klaagliederen drie is een sterk verhaal. Ik zou het wel een hoogstandje willen noemen van Gods trouw. Er ligt een rijke belofte in. Het volk is totaal hopeloos en de profeet in zak en as. Dáár klinkt de belofte van God. Hij zal Zich ontfermen naar de grootheid Zijner goedertierenheden. Het is Zijn goedheid, genade en trouw.

Het diepste bewijs van God dat het volk Hem ter harte gaat is, dat Hij Zijn Zoon van Zijn hart liet scheuren. Daarmee bracht Hij niet alleen redding voor Israël maar ook voor u.

De sprekende God is nabij.

Hij verlaat Zijn volk niet.

Hij brengt hen terug.

Aan Zijn hart. Vaderhart.

Veracht Gods goedheid niet. Laat de Levende u aanspreken.

Zo zal uw ziel Gods goedheid prijzen.

Eeuwige lof voor de Drieenige!

Hebt u leren zingen, zing dan mee!

C. van den Berg.

Uit de gemeente

Meeleven met

Mevrouw G. Snijder-de Kluiver verbleef in het ziekenhuis maar keerde naar huis terug. Zij viel echter vorige week en moest hiervoor naar het ziekenhuis. Gelukkig hoefde zij niet opgenomen te worden. Zorgen blijven er voor haar, zeker in het alleen zijn. Er wordt naar een oplossing gezocht. "Bij U is raad, bij U alleen," zo zong de dichter.

Mevrouw N. Knöps sloot een lange reeks bestralingen af. Het was een zwaar pad. Daarin was de Heere nabij. Hij maakt waar: "Zonder Mij kunt gij niets doen."

Mevrouw A. Venneman-van Antwerpen werd opgenomen in Dirksland. Geve de Heere uitkomst in haar benauwdheid naar het lichaam. En de bede van de 119^e Psalm klinkt: "Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond Uw trouwe hulp."

De heer M. P. Tanis sr. werd opgenomen voor een knieoperatie. Hopelijk mag dit de pijn doen verdwijnen. Soms lichten de woorden op: "De kreupele zal springen als een hert."

Anderen gaan door onderzoeken heen of wachten op behandelingen.

En de bede welt op in ons hart: "Gij Zone Davids, ontferm U onzer."

Hoop op de Heere!

Dankdag

Woensdag 7 november mogen we als gemeente weer bijeenkomen om de Heere te danken voor Zijn goedheid, betoond in de groei van de gewassen, de vorderingen bij studie en arbeid en de zegen in onze gezinnen. Soms waren er zorgen met ziekte en ziekenhuisopname. Toch spaarde de Heere nog en gaf Hij krachten. We zien uit naar een gezegende dag met elkaar. Als u in de gelegenheid bent, is het de moeite waard vrijaf te nemen van het werk. Dat kan lang niet altijd maar wellicht is er een weg waar de wil is.

Ten slotte

Zoals u wel gemerkt en gehoord hebt, vonden nadere onderzoeken plaats aangaande mijn gezondheid. Een CT-scan werd gemaakt. De vraag was of ik voor verdere behandeling naar het Erasmus zou kunnen gaan. Daar is nu groen licht voor. We wachten rustig af tot de oproep komt. Het eerste wat wacht is een kijkoperatie. Dank voor uw gebeden!

"Looft Gods macht, Die onbepert,
gadeloze wond'ren werkt;
want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid."

Zo legde de Heere het in mijn hart op de terugweg uit Parijs, toen we Willem en Willemien met hun kinderen weggebracht hadden.

Een uur later belden ze uit het ziekenhuis.

Dank aan de Heere!

Met hartelijke groet van ons achten,
Uw C. van den Berg.

Weer tijd voor een berichtje uit de pastorie

Graag had ik de vorige keer wat geschreven over de mooie middag die we hadden met de ouderen uit de Vliedberg maar doordat we onderweg waren in Roemenië, is dat helemaal uit mijn gedachten geweest. Wat heerlijk om al die rolstoelen met de mensen de kerk in te zien komen. Even een praatje met de dominee of iemand anders. De organist speelt, en zo vond iedereen een plekje. Zomaar fijn om in de kerk te kunnen zijn. We gaan zingen, fijn, bekende oude psalmen. O wat zongen sommigen vol overgave mee. Anderen zaten weer genietend te luisteren. Dan de meditatie uit Psalm 23: "De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken." Ook daar werd stil en aandachtig naar geluisterd. Als in je ouderdom dit in je hart mag zijn dan is het goed. Na de dienst nog een stukje gezelligheid in de 'Morgenster'. Een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Wat was dat ook genieten zo, en als verrassing gingen we ook nog met z'n allen op de foto. Het was zulk prachtig weer, daarvoor alleen de Heere dank en eer. Dank ook aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten.

Op 17 oktober hadden we een bijzondere dag, onze Annemarieke was jarig, ons tiende kind. Wat een blijdschap was er toen zij geboren werd. Om tien kinderen werd er gebeden toen we trouwden en de Heere hoorde naar mijn gebed. Juichend in het ziekenhuisbed, zingen op de zaal, psalmen zingen tot Gods eer. Elke keer als zij jarig mag zijn voelen we weer Gods bijzondere zorg in ons leven. Op deze dag mochten we ook Gods verbond weer zien schitteren bij de doop van ons 27^{ste} kleinkind: 'Leentje Frederike', met als roepnaam 'Femke'. Wat was het ontroerend om zo onze zoon met zijn vrouw en de vier kinderen daar voorin de kerk te zien staan en ze toe mochten zingen: "Dat 's Heeren zegen op u daal." Zo voel je dan dat we niet zonder Zijn zegen kunnen. We mochten ook als familie nog allemaal bij elkaar komen maar wat een schrik, want één van onze kinderen stond klaar om te komen en in een onbewaakt moment had hun dochtertje (1 jaar) een batterijtje ingeslikt. Met spoed naar de huisartsenpost, door naar een ziekenhuis en toen met de ziekenauto met sirene naar het Radboud ziekenhuis. Ze konden niet aanwezig zijn bij onze familiebijeenkomst maar ze waren meer dan aanwezig. We gingen bij elkaar zitten om te bidden voor dat kleine meisje. Wat sta je dan als familie dicht bij elkaar. Onze oudste kleinzoon (12 jaar) zei: "Oma, alleen bidden helpt he?" 's Avonds kregen we bericht dat alles goed was gegaan en toen zijn we met elkaar gaan zingen en danken. We zongen: 'looft God, looft Zijn naam alom.' De Heere spaarde en droeg.

Dan een telefoontje van zoon Leonard, "Mam, mogen we even langskomen, we zijn in de buurt' (hij kwam uit Arnhem)? Groot nieuws, de kinderen kwamen zo blij binnen, "we krijgen een broertje of zusje!" Het zevende kindje in het gezin. Opa vroeg aan één van de jongens: "wat vond je nu het mooiste in het Openlucht Museum" (Ze waren een dagje uit geweest)? Onze kleinzoon zei: "het mooiste is dat mama een baby krijgt."

Zondagavond was het zo indrukwekkend toen onze kinderen werden toegezongen:

'De Heer zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar, uw ziel voor ramp bewaar.
De Heer', 't zij g'in of uit moogt gaan,
en waar g'u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.'

Zo kan het, om zo de Heere het geeft, weer twee jaar in Azië te zijn. Simon, hun oudste zontje gaf 's avonds in het gezin het eerste vers op: 'k Sla 'd ogen naar 't gebergte heen.' Dat al onze hulp en verwachting van Hem alleen zijn zal. Ook nu de ziekte van mijn man weer teruggekomen is. De Heere zal hoe het ook ga, ons sterken dag bij dag. Hij zal ons in nood voorzien van moed en kracht.

We mochten ook met onze Samuël zijn 16^e verjaardag vieren. Wat een extra zonnestraal in ons gezin. Het was onmogelijk dat hij ons kind zou worden maar de Heere maakte het mogelijk en nu mogen we al zoveel jaren van hem genieten. We kijken terug naar het psalmversje dat op het adoptiekaartje staat:

'Gij met hen begaan,
hebt hun wens voldaan,
Heer' Die naar Uw woord,
hun gebed verhoort.'

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

Van de Kerkenraad

Benoeming

In de vacature van ouderling is met in achtneming van de ingediende namen benoemd de heer Pieter Egas. Hij heeft bedenktijd tot zaterdag 3 november a.s. We wensen hem vrijmoedigheid toe om aan de roep vanuit de gemeente, mitsdien van God, gehoor te geven.

Stemmingsvergadering

Met inachtneming van de ingediende namen heeft de kerkenraad voor de vacature van diaken een dubbeltal opgesteld, namelijk de heer Cornelis Hendrik Duifhuizen en de heer Willem Meijer. De

stemmingsvergadering is uitgeschreven voor maandag 5 november a.s. om 20.00 uur in de 'Morgenster.' Belijdende lidmaten worden hiervoor uitgenodigd en dienen uiterlijk 20.00 uur aanwezig te zijn. Wilt u bij volmacht stemmen, dan kunt een formulier ophalen bij de scriba, diaken T. Grinwis, Zeebrekersweg 23. Gemeente, laten we deze drie mannen gedenken in de gebeden.

Uw kerkenraad

Ledenadministratie

Vertrokken: dhr. J.T. Pekelsma; dhr. T.A. Scheurwater; dhr. C. Bruggeman;
dhr. J.A. Struik en mevr. G.J.B. Schaap.

Ingekomen: Mevr. H.C.J. van der Valk; mevr. E. Mierop; dhr. A. Robijn en het
echtbaar Ras-Aleman; mevr. L.F. van den Berg.

Agenda, Deo Volente

Datum	Activiteit	Aanvang
Maandag 12 november	Vrouwenkring "Sola Fide".	19.30 uur
Dinsdag 13 november	Alphacursus "Waarom Jezus stierf"	20.00 uur
Zaterdag 17 november	Gebedsmoment	9.00 uur
Dinsdag 20 november	Bijbelkring	19.30 uur
Zondag 25 november	Zanguurtje	Na avonddienst
Dinsdag 27 november	Alphacursus "Hoe kun je geloven"	20.00 uur
Woensdag 28 november	Thema-avond	20.00 uur
Donderdag 29 november	Ontmoetingsmiddag	14.30 uur
Zaterdag 1 december	Zangavond met koor	19.30 uur

Zondagsschool



zingen met elkaar. Vind je het wel wat? Van harte welkom. Ingang via Hoenderdijk.

Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Is er nog tijd over dan gaan we voorlezen of we gaan

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op **maandag 12 november** hopen we als Vrouwenkring weer samen te komen in de 'Morgenster', we beginnen om 19.30 uur. De 4^e Bijbelstudie over Jeremia (13:1-14) heeft als thema: De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken". We zien dat hier de profetische prediking van Jeremia wordt onderstreept door symbolische voorstellingen en handelingen. Hierdoor wordt wat Jeremia verteld nog duidelijker. De boodschap van God wordt nog indringender, de mensen zien nu voor zich wat ze eigenlijk niet willen horen. Het nieuwe linnen gordel staat voor het verbond dat God met Zijn uitverkoren volk heeft gesloten. Maar het volk is ontrouw, ongehoorzaam, koppig en hoogmoedig, de gordel is bedorven door het vocht op de plek waar hij een poosje bewaard is. Het volk mist de prachtige bestemming die God met hen had nl. er zijn tot eer van God en daardoor zelf ook schitteren en blinken! Een volk dat apart gezet is van andere volken en leeft in gehoorzaamheid, toegewijd aan hun Heere. Als wij gedoopt zijn heeft God ook met ons een innig verbond gesloten. Het gaat om een liefdevolle relatie waarin we mogen leven met onze Hemelse Vader in geloof, hoop en liefde en Hem mogen dienen met ons leven. Vanuit die basis worden we opgeroepen ook onze naaste lief te hebben als onszelf.

Wees welkom om met ons in de Bijbel te zoeken naar antwoorden en richtingaanwijzers voor ons leven.

Alphacursus

Op dinsdag **13 november** a.s. wordt er in de 'Morgenster' om 20.00 de Alpha cursus gehouden. Behandeld wordt het thema: Waarom stierf Jezus en op dinsdag **27 november** a.s. het thema: Hoe kun je geloven. Van harte welkom.

Bijbellezing

De volgende weekdienst staat gepland voor woensdag **14 november**. We vervolgen de stof 'Uit het leven van David.' We willen hem op de voet volgen en daarbij vooral letten op waar hij een type van Christus is. Welkom!

Gebedsmoment

We komen op zaterdag **17 november** weer samen om te bidden. We beginnen om 9.00 uur in de 'Morgenster'. Iedereen van harte welkom!

Bijbelkring

Op dinsdag **20 november** willen we weer bijeenkomen. Ter voorbereiding mag u Gal. 5 doorlezen. Het was de eerste keer een fijne samenkomst. We hopen opnieuw op een Zegen die de Heere er in wil leggen. Aanvang 19.30 uur in de 'Morgenster'.

Zanguurtje

Op zondag **25 november** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom in de 'Morgenster'.

Thema-avond voor mannen,

Woensdagavond **28 november** wordt er een thema-avond voor mannen belegd. De avond vangt om 20.00 uur aan en wordt gehouden in de 'Morgenster'. Ds. G.R. Procee uit Middelharnis hoopt het onderwerp: **Het leven met Christus** vanuit Romeinen 12 te behandelen.

Van harte nodigen we de mannen uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Ontmoetingsmiddag

Donderdagmiddag **29 november** staat op voor de ontmoetingsmiddag om 14.30 in de 'Morgenster.' Als u graag vervoer wilt, laat het de scriba weten of de 'kerktaxi-rijder.' We gaan verder met de "Voetsporen van Jezus" in het Markus-evangelie. We letten er op waarom Hij verborgen wilde blijven. Zijn wonderen mochten (nog) niet verder verteld worden.

Zangavond

Op **1 december** hoopt het Christelijk kamerkoor Da Lui Cantiamo onder leiding van Willem Christian Meyboom een concert te verzorgen in de Dorpskerk. Aanvang is 19.30 uur, de kerk zal vanaf 19.00 uur geopend zijn. De muzikale begeleiding zal in handen zijn van organist Andries W. Stam.

Activiteitencommissie

Alvast voor in uw agenda!

Hieronder een overzicht van de komende activiteiten in december!

Kerstpost

Inleveren van de kerstpost zal plaatsvinden op zaterdag 15 dec. van 10.00 tot 15.00 uur en dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur in de 'Morgenster'.

Het uitzoeken van de kaarten zal plaatsvinden op donderdag 20 december van 8.30 tot ongeveer 11.00 uur.

Rondbrengen kerstpost

Zou u/jij er alvast over na willen denken of u/jij een aantal straten aan kerstpost rond zou willen brengen? Opgeven kan bij Anne Grinwis of via de mail: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Kerstzangavond

Op zaterdag 15 december zal er om 19.30 uur een Kerstzangavond gehouden worden m.m.v. fluitensemble o.l.v. Lissette v/d Broek en Kinderkoor "Tabitha" o.l.v. Erna de Fijter uit Nieuw-Beijerland

Oliebollen verkoop

Op oudejaarsdag 31 december gaan wij weer oliebollen gaan bakken en verkopen. In de volgende Kleine kracht vindt u meer informatie over de geplande activiteiten!

Op zoek naar....

Ook dit jaar zullen we tijdens de kerstpostactie, kerststukjes verkopen! Om deze te kunnen maken zijn we op zoek naar bloemstukbakjes, kerstdecoratie, kaarsen etc. Heeft u nog iets staan en doet u hier niets meer mee, dan kunt u dit afgeven bij fam. Meijer Dorpsweg 39a.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 oktober 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.205,80
Grootonderhoud orgel	1.049,30
Pastoraat, 28 okt.	276,05
Gift via predikant of ouderling (10,- en 20,-)	30,00
Giften (2x 100,-, 150,-, 178,- en 250,-)	778,00
Kerkbalans (40,-, 2x 50,-, 75,-, 2x 100,- 567,50, 1000,-)	<u>1.982,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 5.321,65

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.509,00

Diaconie

Stg. Steun Messias belijdende Joden,7 okt.	245,90	
GZB Project 1027 Indonesië, 14 okt.	291,97	
GZB Roemenië, 17 okt.	134,50	
Diaconie, 21 okt.	<u>287,36</u>	
Totaal diaconie		€ 959,73
Kerkrentmeesters en diaconie samen		€ 6.281,38

Kleine Kracht 13^e jaargang

Stand vorige keer	622,50	
Aan giften	<u>5,00</u>	
Totaal		€ 627,50

Met € 627,50 sluiten we het 13^e jaargang af. Mooi bedrag, maar het is niet kostend dekkend. Niet meer uitgeven dan maar? Dit is geen optie! Doormiddel van Kleine Kracht wordt u op de hoogte gehouden over het wel en wee in de gemeente. Wordt u gewezen op de kerkdiensten en de vele ander bijeenkomsten en activiteiten.

En niet te vergeten het enige nodige wordt u aangewezen en aangeprezen, de Heere Jezus, Gods Zoon, van onschatbare waarde.

En daarom hebben wij het 1^e nummer van het 14^e jaargang weer voor u gemaakt, in het vertrouwen dat u ook dit jaar weer een gift zult overmaken.

Wenst u echter Kleine kracht niet meer in uw brievenbus te ontvangen stuur dan een E-mail met uw naam en adres naar: kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	690,20	
Ontvangen 10,- en 3x 25,-	<u>85,00</u>	
Totaal		€ 775,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Psalm 145 vers 3

Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, Gedachtig aan den milden overvloed. Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, En juichen van al Uw gerechtigheên. De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

Van de orgelbank

Het is alweer een aantal maanden geleden dat u bent geïnformeerd over de stand van zaken betreffend het orgel in onze dorpskerk.

De orgelmaker heeft zijn plan gemaakt en zal D.V. maandag 12 november een aanvang maken met de werkzaamheden.

Wat is de bedoeling? Wij willen de kosten uiteraard zo laag mogelijk houden en daarom vragen wij uw hulp in de letterlijke zin. Waar het dan om gaat is dat we hand en spandiensten kunnen verrichten. Dat betekent het aanpakken van de orgelpijpen en vervolgens in de speciale kist leggen die de orgelmaker bij zich heeft. Dat moet uiteraard met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Wij volgen de instructies van de orgelmakers en dan komt het goed. Zie het niet zo dat het alleen mannenwerk is maar vrouwen zijn vaak beter als het om precieze dingen gaat, dus dames u bent zeer welkom!!!

De orgelpijpen worden in de kerk schoongemaakt en op intonatie nagezien en dat heeft te maken met de klank om die te verbeteren, daarna worden de pijpen weer terug geplaatst op de windladen die dan inmiddels ook zijn schoon gemaakt en zo zal het werk per klavier verricht worden.

Ook zal een van de balgen (windvoorziening) van nieuw leer worden voorzien. Het oude leer is poreus geworden en is een half jaar geleden met ducttape geplakt.

Het orgel zal tijdens de erediensten bespeelbaar blijven, zij het dan in beperkte mate, maar voldoende om de samenzang te begeleiden. De totale werkzaamheden zijn geschat op ruim drie weken.

U begrijpt dat het een stevige klus is die veel tijd in beslag neemt vandaar ook de hartelijke uitnodiging om te helpen.

U kan en mag contact opnemen met de kerkrentmeesters en met de scribent (tel. 682621) voor de momenten die u beschikbaar bent.

Jan Bezuijen

Voor onze jongeren

Danken

Het kleine jochie bedankte de conducteur dat hij zijn kaartje had geknipt.

Zijn moeder glimlachte, ze had er nog nooit aan gedacht om de conducteur daarvoor te bedanken. Het is maar van welk gezichtspunt je het bekijkt.

De conducteur zou de machinist kunnen bedanken voor het besturen van de trein, en die zou op zijn beurt de werknemers kunnen bedanken, omdat ze de bielzen en de rails aangelegd hebben.

Maar waarom? De trein rijdt toch wel.

De spoorbomen zijn naar benden de lichten knipperen.

We staan even stil. Er komt een trein voorbij.

De mensen zitten voorzichtig uit te staren, de machinist kijkt vooruit.

Niemand bedankt iemand.

Zo leven we vaak, zonder erbij na te denken.

We denken dat alles vanzelfsprekend is. Waar of niet waar?

Stel dat de Heere het anders wil, dan rijdt er niets.

Dan ligt alles stil. Sta eens stil bij de dingen die je gekregen hebt.

Verwonder je over de gewone dingen. Het is dankdag.

En verwonder je ook eens over dingen die bijzonder zijn.

Dat God de Heere Jezus gegeven heeft, dat je nog vrienden hebt die geloven.

Dat er hoop is. Maak de lijst eens langer. Dank God in alles!....

Puzzel

Zet de onderstaande woorden op de goede plaats. Vul de van boven naar beneden in. Als je de woorden goed heb ingevuld lees je een nieuw woorden van links naar rechts.

Broers –
Gosen –
Vader –
Egypte –
Jozef –
Volk –
Familie –
Onderkoning



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Actie4Kids gaat weer van start!



Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel is het een cadeau van onschatbare waarde. Actie4Kids wil er dit jaar landelijk weer zo'n 45.000 inzamelen voor kinderen die elders op de wereld leven in moeilijke omstandigheden. Een beetje delen van onze overvloed met kinderen die bijna niets hebben. Zo maakt elke schoenendoos het verschil en dat is goed nieuws. Goed nieuws is ook dat Actie4Kids er voor zorgt dat bij elke

schoenendoos een boekje met Bijbelverhalen wordt uitgedeeld. Het aantal van 45.000 is misschien ambitieus, maar de organisatie rekent weer op de bereidheid van veel kinderen en volwassenen om een lege schoenendoos om te bouwen tot een waardevol geschenk.

Doe mee! Meer informatie ga naar: www.actie4kids.org

De schoenendozen kunnen worden ingeleverd op:

Donderdag 8 november in de 'Morgenster' van 8.30 tot 12.30 uur.

Of vrijdag 9 november op Preekhillaan 12.

En op woensdagmiddag 14 november, Preekhillaan 12 Ouddorp. Telf. 0187 683280.

GZB-dagboek Een handvol koren 2019

5 redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:

1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.

2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.

3. Het dagboek biedt extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.

5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie!

Dus bestel het dagboekje nu

Dat kan via de zendingscommissie. Naam contactpersoon: fam. Kleine Broekweg 2 Ouddorp. Telf. 0187 683533 of via mail: reinderkleine@hetnet.nl



Kerkdiensten

De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen. Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.

Woensdag 7 november 2018 Dankdag

14.30 uur: C. van den Berg

Psalm 116 vers 10 en 11

19.00 uur: C. van den Berg

Psalm 148 vers 4 en 5

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters (dankdag collecte.)

Zondag 11 november 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Voorzang

Psalm 15 vers 3 en 4

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 119 vers 4 en 5

Collecte: 1^e GZB Project 1027. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Woensdag 14 november 2018 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg

(let op! De dienst wordt gehouden in de grote zaal van de 'Morgenster')

Collecte: 1^e GZB. Roemenië. 2^e Kerkrentmeesters.

Zondag 18 november 2018

9.30 uur: ds. C. Doorneweerd, Strijen

Gezang 9 vers 1 en 2

18.00 uur: Prop. R.J. Jansen, Vaassen

Psalm 120 vers 3 en 4

Collecte: 1^e Stg. De Hoop. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Zondag 25 november 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 66 vers 4 en 10

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 121 vers 1 en 2

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Zondag 2 december 2018

9.30 uur: C. van den Berg

Psalm 25 vers 2 en 7

Vorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur: Prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

Psalm 122 vers 1 en 3

Collecte: 1^e SDOK. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Collectebussen GZB

We wijzen u op de collectebussen bij de uitgang van de kerk deze zijn bestemd voor het zendingswerk GZB.

Oppasschema

7 november - Willeke (Dankdag)

11 november - Marijke en Annelein

18 november - Piet en Geerke

25 november - Andrea en Nelleke

2 december - Williane en Myrthe

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:
Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Komende RealTime avonden zullen open avonden zijn



U bent opnieuw van harte welkom! Op **D.V. 10 november** zal Marcel Vroegop een zgn. 'Poplezing' houden. Deze lezing is ontwikkeld in samenwerking met het LCJ. Ouders weten vaak niet waar hun kind naar luistert/kijkt.

Het is een confronterende lezing waarmee zowel jongeren als ouderen bewust gemaakt worden wat de gevaren van popmuziek zijn. Jong en oud van harte welkom!

Dat geldt ook voor de avond van **D.V. 1 december** waarop Krijn de Jong (bekend van "Tot heil des volks") zal spreken over het thema: 'Geroepen om lief te hebben'. We hopen jullie te mogen begroeten op onze avonden!

DRINGENDE OPROEP

Eilandelijke Evangelisatiecommissie

Dit jaar zijn er een aantal commissieleden gestopt met hun werk voor de eilandelijke evangelisatiecommissie en nu zijn er te weinig commissieleden, om deze activiteiten op een goede wijze te kunnen blijven organiseren en begeleiden.

DRINGENDE OPROEP: we zijn daarom eiland breed op zoek naar vier of vijf gemeenteleden (en die zijn echt nodig om de genoemde activiteiten komend jaar te kunnen organiseren) die het nut en de noodzaak van het evangelisatiewerk inzien en daar hun bijdrage aan willen leveren. Vele handen maken licht werk.

Een aantal weken geleden heeft hiertoe een oproep gestaan in De Zaaier.

Helaas is hierop niet één reactie gekomen.

Mocht u interesse hebben, of vragen over wat het werk van de commissie precies inhoudt, dan kunt u contact opnemen met ds. B. de Borst. (bdeborst@versatel.nl of 0187-611301) of met Marco Tanis (mtanis110@msn.com of 06-52314629).



DABAR

VOORTGANG IN GEVAAR!



Eilandelijke Evangelisatie Commissie



ZOekt met SPOED VERSTERKING



Pinksterpad

Zou U of jij je graag nuttig maken voor dit prachtige werk?
Neem dan voor 15 december contact op met
Ds. B. de Borst - 06 5217 5919 - bdeborst@versatel.nl
M.P. Tanis - 06 5231 4629 - mtanis110@msn.com

DABAR
camping evangelisatie
PINKSTERPAD
inspirerende wandeltocht
SING-IN
gezamenlijk gemeenten Goeree-Overflakkee