

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, september 2022

17^e jaargang no 11

Volgende nieuwsbrief 30 sept. 2022.

Overdenking

Belijdenis en gebed te midden van de puinhopen van Jeruzalem

Eerste tekstgedeelte:

De vreugde onzes harten houdt op, onze rei is in treurigheid veranderd. De kroon onzes hoofds is afgefallen; o wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben! Daarom is ons hart mat, om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des bergs Sions wil, die verwoest is, waar de vossen op lopen. Klaagliederen 5:15-18

Kom eens naast Jeremia zitten in dat schilderij van Rembrandt. De profeet die als jonge man geroepen werd, en zichzelf te jong vond, maar toch moest, want de Heere zou hem een koperen muur rondom zijn en hem stellen tot een ijzeren pilaar. "Zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen." Jeremia 1:19.

Heel zijn arbeidzame leven heeft hij geprofeteerd tegen het volk, tot hun behoud. Hij waarschuwde tegen de afgoden, riep hen bijna onvermoeibaar terug tot God, maar het mocht niet baten, althans zo leek het. Jeremia heeft toen niet geweten dat zijn profetieën door honderden miljoenen mensen over de hele wereld zouden worden gelezen en dat zijn profetie, alsook zijn Klaagliederen mensen tot troost zouden zijn.

En dan na al die jaren, waarbij hij soms in elkaar geslagen werd, in een modderput gegooid werd, bedreigd werd, moord aanslagen ternauwernood overleefde, als hofprediker uiteindelijk geschoffeed werd, die man, moet er getuige van zijn dat Jeruzalem en de tempel(!) in vlammen opgingen; hij moest zien hoe onmetelijk lange rijen mensen werden weggevoerd, huilende vrouwen en kinderen, en mannen door de honger verzwakt en uitgeteerd mee strompelden naar Babel.

En dan overziet hij de stad... Daar is de rokende puinhoop van Gods heiligdom, teken van Gods trouw en aanwezigheid, het stort ineen. Enkele eeuwen geleden gebouwd door Salomo, als één van de wereldwonderen van schoonheid en bouwkunst, maar nu een brandhaard.

Waar is God? Waarom laat Hij dit toe?

Dat zouden wij passende vragen vinden als je Jeremia hoort beschrijven wat hij ziet en hoe zich voelt.

Hij kan niet meer blij zijn; het is een en al verdriet; zijn kroon ligt in het zand...

En roept hij het wanhopig uit: O wat vreselijk dat wij zo gezondigd hebben!

We hebben alle moed verloren, alles is donker om ons heen, als we denken aan de berg van Sion, waar eens de tempel was, maar wat nu een onherbergzaam woestenijs is en waar de vossen en straathonden rondlopen.

En dan gaat de tekst verder, en wat zegt Jeremia dan?



Waar loopt deze klaagzang van vijf hoofdstukken op uit?

Als alles om je heen wegvalt, als je levenswerk voor niks lijkt te zijn, ja als de tekenen van Gods aanwezigheid en trouw, en de plaats waar de bediening der verzoening plaats vond, als dat alles weg is, zegt hij dan: Waar is God?

Ik geloof niet meer in U...?

Nee, luister eens naar het **tweede tekstgedeelte**:

Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid, Uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt Gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt Gij ons zo langen tijd verlaten? HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds. Want zoudt Gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt Gij zozeer tegen ons verbolgen zijn? Klaagliederen 5:19-22

Wat een belijdenis..! Een proclamatie ondanks alles, als een rots in de branding klinkt dit machtige woord: God zit in eeuwigheid op de troon, van geslacht tot geslacht!

Dus hij gelooft: God regeert.

Waar is God?

Daar waar Hij altijd is: op Zijn troon!

Wat moet je dan bidden?

HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds.

Kijk, dat is nou theo-logica! In plaats van: Geef een nieuwe tempel....smeekt hij: geef ons een nieuw hart, geef ons bekering. Dat was het echte probleem dus!

Jeremia beseft: U moet niet terug naar ons komen, maar wij moeten terug naar U!

Heere, als U dat doet, dan zullen we echt bekeerd zijn!

Jeremia had al heel wat schijnbekeringsen gezien, mensen die met een half-hartige verandering uiteindelijk terugkeerden tot de afgoden. En Jeremia weet als geen ander wat de prijs is die bij het dienen van de afgoden hoort. Als het volk God verlaat, dan zullen ze uiteindelijk ook Gods huis, de tempel, moeten verlaten. En daarom smeekt hij om bekering.

En heeft God Zijn volk in de steek gelaten? Nee!

Daar, ver weg in Babel, na 70 jaar, toont de God dat Hij de HEERE is, de God van het verbond!

Hij snakt er naar, dat het weer zal zijn zoals vroeger: vernieuw onze dagen als vanouds..!

Dus: Te midden van alles wat gebeurt in de wereld, ook nu, te midden van alles wat gebeurt in ons land, in uw en jouw eigen leven: God regeert, Hij zit op de troon, van geslacht tot geslacht, ja voor eeuwig!

En het enige passende gebed, tegenover een God vol gerechtigheid, en beseffend dat wij vol ongerechtigheid zijn, is: Heere, bekeer ons, en vernieuw onze harten!

Maak ons gewillig en verheugd in het dienen van U, geef jongeren en ouderen verlangen om Uw Naam te belijden, help ons in het kinderwerk, in het jeugd- en jongerenwerk!

Leer ons bidden, leer ons dienen, leer ons geloven en vertrouwen, leer ons verbondenheid met elkaar te zoeken, leer ons oog en hart te hebben voor elkaar, ziende op u, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof!

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!

Ai, werp den troon des satans neer;

Regeer ons door Uw Geest en Woord;

Uw lof word' eens alom gehoord,

En d' aarde met Uw vrees vervuld,

Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

September 2022 ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Mee leven

Er was blijdschap in de huizen Westhoeve in Ouddorp. Op 3 augustus werden Wim en Hetty Westhoeve (Julianaweg 24, 3253 BL) opa en oma, en mocht Sjaan Westhoeve-van der Bok (Julianaweg 21, 3253 BL) overgrootmoeder worden van een tweeling! Tamara en Job mochten vader en moeder worden van een tweeling! De dochtertjes zijn met bijna 28 weken geboren in het AZ in Leiden. Ze hebben al veel spannende tijden meegemaakt, en het blijft nog wel spannend, maar er is blijdschap en verwondering. De tweeling (ze heten Fay en Noé) verblijven inmiddels in het Amphia ziekenhuis in Breda. Daar liggen ze nu op de High Care afdeling, (in de couveuse) dat is een afdeling met iets minder intensieve zorg dan op de IC. Inmiddels zijn ze 31 weken oud (jong!) Weer een stapje verder. Wat een wonder... hoewel het ook in zekere zin spannend blijft, ze zijn nog zo teer en kwetsbaar. Daarom wensen we vader en moeder Job en Tamara, en opa en oma Wim en Hetty en overgrootmoeder Sjaan, allen Gods zegen toe om te volharden in het gebed!

We mogen dankbaar zijn dat mw. Anneke Kroon-Lont (Dorpsweg 24, 3253 AH) weer thuis is. Ze is weer kort opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een infectie. De antibiotica kuur is gezegend en zondagavond 21/8 mocht ze weer naar huis. Op 31 augustus zou er weer een scan gemaakt worden, en de week daarop hoort ze in een gesprek de uitslag van dit onderzoek. We wensen haar van harte Gods zegen een en nabijheid toe!

Ten slotte

Maandagavond 29 augustus jl. hebben de dames van de vrouwenvereniging 'Sola Fide' alweer hun eerste avond gehad van het seizoen 2022-2023.

Zo begint langzaam maar zeker het nieuwe winterwerk alweer.

Vorig jaar rond deze tijd waren we als gezin druk met de voorbereidingen voor de verhuizing naar Ouddorp en begonnen we met aftellen...

Het was toen nog acht weken te gaan en dan zou het 19 oktober zijn.

En nu lijkt het al langer dan ruim elf maanden dat we hier mogen wonen en werken.

De Heere zorgt en Hij is vol trouw en goedertierenheid!

Als kerkenraad waren we de afgelopen keren ook weer voltallig aanwezig; ieder die even weg was, is weer behouden teruggekeerd en in de gemeente verschijnt langzaam maar zeker weer de gewone gemeentelijke opkomst. Hier en daar nog wat vakantiegangers misschien, maar de meeste toeristen zijn weer terug naar hun eigen plek.

Onze hulp en verwachting is van de HEERE, de God van David, van Psalm 143, in het besef van wat zondagavond (28 aug) gepreekt is: In de wereld zult gij verdrukking hebben (Joh.16 en Hand.17), maar hebt goede moed, Ik (zegt de Heere Jezus) heb de wereld overwonnen!

Waarom zou ik naar belijdenis catechisatie gaan?

Dat antwoord zou je kunnen geven aan iemand die je vraagt: "Ga je dit jaar ook naar belijdenis catechisatie?"

Maar je kunt de vraag ook andersom stellen: Waarom zou je niet naar belijdeniscatechisatie gaan?

"Maar", vraag je: "wat doe je eigenlijk als je belijdenis doet?"

Je zegt daarmee: Heere Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent, en ik geloof dat ik U nodig heb voor de vergeving van al mijn zonden. Ik wil U volgen, maar ik moet U belijden: soms wil ik dat helemaal niet. En toch wil ik het, maar ik durf niet. Ik ben zo bang dat ik toch niet na kan komen wat ik dan beloof in mijn ja-woord. Maar weet je, belijdenis doen is niet zeggen dat je jezelf zo gelovig vindt en goed genoeg vindt en dat je kunt gaan garanderen dat je altijd het goede zult doen, maar belijdenis doen is belijden: ik kan het niet, ik heb U nodig, ik heb genade nodig, ik heb Uw heilige Geest nodig, en ik wil dat Hij me overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, zodat ik met heel mijn hart U zal volgen en vertrouwen.

Misschien bent u al 50 jaar of 60 jaar, of nog ouder. Stel u hebt nog geen belijdenis gedaan, dan komt de vraag ook naar u: waarom zou je geen belijdenis doen?

Is de Heere het dan niet waard, om Zijn Naam te belijden?

En is het dan niet verdrietig om niet te kunnen doen wat Hij gezegd heeft met betrekking tot het heilig avondmaal: doe dat tot Mijn gedachtenis?

Hebt u dat dan niet nodig?

"Jawel" zegt u, "maar ach ik heb het al die jaren niet gedaan, dus waarom zou ik het nu alsnog doen? En ik voel me ook helemaal niet passen in zo'n groep met veel jongere mensen."

Dat zijn begrijpelijke redenen, maar ze zijn niet van doorslaggevend gewicht, als je oog in oog met Christus staat, denkt u wel?

Iemand zegt: maar je kunt toch ook gelovig zijn zonder dat je belijdenis gedaan hebt?

Antwoord: dat is zeker, maar juist als je gelovig bent wil je zo graag in Zijn voetsporen gaan, Zijn naam belijden, en dan ook juist Zijn offer gedenken.

Geloven en gehoorzaam zijn horen toch bij elkaar?

Weer een ander zegt: maar ik voel me nog zo jong, ik ben pas 18, en wie weet welke kant ik nog uitga? Ik heb nog lang niet alles gezien van alle kerken in Nederland, en als ik dan nu hier belijdenis doe, dan zit ik aan deze kerk vast.

Wacht even: Het gaat niet om een soort lidmaatschaps-trouw aan de kerk als organisatie, maar omdat je de Heere wilt dienen en lief wilt hebben, en om Hem te vragen om je dat te leren! En dat je dat dan doet binnen de gemeente waarin je het ja-woord geeft, dat is juist mooi, want dan kunnen de mede-gelovigen je tot steun zijn! En als ik me nu aanmeld, maar aan het einde van het seizoen weet ik het nog niet? Nou, dan neem volg je nog een jaar belijdeniscatechisatie!

"Ja maar, ik ben bang dat het te moeilijk is!"

Geen probleem, laat het me weten als je vast loopt met de hoeveelheid stof, daar is altijd een oplossing voor te vinden!

"Ja maar, ik wil eerst nog dit en dat, en zus en zo..."

Ach, moet de Heere Jezus dan nog langer wachten? Toen de Vader gezegd heeft: "Mijn Zoon, ga heen en daal af naar de aarde, word geboren in een stal een sterf aan een kruishout, toen heeft Hij ook niet gezegd: Ja maar..... Nee, Zijn antwoord was in Psalm 40: Zie Ik kom om Uw wil te doen.

Ik zou zeggen: doe als de verloren zoon uit Lukas 15, die zei: ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan.....!

Hartelijk welkom op dinsdag 4 oktober, 20.00 uur, in de grote zaal

En als je 12 bent, of 13, 14, 15, 16, 17, 18, of 18+?

Dan hartelijk welkom op de catechisatie, DV. dinsdagavond 4 oktober.

Van 18.30-19.15 uur: 12 - 15 jaar.

Van 19.15-20.00 uur: 16 tot 18+ jaar.

Bijbel-Leesgroep

U hebt het al eens horen noemen denk ik, maar misschien gaan we dit seizoen beginnen met de Bijbel-Leesgroep (BLG).

Dat vraagt wel het een en ander van de deelnemers, maar is denk ik zeer nuttig!!

Er moet hiervoor nog wel een en ander overlegd worden op de komende kerkenraadsvergadering, in verband met het feit dat het nog niet zeker is of dit aangeboden wordt naast, of in plaats van de Bijbelkring. (vooral vanwege het feit dat ik nu de donderdagen 'kwijt' ben aan Sirjansland.)

U hoort er nog van!

Ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



De komende weken is er nog geen zondagsschool. Op zaterdag 24 september a.s. is de startmiddag. Om 15.00 uur word je verwacht in 'de Morgenster'. We gaan wat leuks doen en daarna met elkaar eten. Breng je je vriendje of vriendinnetje ook mee? Om 18.00 uur is het afgelopen.

De zondagsschool begint weer op zondag 25 september a.s. , 's morgens gelijk na de kerkdienst, in 'de Morgenster'. Meestal zijn we om 12.15 uur klaar.

Als je komt, krijg je een roosterboekje. Voor elke zondag staat er een korte Bijbeltekst in. Die leer je uit je hoofd, en daarmee verdien je dan een sticker. Als je stickerboekje vol is, krijg je een boekenbon.

Ouders, wilt u uw kind(eren) helpen de Bijbeltekst aan te leren?

De meesters en juffen zien er naar uit dat jullie allemaal weer komen, om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar wat de Heere door middel van de Bijbelvertelling ons wil leren.

Breng gerust je vriendje of vriendinnetje mee!

Vrouwenkring "Sola Fide"

In de maand september gaat de Bijbelstudie over psalm 8: "Wat is de mens?"

Dit is het eerste loflied in het psalmboek en ook de enige lofzang die helemaal op God gericht is. David zingt de grootheid van zijn Heere uit en wij mogen meezingen.

Verwondering over God, vanwege Zijn schepping, Zijn majesteit, Zijn heerlijkheid. Wat is de mens dan klein en wat is het een wonder dat de Heere aan hem denkt. De HEERE heeft de nietige mens een eervolle, hoge plaats gegeven, een weinig minder dan de engelen, zo staat er in de Bijbel. Hij heeft de mens zelfs tot heerser (in de betekenis van beheren) over de schepping aangesteld. Dit maakt dat we rentmeesters zijn. Maar na de zondeval in Genesis 3 werd alles anders. En tóch.....God is trouw, Hij had er Zijn eigen Zoon voor over om ons mensen te redden. In deze Bijbelstudie wordt ook Hebreëen 2 hierbij betrokken. Daar staat: ook Christus werd voor 'een korte tijd' een weinig minder dan de engelen. Hij werd mens, maar zonder zonde. Hij was God in alles gehoorzaam en werd door God met eer en heerlijkheid gekroond. Alle dingen zijn aan Christus onderworpen. Hij is het groot(s)gemaakte mensenkind bij uitstek! Aan wie zouden wij anders onze heerlijkheid ontlenen dan aan Hem?

Bezinningsuur/Censura Morum

Op woensdag 14 september is er weer het bezinningsuur in verband met het Heilig Avondmaal. Aanvang 19.30 uur in De Morgenster. Voorafgaan van 19.00-19.30 uur is er het gebruikelijke Censura Morum in de consistorie.

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment voor september zal vrijdagavond 16 september 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

Belangrijke informatie van de jeugdclub!



Beste jeugd/ouders-verzorgers, Wij Martin, Marco en Kim zijn als leiding bij elkaar gekomen om vol enthousiasme het komende jaar te gaan plannen maar, hoe leuk zou het zijn als jullie, de jeugd, zelf ook mee mogen denken en beslissen over de invulling van de jaarplanning. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten maar ook de frequentie van samenkomsten enz.

We willen daarom iedereen in de leeftijd van 14 tot 21 uitnodigen om met ons mee te denken tijdens de **let's connect barbecue** op 24 september 19.00 uur aan de Ireneweg 18 Ouddorp. Geef je op voor 16 september bij een van de leden of via de groepsapp. Als club hebben wij een groepsapp voor alle jeugd voor snel en laagdrempelig contact.

Mocht jij/ uw zoon of dochter nog niet in deze app zitten laat het één van ons weten. We hopen dat iedereen net zo enthousiast is als wij dat zijn en we met z'n allen leuke, mooie en fijne avonden mogen gaan hebben. Kom naar de BBQ, help mee en let's connect! Groetjes van de leiding!

Evangelisatie commissie

Al verschillende keren is er op kleine schaal tijdens diverse activiteiten rondom de kerk geëvangeliëerd. Vaak door enthousiaste mensen die de sterke behoefte hadden en hebben hun naasten het evangelie te vertellen.

Vanuit de kerkenraad merken we de behoefte om hier verdere invulling aan te geven en hier ook structureel iets mee te gaan doen tijdens jaarmarkten verkopenen ect.

Daarom ook de vraag aan u om zich aan te melden om met elkaar een evangelisatie commissie te vormen. Binnenkort hopen we dan een eerste avond te beleggen om met elkaar na te denken hoe we hier verdere invulling aan kunnen geven.

Misschien denkt u.. evangeliseren?.. niks voor mij!

Maar ook al hebt u (nog) geen vrijmoedigheid daarvoor, we hebben ook mensen nodig om diverse activiteiten te organiseren. Daarover later meer.

We nodigen u van harte uit zich aan te melden om mee te helpen bij het verspreiden van Het evangelie bij Erik Duifhuizen (chduifhuizen@hetnet.nl /0610680147)

U krijgt dan later bericht wanneer we de eerste avond bij elkaar hopen te komen.

Activiteitencommissie

Terugblik fietstocht

We kijken dankbaar terug op een mooie fietspuzzeltocht begin augustus. Er fietsten en puzzelden bijna 200 mensen met ons mee. De opbrengst van deze avond is € 1000,47. We bedanken iedereen hartelijk die geholpen heeft om deze avond tot stand te brengen. Daarnaast ook dank aan alle sponsors voor de (inhoud van de) goodiebags en de prijzen van de puzzel! De prijswinnaars waren Rosa Mierop, Annelie Westdijk en mw. A. Akershoek. Ze hebben hun prijs inmiddels ontvangen.

Boerenlanddag 3 september

Op 3 september is de kerk open tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Er zal op verschillende momenten muziek klinken in de kerk verzorgd door Musica Sororum. Bij voldoende hulp willen we een terras opzetten met lekkere (pudding)broodjes, de beroemde heerlijke wafels en koffie om even uit te rusten van de activiteiten op het dorp. Vooraf bestellen van puddingbroodjes is mogelijk, zo grijpt u niet mis. De puddingbroodjes kosten € 1,25 per stuk en 4 voor € 4,-. Voor meer informatie, het vooraf bestellen van puddingbroodjes en/of aanmelden voor hulp op deze dag kan contact opgenomen worden met Rianne (zingeninouddorp@gmail.com / 06-10332631). Iedereen is van harte welkom!

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

9 september ~ 72 jaar, Dhr. K. Breen Bienenen 6, 3253EA.

10 september ~ 77 jaar, Mevr. K. de Kiewit-Breen Dorpsweg 37 A, 3253AG.

18 september ~ 70 jaar, Dhr. J. Moerkerk Alexanderstraat 9, 3253BA.

19 september ~ 77 jaar, Dhr. A.A. Bakelaar Oosterweg 19, 3253BR.

22 september ~ 87 jaar, Mevr. A.H. van der Bok-Tanis Dirkdoensweg 16, 3253AE.

22 september ~ 84 jaar, Dhr. Joh. Grinwis Kelderweg 47, 3253TC.

24 september ~ 91 jaar, Dhr. J.M. Westhoeve Hazersweg 2 A, 3253XG.

29 September ~ 70 jaar, Dhr. J. Tanis Springert 6, 3253EH.

Ingeschreven

- Mevr. C. Vroege-Goedegebuur.
- Dhr. J.T. Klepper

Overleden

- Mevr. T. Meijer-Kievit

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 juli 2022 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.986,09
Instandhouding eredienst	1.624,85
D.L.C.	50,00
Kerk naar buiten	27,50
Giften per bank en contant	250,00
Kerksbalans	1.685,00
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 5.623,44

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.477,50

Diaconie

GZB	188,90	
Stg. Voor Elkaar Herv. vrouwenbond, 3 juli	365,86	
Diaconie, 10 juli	281,11	
Diaconie, 17 juli	258,70	
Kerkelijk verenigingswerk, 24 juli	474,45	
Gevangenzorg Nederland, 31 juli	324,40	
Zondagsschool	<u>263,05</u>	
Totaal diaconie		€ 2.156,47

Kerkrentmeesters en diaconie samen

€ 7.779,91

Kleine Kracht 17^e jaargang

Stand vorige keer	914,00	
Aan giften	<u>205,00</u>	
Totaal		€ 1.119,00

Verjaardagsfonds 2022

Stand vorige keer	470,00	
Ontvangen	<u>35,30</u>	
Totaal		€ 505,30

Voor onze jongeren

Puzzel

Een puzzel over Psalm 22 berijmd. Zoek in de Psalm de regel op, en schrijf het ontbrekende woord in het puzzel vak. Van boven naar beneden lees je dan een zin die te maken heeft met de Heere Jezus.

1. En hebt Uw, den zetel Uwer eer. (vers 2)
2. Gelijk een leeuw, al in het rond. (vers 7)
3. Ai, haast U toch ter hulp; ik wordt door al d' ellenden. (vers 10)
4. En redt mij, terwijl ik zwoeg en strij'. (vers 1)
5. Gij, die God vreest, gij allen den Heer. (vers 12)
6. En onder zich mijn kleed'ren te (vers 9)
7. Het vrome zaad van die op God zal, door Zijn kracht. (vers 15)
8. Zij komen aan, door licht geleid. (vers 16)
9. U smeekten zij, van mensenhulp (vers 3)
10. Zij rukken aan, met mond. (vers 7)
11. Want van rondom zie 'k honden (vers 8)
12. 'k Mocht nauw'lijks 't aanschouwen. (vers 5)
13. Zo leev' Uw, door 's hemels gunstbewijzen, in eeuwigheid! (vers 13)
14. Dat God, op Wien hij steunt, hem oren verleen' , hem redd'. (vers 4)



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Voor u gelezen

Hierbij nog de citaten die ik vorige keer met u besproken heb bij het bezinningsuur van 25 mei jl.

Citaat 1:

O gelovigen, wanneer gij de gevoelige verlevendiging missen moet, zo kunt gij nog wel genoeg leven, door te luisteren naar de Stem van Christus en door te betrouwen op hetgeen Hij zegt. Hij is niet altijd de sterkste gelovige, die de meeste gevoelige tegenwoordigheid geniet; het zwakke geloof kan die ondersteuning nodig hebben, terwijl het sterkste geloof staan kan zonder een staf, en wandelen zonder die ondersteuning. Het is waar, het leven van de beste heiligen in deze wereld, is maar een vallen en een opstaan, doch zij staan het meest vast, die door het geloof op de belofte des levens staan, welke zij in Christus Jezus hebben. Zelfs dan wanneer zij een gevoelige levendigheid in zichzelf missen.

Zij leven *zeer voortreffelijk* die een gevoel des doods in zichzelf hebben en nochtans door het geloof leven in Christus. Zij leven meer op hetgeen zij horen, dan op hetgeen zij voelen. Zie niet op uzelf, of op uw eigen hart en gestalte, om daarin leven te zoeken, maar luistert gelovig naar de stem van Christus. Er zijn avondmaalsgangers die onder twijfelingen zijn, of zij wel ooit waarlijk zaligmakend in Christus geloofd hebben. Tot hen wordt gezegd: Doch zo uw harten waarlijk aan Christus verbonden zijn, dan hebt gij over uw geloof niet te twijfelen, want een hart dat aan Hem verbonden is, is het beste geloof van de wereld. Vestig daarom uw vertrouwen op Hem alleen! Men moet niet op trap en mate, noch op voorgaande ondervinding of eigen gevoel en bevassing, maar op geloof tot Christus naderen.

(Erskine)

Citaat 2:

Uiteindelijk roept Erskine de verachter van Christus, de dronkaard, vloeker, hoereerder ja de snoodste zondaren (...) op tot bekering en zegt: Dat God Christus in dit Evangelie tot een verbond geeft, is uw recht Hem te mogen aannemen. Alle goeds is in dit verbond, alles wat men nodig heeft. Hij beveelt allen en ieder in het bijzonder door de heerlijkheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, door de eeuwige zaligheid van hun onsterfelijke zielen, door alle blijdschap der verlost en bij alle pijnen en kwellingen der verdoemden, dit verbond te verwelkomen en geen moment uit te stellen. Wie het verwerpt, wete wat Markus in hoofdstuk 16 zegt: Die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het wordt u om niet aangeboden. Ziet, al wat u mist, het is hier allemaal te verkrijgen.

(Erskine)

Citaat 3:

Ik geloof dat een van de redenen, waarom de kerk van God op dit moment zo weinig invloed heeft op de wereld, is omdat de wereld zo veel invloed heeft op de kerk.

En: God heeft uw sterkte niet nodig. Hij heeft meer dan genoeg kracht van Zichzelf. Hij vraagt uw zwakheid. Daarvan heeft Hij Zelf niets en Hij verlangt er daarom naar om uw zwakheid op Zich te nemen en het te gebruiken als een instrument in Zijn eigen machtige hand.

Wilt u uw zwakheid niet aan Hem overgeven en Zijn kracht ontvangen?

(C.H. Spurgeon)

Zending en Evangelisatie

"Volmaakte vrede en rust daalde neer in mijn hart"



Nour* is een jonge vrouw uit Noord-Afrika. Ruim drie jaar geleden kwam ze vanuit de wereld van de islam tot geloof. Ze vertelt dat ze geen antwoorden vond in de gebeden die ze thuis leerde.

Ze miste vooral liefde en barmhartigheid in alles wat er gezegd werd en haakte daardoor innerlijk af. Ze raakte in gesprek met een vriendin waarvan ze niet wist dat die christen is. Sowieso wist ze niet dat er christenen zijn in haar land, en al helemaal niet dat er christenen zijn die eerst moslim waren, zoals haar vriendin. Intensieve gesprekken volgden en op een gegeven moment ging ze een keer met haar vriendin mee naar kerk. Daar voelde ze een vrede en rust die ze nog nooit eerder had ervaren. Ze besloot zelf te gaan bidden, maar wist eigenlijk helemaal niet hoe dat moest. Tijdens haar eerste echte gebed (zo zei ze zelf) ervoer ze sterk Gods aanwezigheid. "Ik kan dit niet goed uitleggen, het was onbeschrijfelijk: volmaakte vrede en rust daalde neer in mijn hart." Nour is inmiddels gedoopt en gaat naar een christelijke gemeente. Ze straalt vreugde en blijdschap uit.

Dit is een van de verhalen uit het laatste nummer van Alle Volken, het magazine van de GZB. Wilt u meer bemoedigende

verhalen lezen uit Gods wereldwijde kerk?

Meldt u dan nu aan via www.gzb.nl/allevolken en u krijgt het blad 4 x per jaar thuisgestuurd.

*Vanwege veiligheid niet haar echte naam.

Kerk naar Buiten

Zaterdag 10 sept. "Open Monumentendag" is de kerk open van 10:00 – 15:00 uur. Van 11:00 – 12:00 uur zal het laatste Matinee-orgelconcert van dit zomerseizoen verzorgd worden door: Dr. G.J. Baan Mijnsheerenland.

Het is dan ook de laatste dag dat de tentoonstelling van schilderkunstwerken met als thema "Door Geloof Alleen" uitgaande van de Stichting "Uit Uw Hand" bezocht kan worden.

Studium Generale van de Cursus theologische vorming gemeenteleden



Op D.V. 8 oktober a.s. wordt er voor de regio Zuidwest Nederland van 9:30 – 12:30 uur in het Hervormd centrum De Hoeksteen, aan de Ring 13 te Middelharnis een aanvang gemaakt met de Studium Generale uitgaande van de Stg TVG. Zowel oud cursisten van de TVG als belangstellenden zijn van harte welkom.

Het jaarthema wordt: "Vrijheid en verdraagzaamheid".

Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. In Nederland hebben we veel vrijheid. Iedereen in Nederland heeft dezelfde vrijheden. Dat betekent dat ook andere mensen mogen denken, zeggen en doen wat zij willen, zo stelt de Nederlandse overheid in een boekje over de kernwaarden van Nederland. Natuurlijk voegt het daaraan toe dat wij ons ook moeten houden aan de wet. Kortom, wij mogen doen wat niet verboden is. Vrijheid heeft ook te maken met gebondenheid. Er zijn kaders waarbinnen we ons moeten bewegen. Maar hoe gaan we daar mee om. En verder hoe verdraagzaam zijn we naar elkaar? Er wordt in de media volop de vrijheid gepredikt, terwijl we tegelijk onverdraagzaam zijn richting mensen die bij bepaalde vrijheden kanttekeningen plaatsen. Hoe gaan we daar als christen mee om? Met niet-christenen, maar ook in de kerk zelf? In hoeverre is daar sprake van vrijheid en verdraagzaamheid? Het lijkt er steeds meer op dat onze samenleving, inclusief de kerk, in al zijn vrijheid steeds onverdraagzamer wordt.

In het Oude testament klinkt de oproep om te blijven bij uw Bevrijder. Waarbij tegelijk de Tien Geboden in het leven van Gods Verbondsvolk richtinggevend zijn. Maar hoe verdraagzaam was nu het Verbondsvolk naar anders denkenden?

Paulus gaat in zijn brieven in op: De vrijheid in Christus! Maar hoe zit het met meningsverschillen? Maarten Luther heeft aan het begin van de Reformatie er al over nagedacht en geschreven. Zie zijn boek: "De vrijheid van een christen".

Maar dan wat betekent de christelijke vrijheid voor het leven binnen de kerk? In het beoordelen van allerlei liturgische, pastorale en organisatorische problemen. Hoeveel vrijheid is er in het lezen van de Schrift? En hoe zien we vrijheid terug in het pastoraat? Hoe is de verhouding tussen "vrij zijn" en "geherderd" worden? Mag en kan alles? Genoeg vragen om in een achttal maandelijks zaterdagsmorgens bij stil te staan. De docenten zullen ieder vanuit zijn vakgebied het jaarthema behandelen.

De cursusdata zijn: 8 oktober 2022 ds. N.A. Donselaar, Oude-Testament

12 november 2022 ds. J.C. Klein, Nieuwe Testament

10 december 2022 ds. A.L. Molenaar, Kerkgeschiedenis

14 januari 2023 ds. M.K. de Wilde, Dogmatiek

11 februari 2023 ds. G.J.H. Vogel, Praktische Theologie

11 maart 2023 ds. A. Vastenhoud, Ethiek

15 april 2023 ds. P.L. de Jong, Missiologie

13 mei 2023 Prof. Dr. A. Huijgen, lezing.

De kosten voor deelname aan deze Studium Generale zijn € 115,00 en voor echt)paren € 175,00 welk bedrag verhoogd wordt met een bijdrage in de kosten van koffie/thee. Voor deelname aan de cursus wordt u verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van de cursus, dat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 – 681 980 e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Informatie kunt u verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Bruinisse tel. 0111-483880.

Kerkdiensten

Zondag 11 september 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Voorbereiding Heilig Avondmaal*

18:00 uur: ds. L.W. de Boer, Goedereede

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zondag 18 september 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Bediening Heilig Avondmaal*

18:00 uur: ds. M.C. Schreur, *Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1^e Stichting In de Rechte Straat. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zondag 25 september 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zondag 2 oktober 2022 Israëlzondag

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Stg. Messias Belijdende Joden. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zanguurtje

Het zanguurtje is elke eerste zondag van de maand in de kerk, na de avonddienst.

Oppasschema augustus 2022

11 sept. - Annelein en Imke
18 sept. - Nelië en Femke (Heilig Avondmaal)
25 sept. - Hetty en Myrthe
2 okt. - Jenny en Rebecca



Er is dringend behoefte aan 1^e levensbehoeften voor de vluchtelingen in Oekraïne en aan het front. Vanuit Dirksland vertrekt met regelmaat weer een transport naar Berehove-Oekraïne.

25 Augustus is er weer een transport vertrokken, we zamelen ondertussen weer in voor het volgende transport dat over ongeveer 3 weken weer gaat.

U kunt helpen:

Er is dringend behoefte aan de volgende artikelen:

- Melk
- Rijst
- Macaroni
- wegwerp bekertjes
- suiker
- koffiebonen
- servetten
- vuilniszakken 35L en 60L
- koffie
- vochtige doekjes
- wc papier
- suiker
- havermout
- conserven (erwten, ananas, vruchten, sperziebonen)
- kaakjes/koekjes
- kindervoeding (in zachte/flexibele verpakking)
- L en XL pampers met plakkers voor volwassenen
- snelkook rijst, koeskoes, griesmeel
- sokken en ondergoed voor soldaten.



Voor het eerstvolgende transport graag afleveren voor 12 september a.s.
U kunt het brengen bij Erik Duifhuizen (Havenweg 11 in Ouddorp)

U kunt ook geld overmaken naar NL71RBRB0929880331 t.n.v. Stichting Vrienden van 't Loosje in Dirksland.
Bedankt!