

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, juni 2024

19^e jaargang no 8

Volgende nieuwsbrief D.V. 5 juli 2024.

Overdenking

Een brief van 50 jaar oud

In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. *Johannes 16: 33 -b*

Dit keer een wat andere meditatie. Hieronder staat een brief die in 1974 werd geschreven door mevrouw Corrie Ten Boom; ze was een overlevende van het naziconcentratiekamp. Haar hele leven heeft ze getuigd van de Heere Jezus.

Ze schreef het volgende: "De wereld is doodziek. Ze is stervende.

De Grote Geneesheer heeft de overlijdensakte al ondertekend. Toch is er nog steeds een groot werk voor christenen te doen. Zij moeten stromen van levend water zijn, kanalen van genade voor degenen die nog in de wereld zijn. Het is voor hen mogelijk dit te doen, omdat zij overwinnaars zijn. Christenen zijn ambassadeurs voor Christus. Zij zijn vertegenwoordigers van de hemel naar deze stervende wereld. En door onze aanwezigheid hier zullen de dingen veranderen.

Mijn zus Betsy en ik zaten in het naziconcentratiekamp Ravensbrück omdat we de misdaad van het liefhebben van Joden begingen. Zevenhonderd van ons uit Nederland, Frankrijk, Rusland, Polen en België werden samengedreven in een kamer die voor tweehonderd was gebouwd. Voor zover ik wist waren Betsy en ik de enige twee vertegenwoordigers van de hemel in die kamer. We waren misschien de enige vertegenwoordigers van de Heer in die plaats van haat, maar door onze aanwezigheid daar veranderden de dingen. Jezus zei: "In de wereld zul je verdrukking hebben, maar wees goedsmoeds, Ik heb de wereld overwonnen." Ook wij moeten overwinnaars zijn en het licht van Jezus brengen in een wereld vol duisternis en haat.

Soms word ik bang als ik de Bijbel lees, en als ik in deze wereld kijk en alle verdrukking en vervolging die door de Bijbel beloofd wordt, werkelijkheid zie worden. Nu kan ik u echter vertellen, als u ook bang bent, dat ik zojuist de laatste pagina's heb gelezen. Ik kan nu beginnen te roepen: "Halleluja! Halleluja!" want ik heb gevonden waar geschreven staat dat Jezus zei: "Wie overwint, zal alles beërven; en Ik zal Zijn God zijn, en hij zal Mijn zoon zijn." Dit is de toekomst en de hoop van deze wereld. Niet dat de wereld zal overleven – maar dat wij overwinnaars zullen zijn te midden van een stervende wereld.

Betsy en ik baden in het concentratiekamp dat God Betsy zou genezen, die zo zwak en ziek was. "Ja, de Heere zal mij genezen", zei Betsy vol vertrouwen. Ze stierf de volgende dag en ik kon het niet begrijpen. Ze legden haar magere lichaam op de betonnen vloer, samen met alle andere lijken van de vrouwen die die dag stierven.

Het was moeilijk voor mij om te begrijpen, om te geloven dat God daar een doel voor had. Maar vanwege Betsy's dood reis ik vandaag de hele wereld over om mensen over Jezus te vertellen.

Er zijn sommigen onder ons die leren dat er geen verdrukking zal zijn, dat de christenen aan dit alles zullen kunnen ontsnappen. Dit zijn de valse leraren die Jezus ons waarschuwde te verwachten in de laatste dagen. De meesten van hen hebben weinig kennis van wat er wereldwijd al gaande is.

Ik ben in landen geweest waar de heiligen al verschrikkelijke vervolging ondergaan. In China werd tegen de christenen gezegd: "Maak je geen zorgen, voordat de verdrukking komt, zul je worden overgebracht en worden opgenomen."

Toen kwam er een vreselijke vervolging. Miljoenen christenen werden doodgemarteld. Later hoorde ik een bisschop uit China verdrietig zeggen: "We hebben gefaald. We hadden de mensen sterk moeten maken voor

vervolging, in plaats van hen te vertellen dat Jezus op de eerste plaats zou komen. Vertel de mensen hoe ze sterk moeten zijn in tijden van vervolging, hoe ze stand moeten houden in tijden van vervolging. De verdrukking komt, we moeten stand houden en niet flauw vallen."

Ik heb het gevoel dat ik een goddelijke opdracht heb om de mensen van deze wereld te gaan vertellen dat het mogelijk is om sterk te zijn in de Heer Jezus Christus. We zijn in training voor de verdrukking, maar meer dan zestig procent van het Lichaam van Christus over de hele wereld is al in de verdrukking terechtgekomen. Er is geen manier om eraan te ontsnappen. Wij zijn de volgende.

Omdat ik al door de gevangenis ben gegaan omwille van Jezus, en sinds ik de bisschop in China heb ontmoet, denk ik elke keer als ik een goede Bijbeltekst lees: "Hé, dat kan ik gebruiken in tijden van verdrukking." Dan schrijf ik het op en leer het uit mijn hoofd.

Toen ik in het concentratiekamp zat, een kamp waar slechts twintig procent van de vrouwen levend naar buiten kwam, probeerden we elkaar op te vrolijken door te zeggen: 'Niets kan erger zijn dan vandaag.' Maar we zouden merken dat de volgende dag nog erger was. Gedurende deze tijd gaf een Bijbelvers dat ik uit mijn hoofd had geleerd mij grote hoop en vreugde. "Indien u smaad krijgt vanwege de naam van Christus, gelukkig bent u; want de geest van heerlijkheid en van God rust op u; van hun kant wordt er over kwaad gesproken, maar van uw kant wordt Hij verheerlijkt." (1 Petrus 3:14) Ik merkte dat ik zei: "Halleluja! Omdat ik lijd, wordt Jezus verheerlijkt!"

In Amerika zingen de kerken: 'Laat de gemeente aan de verdrukking ontsnappen', maar in China en Afrika is de verdrukking al aangebroken. Alleen al dit afgelopen jaar zijn in Afrika ruim tweehonderdduizend christenen gemarteld. Nu komen dit soort dingen nooit in de kranten, omdat ze slechte politieke verhoudingen veroorzaken. Maar ik weet. Ik ben daar geweest. Daar moeten we aan denken als we in onze mooie huizen met onze mooie kleren onze steakdiners eten. Heel veel leden van het Lichaam van Christus worden op dit moment doodgemarteld, maar toch gaan we door alsof we allemaal aan de verdrukking gaan ontsnappen.

Een aantal jaren geleden was ik in Afrika, in een land waar een nieuwe regering aan de macht was gekomen. De eerste avond dat ik daar was, kregen enkele christenen het bevel naar het politiebureau te komen om zich te registreren. Toen ze aankwamen werden ze gearresteerd en diezelfde nacht werden ze geëxecuteerd. De volgende dag gebeurde hetzelfde met andere christenen. De derde dag was het hetzelfde. Alle christenen in het district werden systematisch vermoord. De vierde dag zou ik in een kleine kerk spreken. De mensen kwamen, maar ze waren vervuld van angst en spanning. De hele dienst keken ze elkaar aan, hun ogen vroegen: 'Zal deze waar ik naast zit de volgende zijn die wordt vermoord? Zal ik de volgende zijn?' De kamer was warm en benauwd, van de insecten die door de horloze ramen naar binnen kwamen en rond de naakte lampen boven de kale houten banken wervelden. Ik vertelde ze een verhaal uit mijn kindertijd.

'Toen ik een klein meisje was,' zei ik, 'ging ik naar mijn vader en zei: 'Papa, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn om een martelaar voor Jezus Christus te zijn.' 'Vertel het me', zei vader. "Als je een treinreis naar Amsterdam maakt, wanneer geef ik je dan het geld voor het kaartje? Drie weken eerder?' 'Nee, papa, jij geeft mij het geld voor het kaartje vlak voordat we in de trein stappen.' 'Dat klopt,' zei mijn vader, 'en zo is het ook met Gods kracht. Onze Vader in de hemel weet wanneer je de kracht nodig hebt om martelaar voor Jezus Christus te zijn. Hij zal alles leveren wat je nodig hebt – precies op tijd...'

Mijn Afrikaanse vrienden knikten en glimlachten. Plotseling daalde er een geest van vreugde neer op die kerk en de mensen begonnen te zingen: 'In het zoete, binnenkort zullen we elkaar ontmoeten op die prachtige kust.' Later die week werd de helft van de gemeente van die kerk geëxecuteerd. Ik hoorde later dat de andere helft enkele maanden geleden was vermoord. Maar ik moet je iets vertellen. Ik was zo blij dat de Heer mij gebruikte om deze mensen te bemoedigen, want in tegenstelling tot veel van hun leiders had ik het woord van God. Ik was in de Bijbel geweest en ontdekte dat Jezus zei dat Hij niet alleen de wereld had overwonnen, maar dat Hij aan allen die tot het einde trouw bleven, een kroon des levens zou geven. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de vervolging? Eerst moeten we ons voeden met het woord van God, het verteren, het tot een deel van ons wezen maken. Dit betekent dat we elke dag gedisciplineerde Bijbelstudie moeten doen, omdat we niet alleen lange passages uit de Bijbel uit het hoofd leren, maar de principes ook in ons leven aan het werk zetten. Vervolgens moeten we een persoonlijke relatie met Jezus Christus ontwikkelen. Niet alleen de Jezus van gisteren, de Jezus van de geschiedenis, maar de levens veranderende Jezus van vandaag die nog steeds leeft en aan de rechterhand van God zit.

Wij moeten vervuld zijn met de Heilige Geest. Dit is gebod van de Bijbel is geen vrijwillige optie, het is absoluut noodzakelijk. Die aardse discipelen hadden nooit stand kunnen houden onder de vervolging van de Joden en Romeinen als ze niet op Pinksteren hadden gewacht. Ieder van ons heeft ons eigen persoonlijke Pinksteren nodig, de doop met de Heilige Geest. Zonder dit zullen wij nooit in de verdrukking kunnen standhouden.

In de komende vervolging moeten we bereid zijn elkaar te helpen en elkaar te bemoedigen. Maar we moeten niet wachten tot de verdrukking komt voordat we beginnen. De vrucht van de Geest zou de dominante kracht in het leven van iedere christen moeten zijn.

Velen zijn bang voor de komende verdrukking, ze willen vluchten. Ik ook, en een beetje bang als ik denk dat ik na al mijn tachtig jaar, inclusief het vreselijke naziconcentratiekamp, misschien ook de verdrukking zal moeten doormaken. Maar toen las ik de Bijbel en ik was blij. Als ik zwak ben, zal ik sterk zijn, zegt de Bijbel.

Betsy en ik waren gevangenen voor de Heer, we waren zo zwak, maar we kregen kracht omdat de Heilige Geest op ons was. Die machtige innerlijke versterking van de Heilige Geest heeft ons er doorheen geholpen. Nee, je zult niet sterk in jezelf zijn als de verdrukking komt. In plaats daarvan zul je sterk zijn in de kracht van Hem die je niet in de steek zal laten. Zesenzeventig jaar lang heb ik de Heer Jezus gekend en niet één keer heeft Hij mij ooit verlaten of in de steek gelaten. Hoewel Hij mij doodt, zal ik toch op Hem vertrouwen, want ik weet dat Hij aan allen die overwinnen, de kroon des levens zal geven. Hallelujah!"

Uit de pastorie

Meeleven met

Uw meeleven en gebed voor: Mw. Willie Grinwis (Kelderweg 47, 3253 TC-Ouddorp) zij heeft te horen gekregen dat ze D.V. 6 juni vanuit de Vliedberg naar huis mag, als alles blijft gaan zoals gehoopt, omdat de wond eerst nog verder moet genezen. De antibiotica zal hopelijk verder zijn werk doen.

Het echtpaar Wiek en Cocky van 't Zelfde (Irisstraat 22, 2981 BN - Ridderkerk) zijn elkaar te midden van hun beider gezondheidszorgen tot een hand en een voet. Ze reizen in deze dagen in verband met onderzoeken etc. nog wel eens heen en weer tussen Ridderkerk en hun zomerverblijf in Ouddorp.

Verder doe ik bij deze de oproep om mw. D.C. (Dieneke) Moerkerk-Westdijk (Hoge Pad 65, 3253 BH-Ouddorp) te gedenken, voor wie het moeilijker wordt uit huis te gaan vanwege de evenwichtsstoornissen. Laten we proberen om haar zoveel mogelijk te helpen, om zich hierdoor niet al te zeer gehinderd te voelen.

Magré Maliepaard (Rustburg 14, 3253 VK) onderging vrijdag 3 mei een scan en maandag ontving ze de uitslag: De CT scan wees uit dat alles goed was, en ook aan de bloedwaarden mankeerde niets! Wat een opluchting en blijdschap. Alle reden tot dankbaarheid. Looft de HEERE mijn ziel en alles wat binnen in mij is Zijn heilige Naam!

Elma Roelse (Heijburg 3, 3253 BX) heeft enige tijd geleden een longontsteking gehad. Het zal niet eenvoudig zijn om nog maar zo kort na de geboorte van Aron (als er extra veel energie van je wordt gevraagd als moeder) veel krachten te moeten inleveren vanwege zo/n aandoening. Het zal een hele opluchting zijn voor Lennart & Elma als de ontsteking helemaal bedwongen is. Van harte beterschap gewenst! De Heere zegene de medicatie ter herstel.

Samen met het gezin Tanis van de Wittestraat 10, zijn we blij en dankbaar dat de operatie goed is gegaan en we wensen Arjan van harte een voorspoedig herstel toe. De nasleep is behoorlijk, omdat de keel nu zo gevoelig is, dus met eten en drinken en slikken zal het nog wel even pijnlijk en lastig zijn. Echter, met de hulpvaardige Anja, Milan, Tess en Juda, zul je over goede zorg vast niet te klagen hebben!

Ten slotte noemen we nog Peter Zandburg (Wilhelminaweg 48, 3253 BW-Ouddorp). Hij moest worden opgenomen in het Bethesda ziekenhuis in Dirksland, vanwege een bacterie in zijn knie. Hij is inmiddels weer thuis en het gaat de goede kant op, maar het zal nog wel even duren voordat hij weer ongehinderd kan lopen en werken.

We wensen allen met wie we meeleven Gods nabijheid, zegen en herstel toe!

Een woord van welkom

We heten het gezin van Collin en Corine Grinwis en hun kinderen: Thijmen, Jeroen en Hannah van harte welkom in onze gemeente.

Ze wonen aan de Koolweg 31 (3253 LH - Ouddorp).

We hopen dat jullie je spoedig thuis mogen weten in onze gemeente en dat het Woord jullie mag zijn tot een woning. Dat jullie gezegend mogen worden en tot een zegen mogen zijn!

Felicitering

Graag willen we vanaf deze plek het echtpaar Leijdens van harte feliciteren met hun huwelijksjubileum! Kees Leijdens & Annie Leijdens – Tieleman (Groen zoom 58, 3245 CJ - Sommelsdijk) waren op 21 mei namelijk 55 jaar getrouwd.

Wat een bijzondere gedenkdag. Vanuit de kerkenraad spreken we graag onze waardering en dank uit voor de betrokkenheid van broeder Leijdens bij ons als kerkelijke gemeente van Ouddorp, omdat hij in de periode van september 2010 tot 14 jan 2018 zowel ouderling als kerkrentmeester was van onze gemeente.

We wensen hen samen met hun vier dochters Marjan, Annelies, Marjolein en Patricia, met hun echtgenoten (schoonzonen) Henk, Pieter, Kees en Daniël en hun kinderen (kleinkinderen) van harte toe dat ze in de toekomst de HEERE te (blijven) loven om Zijn goedheid, zoals boven aan de kaart stond.

Belijdenis

Op maandag tweede Pinksterdag, 20 mei 2024, mocht Theresa Grinwis-Gielen (doopnaam: Tina; geboren 21-12-1995 te Dordrecht, thans wonend aan de Hoofdlandseweg 18, 3253 XS - Ouddorp) belijdenis des geloofs doen. Ze kreeg de tekst mee uit 2 Petrus 3:18: *'Wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker: Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid, Amen.'*

Samen met de kerkenraad heeft ze gezongen het gebed uit Psalm 86:6. Leer mij naar Uw wil te handelen.

Theresa, we wensen je samen met je man Johan en jullie dochter Evie en Jarah de nabijheid en zegen van de Heere toe. Hij leidde jullie in het spoor achter Hem aan, om zo als gezin in de ark der behoudenis te worden opgenomen. En de Heere zij alle dank voor alles wat Hij gaf op de aannemingsavond en in de belijdenisdienst, alsook zeker voor het feit dat het tòch door kon gaan (omdat je me de zondag ervoor liet weten dat je ziek was...!) Zijn macht is groot, Zijn trouw zal nooit vergaan!

Examenkandidaten

De meesten van jullie zullen alles nu achter de rug hebben. Misschien zullen er leerlingen zijn die nog een herexamen moeten of mogen doen om hopelijk alsnog hun diploma te behalen. Hoe dan ook, allemaal sterkte gewenst, in het uitzien naar (of opzien tegen...) de dag van de uitslag!

Zondag 16 juni - Dienst van (her)bevestiging en afscheid

Zondag 16 juni hoopt ouderling br. J.A. Struik herbevestigd te worden in het ambt van ouderling/kerkrentmeester en hoopt diaken br. C. Nagtegaal bevestigd te worden in het ambt van ouderling.

Dat zijn twee verheugende zaken..! Daar staat wel tegenover dat er ook een minder fijne kant aan deze zaak zit, en dat is dat onze broeder C. Grinwis afscheid zal nemen. Met hart en ziel heeft hij zich met veel liefde voor kerkenraad en gemeente mogen inzetten. Ook hij was er destijds bij toen de Ouddorpse kerkenraad de beroepsbrief kwam brengen en kennis kwam maken in Harskamp. Vanaf deze plaats zeg ik broeder Grinwis alvast zeer hartelijk dank voor alles wat hij voor ons mocht betekenen. De Heere heeft geholpen en toen ter tijd duidelijk gemaakt de benoeming te moeten aannemen. Daarom was het ook geen eenvoudige beslissing. De Heere weet wat we dragen kunnen en dat heb je ook zo ervaren en in die wetenschap heb je het ambt terug mogen geven in Gods handen, en mocht je rust ontvangen op deze stap. Maar we zullen je zeker missen! Je kent zo veel mensen in Ouddorp en dat niet alleen, je hebt ook veel mensenkennis en een pastoraal hart. De Heere zij daarvoor gedankt. We wensen je samen met Jannie (die jou al heel wat avonden heeft afgestaan!) en de kinderen en kleinkinderen een gezegende toekomst toe, met het motto uit Psalm 39:8 "En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U! "

Ten slotte

Wat is het een geweldige dag geweest, de jaarmarkt! Zoals u weet was het vanwege een verdrietige reden, dat mijn vrouw en ik er niet bij konden zijn, in verband met het plotseling overlijden van mijn neef Caspar van Wijnen op 47-jarige leeftijd, van wie de rouwdienst en begrafenis op die vrijdag in Wapenveld gehouden werd.

Toch fijn om 's morgens nog even present te kunnen zijn, om samen met de enthousiaste groep vrijwilligers -die stonden te popelen om hun werk te kunnen beginnen, wat eigenlijk al lang van tevoren begonnen was- iets te lezen en te horen, te bidden voor de dag en samen te zingen.

Op die manier, heb ik toch de sfeer al even kunnen proeven, en die was geweldig! Alsook het heerlijke kopje koffie dat nog even genuttigd kon worden van tevoren.

Het is de zondag daarna al meegedeeld, maar het mag nog wel een keer onderste streept worden, dat we erg blij, dankbaar en verwonderd zijn, over de manier waarop zo'n jaarmarkt gehouden wordt. Zeker ook vanwege het mooie weer dat we ontvangen hebben. De Heere zij alle dank, ook voor de gezondheid, de kracht, en de motivatie die zo velen van ons hebben ontvangen.

Zeker denken we ook aan hen, die er zo graag bij hadden willen wezen, maar die door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd waren om dit mee te kunnen maken.

Voor onze koster Cor was het wel een heuse marathon, omdat de volgende dag er de jaarmarkt was van de Gereformeerd kerk, en hij dan meestal ook nog een steentje bijdraagt. Hopelijk ben je al wat meer te weten gekomen bij de dokter, omdat er toch nog pijnklachten waren, die niet helemaal te verklaren waren.

Hoe dan ook, zowel de opbrengst (netto 7188,- euro), als de opkomst, het ontvangst binnen in de kerk, en buiten bij de kramen, het was allemaal om heel dankbaar voor te zijn.

Als ik het goed begrepen heb zal Daniëlle Quist het volgende seizoen deze jaarmarkt-taak niet meer op zich nemen. Ik denk dat weinig mensen bezwaar hebben, als je misschien toch nog overgehaald kunt worden om dit werk met jouw enthousiasme te mogen blijven doen. Maar ja, anderzijds: je moet soms grenzen stellen.

Anderen doen dat meestal niet. In ieder geval: weer heel hartelijk dank voor alle werk en inzet, die je uiteraard samen met Anne, Daniël, Gerco en Marlies hebt mogen leveren.

De Heere zegene ook Zijn woord, dat ook op die dag mocht uitgaan (met dank aan de werkers, inclusief de invallers!), hetzij in een gesprek, door middel van een folder, of misschien omdat iemand zomaar even de kerk binnen wandelde, en goede herinneringen kreeg, al was het alleen al door het zien van het roepende doopvont! Dat de Geest van Pinksteren ons mag leiden in al de waarheid, ook richting het Avondmaal, te midden van alles wat in uw en jouw leven zich verheft tegen God en Zijn Woord, te midden ook van alles wat in deze wereld rebelleert tegen God en Zijn volk: Vrede over Israël!

Hartelijke groet ds. M.C. Schreur

Ter voorbereiding op het Avondmaal

Dit citaat is genomen uit een preek die voor het eerst gepreikt werd op 12 december 1858 door **Charles Haddon Spurgeon**, n.a.v. de tekst: Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan. Exodus 12:13b.

Kom toch eens hier, heiligen en zondaars, kom eens dichterbij en verzamelt u zich eens rond het kruis. Zie deze Man, belast met zwakheid, vermoeid, zuchtend, bloedend en stervend. Deze Man is tegelijkertijd God over allen en voor eeuwig gezegend. Is er dan geen kracht om te redden? Is er dan geen werking van het bloed dat zo is vergoten? Kunt u zich ook maar één zonde voorstellen die zwaarder weegt dan de kracht van Zijn goddelijkheid? Is er één hoogte te verzinnen van ongerechtigheid die uittorent boven de toploze hoogten van deze godheid? Kan ik één zonde bedenken die dieper is dan het oneindige? Is er een breedte van ongerechtigheid te noemen die breder is dan de godheid? Omdat Hij God is, is Hij in staat om iedereen te redden die door Hem tot God komt.

Goddelijk aangewezen, vlekkeloos en goddelijk; Zijn bloed is het bloed waardoor u de straf en de wraak van God kunt ontvluchten. Nogmaals: het bloed waarvan we vandaag spreken, is het bloed dat eenmaal vergoten is voor velen ter verzoening van hun zonden.

Het paaslam werd elk jaar geslacht, maar nu is Christus verschenen om de zonde door Zijn offer weg te nemen. De Jood had voldoende aan elke morgen en elke avond een offer, om zo een gedurige gedachte aan de zonde te blijven houden, en het bloed van het lam kon deze niet wegnemen. Het lam was voldoende voor vandaag, maar er was ook nog de zonde van de volgende dag, en wat moest daarmee gebeuren? Een nieuw slachtoffer moest bloeden.

Maar geliefde toehoorder, onze grootste vreugde bestaat hierin dat het bloed van Jezus reeds eenmaal vergoten is en dat Hij heeft gezegd: "Het is volbracht." Er is geen bloedvergieten meer nodig, noch van bokken, schapen of wat voor ander offer dan ook. Dat ene offer was toereikend om alle andere te vervangen. Arme, bevende

zondaar! Kom toch terug naar het kruis. Uw zonden zijn zeer zwaar, maar er is ook voor hen verzoening gedaan aan het kruis door de dood van Christus. Kijk dan eens naar Zijn bloed. De weg tussen God en de mens is *gereedgemaakt* en open. De mantel om uw eigen naaktheid te bedekken is *gereedgemaakt*, zonder dat er ook maar een draad van uzelf bij zit.

Het bad waarin u gewassen dient te worden is vol, vol tot aan de rand en er hoeft niets meer bij gedaan te worden. "Het is volbracht!" Laat dat eens doorklinken in uw oren.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool

De tijd gaat snel, het zondagsschoolseizoen is al weer bijna voorbij. Tot de vakantie hebben we nog twee keer zondagsschool en twee keer niet:

*2 juni: wel zondagsschool

*9 juni: geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal.

*16 juni: geen zondagsschool in verband met de bevestigings- en afscheidsdienst in de kerk

*23 juni: wel zondagsschool, dit is dan de laatste keer voor de zomervakantie.

We kijken uit naar je komst op de 2e en 23e juni!



Censura Morum en Bezinningsavond

Woensdagavond 5 juni wordt er van 19.00 tot 19.20 uur in de consistoriekamer Censura Morum gehouden, aansluitend om 19.30 uur bent u welkom op de bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal in de Morgenster.

Contactmiddag

Woensdag 12 juni naar aanleiding van mijn reis van (10 - 17 april) hoop ik een 'diapresentatie' te verzorgen over mijn bezoek aan mijn broer en schoonzus en hun dochter in het Verre Oosten.

Voor de pauze zal er weer een korte meditatie gehouden worden en na de pauze hoop ik dus een en ander te vertellen en te laten zien. Aanvang 14.30 uur. Van harte welkom!

Gebedsmoment

Het maandelijkse gebedsmoment zal **vrijdagavond 28 juni** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

Herinnering gemeente BBQ

Ook dit jaar worden we als gemeente door ds. en zijn vrouw weer hartelijk uitgenodigd in de tuin van de pastorie voor de jaarlijkse gemeente BBQ.

Deze BBQ-avond zal gehouden worden op **5 juli 2024**.

De kosten voor deelname zijn vastgesteld op € 18,00 p/p. Voor gezinnen met meerdere kinderen willen we graag in overleg in alle redelijkheid een aparte prijs hanteren.

U kunt zich **tot uiterlijk 28-06-2024 opgeven bij Erik Duifhuizen via 0610680147 of mail: chduifhuizen@hetnet.nl** We hopen dat we onder het genot van een hapje en een drankje op een ontspannen manier mogen genieten van en met elkaar, en dat een ieder zich van harte welkom voelt.!

Sola Fide

Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op het afgelopen seizoen. Het was mooi, verrijkend en leerzaam om samen stil te staan bij de Openbaring van Johannes. We willen jullie ook danken voor je betrokkenheid en jullie inbreng.

Het komende seizoen D.V. zullen we stilstaan bij het Bijbelboek Ruth, dus we hopen velen van jullie weer te zien en te mogen ontmoeten.

Zo net na Pinksteren mag ons gebed zijn dat de Heere door de kracht van de Heilige Geest wil wonen en werken in onze gemeente en op onze vrouwenkring.

Vanuit Handelingen 2: 43 t/m 47 deel ik graag nog wat met u en jullie:

-Volharden is doorgaan, vooruit in de strijd de vurige pijlen opvangen.

-Volharden is het Woord van God beproeven. "Ik laat U niet gaan tenzij dat Gij mij zegent'.

-Volharden kan alleen met een vol hart, vol met liefde voor de Heere Jezus, door de Heilige Geest.

-Volharden in de leer: de leer van de apostelen, de verkondiging van het Oude en Nieuwe Testament met het zicht op Jezus, waarin de opstanding als een gouden draad doorheen loopt.

-Volharden in de gemeenschap: die gemeenschap die geworteld is in de vastheid van het Woord.

-Volharden in de breking van het brood: Hoe gaan we om met het Heilig Avondmaal? In de breking van het brood maakt de Heere Jezus Zich bekend. Daar deelt Hij Zichzelf uit.

-Volharden in de gebeden: Het gebed voor elkaar. Bij elkaar de armen omhoog houden, als de ander het niet meer kan.

Het hele geheim van het volharden is het volharden in de gebeden! Ons verblijden in de hoop, geduldig zijn in de verdrukking en volharden in het gebed. En de vrucht van dit alles lezen we in vers 47. 'En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden'. Hoe zullen we anderen bereiken? Misschien wel hierdoor...

Jullie allen een gezegende, volhardende rustperiode toegewenst!

Activiteitencommissie

Terugblik Jaarmarkt

We kijken heel dankbaar terug op een prachtige Jaarmarkt. Wat hadden we een mooie dag met veel hulp en veel bezoekers, fijne gesprekken en veel gezelligheid! We willen nogmaals iedereen hartelijk danken die in de dagen voor de Jaarmarkt, op de Jaarmarkt zelf en de dag er na, in welke vorm dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan de markt. De netto opbrengt van de markt is: € 7188,74.

Fietstocht

Op maandagavond 19 augustus vindt onze jaarlijkse fietstocht plaats. In de volgende Kleine Kracht meer informatie hierover, maar we hopen dat u de tocht alvast in uw agenda wil zetten.

Commissielid/leden gevraagd

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die onze commissie willen versterken. Omdat we niet meer het hele jaar door veel acties organiseren, maar ons richten op een paar leuke acties, ben je hier zeker niet elke dag mee bezig. Naast het organiseren van de acties houden we ook de social media bij en schrijven we deze stukjes in de Kleine Kracht. Lijkt het je leuk je bij de commissie te voegen laat het dan weten bij Anne, Daniël, Gerco of Marlies!

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 1 juni ~ 78 jaar, Mevr. C.L. Kievit-Klijn Geleedststraat 66, 3253BE.
- 4 juni ~ 77 jaar, Dhr. A.A. Blokland Bokweg 18, 3253AB.
- 8 juni ~ 93 jaar, Mevr. A. Melissant-Breen Hoge Pad 31, 3253BH.
- 12 juni ~ 78 jaar, Dhr. M.N. Immerzeel Oosterweg 33 b, 3253BR.
- 12 juni ~ 83 jaar, Dhr. B.K. Rosmolen Vliedberglaan 3 c, 3253VT.
- 14 juni ~ 71 jaar, Dhr. J.J. Hoek Wilhelminaweg 44, 3253BW.
- 18 juni ~ 70 jaar, Dhr. K.F. Grinwis Diependorst 127, 3253VC.
- 18 juni ~ 83 jaar, Mevr. W.C. Grinwis-Padmos Kelderweg 47, 3253TC.

Ingeschreven

- Fam. Grinwis

Overleden

- Mevr. N.H.L. Huizer-van der Maas

Jarig

Wie verrast Arend van Holten met een mooie kaart?
Hij hoopt dinsdag 11 juni jarig te zijn.
Zijn adres is: Vliedberglaan 159 3253VT Ouddorp.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 april is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.562,08
Bijdrage predikantsplaats	1.331,23
Huwelijksdienst 19-4	63,55
Giften per bank en contant	115,00
Kerkebalans	<u>3.532,34</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 6.604,20

Diaconie

Gift diaconie	40,00
Stg. MAF Nederland, 1 april	188,47
Stg. In De Rechte Straat, 7 april	280,07
Zendingscommissie/evangelisatie plaatselijk, 14april	198,50
Zendingsmiddag/avond fam. de Groot, 17 april	563,40
Kerkelijk verenigingswerk, 21 april	192,92
GZB weekdienst, 24 april	79,92
Diaconie, 28 april	287,62
GZB	60,00
Totaal diaconie	€ 1.890,90
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 8.495,10

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.129,50

Verjaardag fonds 2024

Stand vorige keer	205,00
Ontvangen	<u>25,00</u>
Totaal	€ 230,00

Kleine Kracht 19^e jaargang

Stand vorige keer	1.584,00
Aan giften februari	<u>145,00</u>
Totaal	€ 1.729,00

Voor onze jongeren

Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.

Artikel 6: Opgevaaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader.

Paulus wijst in Efeze 1 vers 19 tot 20 dat Christus door de hemelvaart ver boven alles en iedereen is geplaatst. Geen wereldmacht of dictator kan hier tegenop.

In vers 22 wordt het zelfs zo beschreven dat alles aan Jezus voeten is onderworpen.

Wat een machtige Koning hebben wij! Niets, maar dan ook niets ontglipt er aan Zijn ogen. Hij waakt daar als een Beschermmer over de gemeente.

In het laatste vers van Efeze 1 vergelijkt Jezus de Gemeente zelf met Zijn eigen lichaam. De gemeente is namelijk een vertegenwoordiger van Christus.

Want waar jij als volgeling van Jezus ook bent, er komt iets van Jezus met je mee.

Ben jij je daarvan bewust?

Wat straal jij van Christus uit naar de mensen om je heen?

Puzzel

Deze veertien woorden kun je wegstrepen in het puzzelhok. Welke drie woorden kun je maken van letters die overblijven?

Ark
koeien
berg
straf
blij
Uza
David
val
heilig
volk
huppelen
wagen
Jeruzalem
zoon

	n		h		f		h	
j	e	r	u	z	a	l	e	m
	i	g	p	a	r	i	i	
n	e	r	p	r	t	l	l	d
	o	e	e	k	s	a	i	
j	k	b	l	ij	o	v	g	u
	l	n	e	g	a	w	w	
h	o	a	n	d	z	o	o	n
	v		r		u		t	

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending & Evangelisatie

Presentatie/goede doelenmarkt 2024

Als zendingscommissie GZB Ouddorp is ons voornemen om op
Open Monumentendag

D.V. zaterdag 14 september 2024 een presentatie/goede doelenmarkt te organiseren.

U kan/mag uw vereniging/organisatie of stichting deze dag presenteren, promoten of eventueel goederen te koop aanbieden.

(Uitzondering eet en drinkwaren of alcoholische dranken)

De markt zal zijn van 9.30 tot 15.30 uur.

Rond de Dorpskerk Weststraat 2 Ouddorp.

Inschrijven kan via: presentatiemarkt2024@solcon.nl tot en met zaterdag 10 augustus 2024

Er wordt een bijdrage van € 27,50 euro gevraagd voor de kraam die tot uw beschikking zal staan.

We zien uit naar uw komst.



Een gift voor dit goede doel?



Dat zou mooi zijn! Zodat we de geen bijdrage bij de 'Goede doelen' in rekening behoeven te brengen.

Maak uw gift over op bankno. NL65 RABO 0341 6707 15 of via de QR-code met omschrijving: Goede doelen markt 2024.

Heel hartelijk dank.

Kerkdiensten

Zondag 9 juni 2024

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Bediening Heilig Avondmaal*

18:00 uur: ds. M.C. Schreur, *Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1e Stichting De Ondergrondse Kerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats.

Zondag 16 juni 2024

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *bevestiging / herbevestiging / afscheid ambtsdragers*

18:00 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats.

Zondag 23 juni 2024

9:30 uur: ds. P.B. de Groot Oud Beijerland

18:00 uur: ds. N.A. Donselaar, Middelharnis

Collecte: 1e Stichting Ontmoeting. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats.

Zondag 30 juni 2024

9:30 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

18:00 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats.

Zondag 7 juli 2024

9:30 uur: ds. A.L. Molenaar, Bruinisse

18:00 uur: ds. D. Breure, Kockengen

Collecte: 1e Stichting Predik het Woord Hoorn. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst.

Oppasrooster juni 2024

09 juni – Rianne en Lotte

16 juni – Annelein en Emma van Wijk

23 juni – Willeke en Rebecca

30 juni – Nelie en Eline

07 juli – Corrien en Julia

Zanguurtje

2 juni zal het maandelijkse zanguurtje weer gehouden worden.

Het thema voor deze keer is: De Trooster is gekomen.

Volgende maand zal het zanguurtje op DV. 7 juli gehouden worden met als thema: De ware rust.