

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, februari 2024

19^e jaargang no 4

Volgende nieuwsbrief D.V. 1 maart 2024.

Overdenking

'Late goede voornemens...'

Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 1 Korinthe 2:2

Het is al februari, ik weet het, daarom klinkt het vreemd om het nu nog over goede voornemens te hebben, maar dat hindert niet. Graag wil ik u, jou, mezelf vragen: wat vind je van dit voornemen van Paulus? 'Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.' Zo ging hij naar die grote stad Korinthe...naar Athene.. Efeze enzovoort. Elke cultuur heeft zijn eigen vragen, problemen en gewoonten, religieuze vooronderstellingen. Paulus ging echter altijd met hetzelfde 'wapen': het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord (Ef.6) en of het nu om Joden, Jodengenoten of klinkklare heidenen ging: hij verkondigde hen Christus, de Gekruisigde.

En in wat voor omstandigheid hij zelf ook kwam, hij had zich dit voorgenomen: altijd op de Heere Jezus te zien. Geloven ze zijn woorden niet? Willen ze hem stenigen? Klagen ze hem aan? Beschuldigen ze hem vals? Herinnert de satan hem aan zijn religieus terroristisch verleden en slaat deze engel van de satan hem met vuisten? (2 Korinthe 12)

Al die aanvallen torpedeert hij met de gedachte aan de Gekruisigde en zo maakt hij al die gedachten krijgsgevangen. Maakt de Heilige Geest hem duidelijk dat er gevangenschap en verdrukking aanstaande is? Hij richt zich op de Gekruisigde. Beseft hij dat hij spoedig moet sterven? Geen tijd en gelegenheid voor de vraag: Hoe kan een God van liefde mij laten onthoofden? Nee, hij kijkt naar de Gekruisigde en hoort hem roepen: 'Het is volbracht!'

Wat schreef hij aan de gemeente in Rome? Die voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Hij beseftte dat toen de Heere Jezus stierf, hij, Saulus van Tarsen, zelf nog een vuurspuwende vijand van de christenen en van Christus was! De vrucht van deze liefde van Christus was, dat toen Paulus neerknielde en zijn hoofd op het slachtblok legde, hij aan niemand anders wilde denken dan aan Jezus Christus en Die gekruisigd! Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Hoe dan Heere Jezus? Door te sterven aan het kruis, door op te staan uit de dood, ten hemel te gaan en Mijn Vader Mijn handen te tonen. Ik heb de prijs betaald Vader! Laat allen vrij uit gaan, die schuilen in Mijn wonden, die Mij vertrouwen volgen.

En dan nu naar ons:

Zal ik een voldoende halen voor die repetitie? Zou ik met die jongen, dat meisje mogen trouwen? Welke opleiding zal ik gaan doen? En hoe zal die ruzie in de familie nog aflopen? Hoe moet het met mijn bedrijf, mijn huwelijk, mijn gezondheid, mijn hypotheek, mijn carrière-plannen, mijn pensioen, mijn kleding, mijn relatie, mijn uiterlijk, mijn ziekte, mijn autisme, mijn depressie, mijn single-zijn, mijn verslaving, mijn financiële zorgen, en al mijn andere zorgen...? En hoe moet het met mijn zonden en hoe moet ik sterven? Antwoord: zie hier het recept van Paulus, het voornemen bij uitstek, niet alleen op 1 januari, maar op elke datum!

Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 1 Kor.2:2. Vast en zeker gold dat in de eerste plaats als de kerninhoud van Paulus' prediking in Korinthe, om daar door aan te geven van Wie hij het verwachtte (ook toen hij in veel vrees en beving bij hen was, zie vers 3!) maar zeker ook om in alle andere voorkomende situaties alles te willen bekijken door een kruis-venster, zo'n telescoop-kijker.

Ja maar... Geen ja maar: Ja Jezus!
Ja maar... Geen ja maar: Ja Christus!
Ja maar... Geen ja maar: Ja de Gekruisigde!
Ja maar... Geen ja maar: Ja de Opgestane!

Bij ons thuis hangt een gedicht of lied, dat ik ooit in Hoorn door een Surinaamse vrouw hoorde voorzingen toen ik net 'amen' had gezegd na het gebed. Het is/was nummer 448 van de bundel Johannes de Heer: Neemt tijd om te knielen, Spreekt dikwijls met God: Stort uit uwe zielen, Hij stuurt gans uw lot. Leert biddend geloven, Waarheen Hij ook leidt; Uw Vader daarboven, Hij helpt op Zijn tijd.

Neemt tijd om te lezen, God gaf u Zijn Woord; Daar wordt g' onderwezen, Hoe 't leven behoort. Hebt lief al Gods kind'ren: Laat nimmer verschil, In denkwijls u hind'ren; Hebt lief naar Gods wil.

Neemt tijd om te spreken, Van 't reinigend bloed, Daar duizenden smeken, Om rust voor 't gemoed. Weest armen weldadig, Brengt troost in hun lot; Weest schuld'naars genadig, Dan eerst dient gij God.

Geen tijd tot vermaken, Acht die steeds te min; Slechts hemelse zaken, Wijdt daaraan uw zin. Geen tijd om te slapen, Komt, en ontwaakt; Komt allen te wapen, De Bruigom genaakt.

Een mooi lied en gedicht.

Neemt tijd om te knielen, neemt tijd om te lezen, neemt tijd om te spreken, van 't reinigend bloed... Ik zou erbij zeggen: Neemt tijd om u voor te nemen, niet iets te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd, in leven en sterven, in vreugde en verdriet! En wat ook verandert, Hij niet, want: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Februari, ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Mw. N.M. (Nel) van der Velden - Schippers (Schansweg 21, 3253 VL) verblijft nog steeds thuis, maar is ernstig verzwakt. Ze heeft zelf sterk de indruk dat haar einde nadert, maar ze weet dat haar tijden in Gods hand zijn. Vrijmoedig vragen we uw meelevens en gebed voor haar. Ze heeft een veelbewogen leven achter de rug, waarin ze haar man en ook haar twee zonen heeft verloren. Fijn dat schoondochter Lenie (van der Velden - van Zanten, Kerkwijkhof 1) en kleindochter Diana en anderen veel zorg en liefde mogen geven. Gedenkt u haar? Een kaartje zal haar vast goed doen! "Nel, zie op de Heere Jezus, niet op de golven en de stormwind, zoals Petrus deed, maar enkel op Hem! En de geschiedenis van Johannes 5 zij u tot troost, alsook Jesaja 41:10, een Bijbelvers dat u zo lief is."

Mw. Magré Maliepaard (Rustburg 14, 3253 VK) had op 12 januari te horen gekregen dat er toch nog kwaadaardige cellen waren aangetroffen na de chemokuren en bestralingen die ze heeft ondergaan. Op grond daarvan moest ze die woensdag daarop gelijk weer een onderzoek ondergaan, en inmiddels is de uitslag daarvan dat er geen uitzaaiingen waren geconstateerd. Dat geeft te midden van teleurstelling en zorg, toch ook weer hoop en moed. De operatie stond gepland op D.V. 31 januari, waarin haar slokdarm grotendeels wordt verwijderd en de maag als het ware wordt opgetrokken om de slokdarm te gaan vervangen (een buismaag). Wat een aangrijpende ontwikkelingen. Enerzijds hoop, anderzijds zorg, zowel voor haar als haar man en kinderen. Als het goed is, is Magré dus al geopereerd als deze uitgave van de 'Kleine kracht' uitkomt. Het lijkt me mooi om haar kaartjes te sturen -naar het huisadres- in de tijd dat ze daar verblijven moet (dus tot uiterlijk 10 februari), zodat wanneer Marinus en de kinderen op bezoek zijn, ze regelmatig wat post kunnen meenemen vanuit Ouddorp! We wensen hen als gezin van harte toe te schuilen in de schaduw van Gods vleugelen, zoals David dat deed in Psalm 63 en dat zij als gezin, en wij als gemeente rondom Magré staan in gebed.

Mw. Aat Grinwis (Zeebrekersweg 23, 3253 VS) moest een darmonderzoek ondergaan, net op de dag van haar 73e verjaardag. Er zijn enkele bipten genomen en omdat er een vernauwing aangetroffen werd in haar darmen, kon er slechts een deel van de darmen onderzocht worden. Daarom krijgt ze voor verder onderzoek nog een CT scan op D.V. 8 februari in het Maasstad ziekenhuis. Aat, houd in uw weg het oog op God gericht!(Ps.37) en neem de woorden uit Hebrreeën 12 ook mee: Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is, ziende op de oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus!

Willy en Hans Grinwis (Kelderweg 47, 3253 TC) hebben de afgelopen tijd ervaren dat het geen kleinigheid is om zo opeens (door een val van Willy, eind december) weken van elkaar gescheiden te moeten zijn. Hans verbleef aan de Kelderweg, en Willy in de Vliedberg. Dat is/was niet makkelijk, en tegelijk een reden tot dankbaarheid dat er in de Vliedberg zoveel zorg en aandacht mag zijn om te helpen met revalideren, op het kort durend verblijf. Maar uiteindelijk blijft het toch waar: Oost west, thuis best! Maar het aller allerbeste is het wonen en verblijven in het huis van de Heere, zoals Psalm 84 ons voorhoudt. Sterkte gewenst samen en hopelijk mogen jullie toch nog enige tijd genieten van de vrijheid en ruimte aan de Kelderweg.

Geboren!

Op vrijdag 19 januari 2024 werden Lennart & Elma Roelse zeer verblijd met de geboorte van een zoontje en broertje: Aron! Het geboortekaartje vermeldt: Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje Aron Leendert.

Vervolgens staat vermeld: 11.22 uur - 3606 gram - 50 centimeter.

Ook stond er een gedichtje op het kaartje: *"Je bent voor ons een gift van God; waardevol en klein; we weten dat waar je ook gaat, Zijn hand op jou zal zijn."*

Lennart & Elma Roelse, Noa en Julia - Rustburg 3, 3253 BX - Ouddorp.

Wat een vreugde voor hen en hun dochtertjes: een zoontje en broertje erbij! Nogmaals van harte gefeliciteerd met Aron, en dat -zoals reeds opgemerkt- hij net als zijn naamgenoot (in de Engelse versie) zijn leven mag wijden aan de dienst van de Heere. Gods zegen bij de opvoeding, ook van Aron's grote zussen Noa en Julia!

Ten slotte

Terugkijkend op de vorige maand mag ik zeggen dat ik woensdag 3 en donderdag 4 januari het voorrecht heb genoten om de nieuwjaars-conferentie te bezoeken van de Gereformeerde Bond in Hydepark in Doorn. Eén van de eerste officiële momenten is het herdenken van collega's die ons ontvallen zijn, en dat blijft een indrukwekkend moment. De naam van de predikant wordt voorlezen, daarna waar hij studeerde en wat zijn eerste en volgende gemeenten waren, en wanneer hij met emeritaat ging en wanneer hij stierf. Dan klinkt de volgende naam. Al met al wordt het leven van zo'n broeder in ongeveer 30 seconden in vogelvlucht beschreven.

En dat was het dan... Om altijd weer even stil van te worden, als er zo een hele rij van voorgangers wordt afgelezen. Daarna is er een moment stilte en zingen we een psalm. 'Memento mori'...(gedenk te sterven) maar ook: 'Repos Ailleurs!' (de rust is elders)

Veel lezingen hebben we mogen horen, waaronder ook twee behartigenswaardige openingswoorden!

De lezing van prof. dr. H.G.L. Peels over 'Jeremia' heeft me bijzonder aangesproken. Wat een zegen om 30 jaar lang al die studenten van de TUA en daarbuiten te mogen onderwijzen met zoveel liefde en eerbied voor Gods Woord. Daarnaast was het ook fijn om collega's te ontmoeten en te spreken. Even een tweedaagse oase van rust en toerusting na de drukke van de decembermaand.

Wat is er al weer veel gebeurd in ons land en in de wereld. De oorlog in Gaza gaat voort, maar ook de oorlog om Israël heen, vanwege allerlei landen en volken die (hoewel ze geen snars verstand hebben van wat Israël allemaal heeft meegemaakt en nog meemaakt) wel eens even zullen zeggen dat ze moeten stoppen met de genocide... Maar ach, het 'Sanballat-isme' uit Nehemia's tijd, zal er altijd wel blijven, waardoor het volk van God in een kwaad daglicht wordt gezet. God de HEERE regeert, laat de volken beven! Aan ons de taak om voor hen te bidden en te beseffen dat wij de takken zijn, maar zij de wortels!

Zo snellen de weken voort. Te midden van allerhande internationale dynamiek van drugsvondsten, aanvallen van en op Houthi-rebellen, onderhandelingen over een oorlogs-pauze en uitleveringen van gevangenen en gijzelaars rond het Midden Oosten, de oploeiende strijd om het recht op het doden van ongeboren leven door Kamala Harris (VS), het altijd maar voortdurende wereldwijde honger probleem, worden er ook nog steeds verwoede pogingen gedaan om maanlanders veilig op de maan te doen landen. Waarom? Om diepere maanlagen te onderzoeken, omdat de stenen aldaar duidelijk kunnen maken of onder de oppervlakte water aanwezig is, want dat is (schrik niet...) belangrijk als mensen in de toekomst een station op de maan willen vestigen! Alsof dat de klimaatcrisis vooruit helpt. Misschien nieuwe inspiratie voor de XR-asfalt-lijmklevers... Het voelt toch wel ontzettend apart als we hier op aarde nog de handen vol hebben aan oorlogen en drugscriminaliteit, dat we de maanlagen gaan onderzoeken.

Laten we ons vooral benaastigen om in de rust in te gaan, zoals dat ons voorgehouden wordt in Hebreëen 4, en voorts doen wat we kunnen en moeten doen om ons naaste dichtbij en ver(der) weg (hier op aarde!) op een christelijke en ook verstandige manier te helpen aan eten, drinken, onderdak, alsook hen te bereiken met het Evangelie!

En voor dichtbij: leef mee en bid voor hen in ziekte, moeite, zorg en eenzaamheid. Draag bij aan het gemeentelijke en kerkelijke leven met hart en ziel, stem! Dragen en verdragen, bidden en danken, zingen en zegenen en onze houding ten aanzien van onze naaste?

Ach, neem het medicijn maar in (desnoods 3 maal daags) van Johannes 8:1-12 en verder denk ik nog wel eens aan het gedichtje dat bij mijn opa thuis hing, in Zeist destijds:

Het ware te wensen, dat alle mensen, met al hun gebreken, zichzelf bekeken; dan zouden zij 't praten, van and'ren wel laten!

Aan het eind van dit tenslotte

Als deze uitgave van de 'Kleine kracht' uitkomt, bevinden we ons bij leven en welzijn al weer in de sprokkelmaand. (die naam is ontstaan uit een verbastering van het Latijnse 'spurcalia', de naam van een reinigingsfeest dat vroeger in februari werd gevierd. In het Nederlands aangepast tot het woord 'sprokkelen'. Het kan ook afgeleid zijn van het Oudnederlandse sporkelen, dat springen betekent. Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt. (aldus Wikipedia etc.)

Hoe dan ook, de eerste maand is alweer voorbij! Als de volgende 11 maanden ook zo hard gaan, dan houd je je hart vast. Goed tellen hoor, je dagen; daar krijg je een wijs hart van (Psalm 90) en we hebben geleerd van Salomo dat wijsheid een groot geschenk is.

De Heere zij met u en jullie allen, in voorspoed en verdriet, in eenzaamheid, ziekte, pijn of juist in vreugde!

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool

Kom naar de zondagsschool en luister naar de verhalen uit de Bijbel! Elke zondagmorgen gelijk na de kerkdienst komen we bij elkaar in 'de Morgenster'. Meestal zijn we om 12.00 uur klaar.

We zien uit naar jouw komst.

Breng gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Op zondag 3 maart is er geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk.



Catechisaties - Elke dinsdagavond

18.30 uur: 12,13,14 en 15 jaar

19.15 uur: 16 en ouder

20.00 uur: Belijdenis catechisatie

Welkom!

Bijbel-leesgroep (inloop vanaf 19.30 uur)

Woensdag **7 februari**: 1 Koningen 4 – 19 en Lukas 8 – 12.

Woensdag **6 maart**: 1 Koningen 20 - 22, en 2 Koningen 1 – 12, en Lukas 13 – 16.

Afgelopen keer zijn we door een lange donkere wolk heengegaan in de bespreking van de geschiedenissen van David, vanaf 2 Samuël hoofdstuk 13, maar zo bleek: De Heere is trouw!

Zondagochtend 28/1 verkondigde ds. L.M. Jongejan uit Ede de verschijning van de Heere aan Habakuk in een visioen en zondagavond hebben we nagedacht over Gods verschijning aan Salomo met de vraag: "Begeer wat ik u geven zal!"

We hebben toen ook meteen de eerste twee hoofdstukken van 1 Koningen even besproken.

Komende tijd gaan we dus verder met het boek Koningen. Mooi om gelijk eens de namen van het twee- en tien stammen-rijk te leren! Koningen en Kronieken zit ook zo boordevol historie van Israël en Gods genade!

Voorts lezen we ook verder in het Lukas-Evangelie. Tolle lege!

We blijven elkaar oproepen om vol te houden. Het is zo de moeite waard en je leert er des te beter door begrijpen: Soli Deo gloria!

Op 14 februari: Weekdienst / Bijbellezing

Voor de vijfde keer hopen we weer samen te komen in de Morgenster om na te denken over een ontmoeting die de Heere Jezus heeft in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 9. We hebben de ontmoetingen en gesprekken behandeld van de Heere Jezus met Nicodemus, met de Samaritaanse vrouw, met de verlamde man uit Bethesda, met de overspelige vrouw.

Nu hopen we te geschiedenis te overdenken van de ontmoeting van de Heere Jezus met de blindgeborene.

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment zal vrijdagavond **16 februari** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.
Van

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag **26 februari** hopen we als Vrouwenkring samen te komen voor de 9^e Bijbelstudie, dit keer over Openbaring 21:1-8. Het thema is: "Gods nieuwe wereld". Na het laatste oordeel in Openbaring 20, ziet Johannes in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij ziet de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdalen op de aarde, versierd als een bruid.

Het nieuwe Jeruzalem staat symbool voor alle gelovigen die voor eeuwig op de nieuwe aarde mogen wonen en God zal onder hen wonen. Gelovigen krijgen een nieuw, verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan het verheerlijkt lichaam van de Heere Jezus zelf. (Filipp. 3:21) Maar God verlost de héle schepping, met alles wat daarbij hoort.

In Romeinen 8:19-21 lezen we dat de schepping daar ook naar verlangt! Zij deelt dan in de heerlijkheid van Gods kinderen. Die op de troon zat (vs. 5) zei: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw."

De nieuwe aarde, bevrijd van de zonde en de gevolgen daarvan, waar we mogen leven in Gods nabijheid, waar God zelf alle tranen van de ogen zal afwissen!

Ondanks het tumult op aarde waar we midden in zitten en ons vaak ongerust maken over hoe dit alles verder zal gaan is dit een TOEKOMST VOL VAN HOOP.

Ook wij, heidenen, mogen delen in de Zegen die God aan Zijn volk Israël heeft beloofd en ook heeft gegeven.

* Jezus Christus Die ook onze Verlosser is.

* En de Bijbel, het Woord van God, waarin wij Hem leren kennen in Zijn trouw, liefde, genade, barmhartigheid en goedertierenheid. Ook al begrijpen we misschien niet alles, laten we bidden voor Israël, Gods volk!

Censura Morum en Bezinningsavond

Woensdagavond **28 februari** wordt er van 19.00 tot 19.20 uur in de consistoriekamer Censura Morum gehouden, aansluitend om 19.30 uur bent u welkom op de bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal in de Morgenster.

Activiteitencommissie

Voor aankondiging Jaarmarkt

De commissie gaat nog over de details vergaderen, maar op vrijdag 10 mei is het alweer tijd voor onze Jaarmarkt!

De markt is van 9.00 uur tot 15.30 uur.

We hopen dat u deze dag vrijhoudt om gezellig te kunnen helpen op de markt. Aansluitend hopen we weer met elkaar te mogen eten.

Wilt u ons alvast verblijden met uw aanmelding als vrijwilliger voor de hele dag of een dagdeel, dan kan dit bij Anne Grinwis (06-15282494).

Kent u of bent u iemand die (met een bedrijf) spullen op onze markt wil verkopen, neem dan contact op met Daniëlle Quist (06-23464879) en vraag naar de mogelijkheden.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 3 februari ~ 72 jaar, Mevr. H.M. Strik-Coomans Broekweg 20, 3253XB.
- 6 februari ~ 77 jaar, Dhr. J.C. van der Bok Dirkdoensweg 26, 3253AE.
- 10 februari ~ 79 jaar, Dhr. A.C. van der Maas Vliedberglaan 4 c, 3253VT.
- 14 februari ~ 84 jaar, Mevr. M.J. Rosmolen-Korteweg Vliedberglaan 3 c, 3253VT.
- 14 februari ~ 75 jaar, Mevr. A. Venneman-van Antwerpen Schansweg 43, 3253VL.
- 14 februari ~ 83 jaar, Mevr. M. Westdijk-Bakelaar Beatrixweg 12, 3253BB.
- 20 februari ~ 70 jaar, Dhr. A. van Vliet Oudelandseweg 14, 3253LP.
- 21 februari ~ 92 jaar, Mevr. N.M. van der Velden-Schippers Schansweg 21, 3253VL.
- 21 februari ~ 79 jaar, Mevr. J. de Graaf-van der Wagt Dijkstelweg 3 m, 3253TA.
- 22 februari ~ 74 jaar, Dhr. C.K. Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
- 23 februari ~ 70 jaar, Dhr. J. Westhoeve Alexanderstraat 40, 3253BA.
- 25 februari ~ 75 jaar, Dhr. M. Arensman Parklaan 17, 3253CA.
- 25 februari ~ 83 jaar, Mevr. J. van Heijningen-Poeze Kelderweg 51, 3253TC.

Uitgeschreven

- Dhr. A. Flikweert
- Dhr. en mevr. van Straalen

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 december 2023 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.985,70
Instandhouding eredienst	1.463,20
Giften per bank en contant	1.920,00
Kerkebalans	<u>5.057,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 10.426,40

Diaconie

Gift diaconie	890,00
Diaconie, 3 dec.	152,82
Stg. Gods Woord in de wereld, 10 dec.	250,32
GZB, weekdienst, 13 dec.	45,77
Stg. Voor elkaar vakantieweken, 17 dec.	336,02
Kerkelijk verenigingswerk, 24 dec.	227,52
Stg. Timotheos, 25 dec.	235,02
Zondagsschoolactie, 26 dec.	347,15
GB. Steunfonds, 31 dec.	317,62
GZB december	125,00
GZB dagboekjes	45,00
Totaal diaconie	€ 2.972,25
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 13.398,65

Verjaardag fonds 2023

Stand vorige keer	995,00
Ontvangen	<u>120,00</u>
Totaal	€ 1.115,00

Kleine Kracht 19^e jaargang

Stand vorige keer	875,00
Aan giften november	<u>275,00</u>
Totaal	€ 1.150,00

Kerkrentmeesters

Actie Kerkebalans



Geef dan den keizer, wat des keizers is , en Gode, dat Gods is.
(Mattheüs 22:21)

Oproep tot gebed!

Wat is er veel aan de hand in de wereld. Oorlogen, overstromingen, polarisatie....

Wij mogen nog in betrekkelijke rust leven. Laten we daar dankbaar voor zijn en onze zegeningen tellen.

Laten we bidden voor de wereld die in brand staat, voor de politiek, voor onze kerkelijke gemeente, voor de dominee, de kerkenraad en allen die een taak hebben in onze gemeente. Maar ook voor degenen die ziek zijn of zorgen hebben.

Voor al het werk in onze kerkelijke gemeente zijn naast gebed ook financiële middelen nodig. De Actie Kerkbalans 2024 roept u op om te geven naar vermogen. Ook hier geldt de oproep tot gebed; dat ons gemeentelieven mag bloeien, mede doordat er voldoende middelen zijn om alles te kunnen bekostigen. God heeft de blijmoedige gever lief.

P. van der Giessen

Alle gemeenteleden hebben inmiddels een brief/folder ontvangen in verband met de Actie Kerkbalans. De eerste giften komen intussen gestaag binnen. Als u nog geen toezegging hebt gedaan en dat wel van plan bent, willen we u er bij deze aan herinneren. Ook als u een meerjarige gift heeft laten vast leggen en ervoor gekozen heeft om deze zelf over te maken, bij deze de herinnering.

We willen u allen weer hartelijk danken voor uw gaven!

Voor onze jongeren

Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.

Artikel 2: En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.

Hoe zou jij liefde omschrijven? Liefde is dat wat God ons geeft. En Gods ultieme liefde voor de mensheid kwam naar voren door Zijn Zoon Jezus Christus.

Sommige mensen durven God af te schilderen als een boeman, als een wrede heerser. Maar wie durft dat nog, als je de woorden van de apostel Johannes leest? (1 Joh. 4 vers 7 tot 10) God houdt van jou, ondanks je zonden en tekortkomingen en je falen.

Durf je dat te geloven? Het klopt dat je zonden je vuil maakt en dat je zonder Jezus niet voor God kan bestaan. Godzijdank liet Hij het daar niet bij.

Hij zorgde voor een Zaligmaker, Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.

Dank God voor Zijn onvoorstelbaar grote liefde!

Puzzel

Dit is kronkelwoordzoeker over het Bijbelboek Ruth. Het eerste woord begint bij een vakje met een dikke lijn. De eerste letter van het volgende woord is de laatste letter van het voorgaand woord. Als je alle woorden hebt weggestreepst houd je een zin over.

Almachtige
getuigenis
Naomi
Amminadab
Heere
poort
aren
honger
Ram
Bethlehem-Juda
Isaï
Ruth
bloedvriendschap
Israël
schoen
Boaz
Lea
schoondochters
deugdelijke
losser
tarweoogst
efa
middernacht
toog
Efrathers
Moab

z	o	d	a	n	m	l	a	d	u	e	t	
w	b	a	m	i	a	a	e	m	j	n	e	
a	o	a	m	a	c	h	h	e	t	s	e	
z	w	f	r	g	i	t	a	l	i	j	c	w
g	a	e	h	e	b	e	t	h	d	h	t	
e	r	r	e	l	i	j	l	e	d	e	c	a
n	i	t	e	i	k	e	r	g	u	i	n	
a	u	t	h	m	e	d	f	h	t	e	r	
o	r	e	l	e	e	g	a	c	o	r	e	
m	e	c	h	l	l	e	o	n	d	s	d	
i	g	n	o	e	r	a	o	s	d	c	d	
s	e	h	a	n	n	e	h	e	e	h	i	
a	i	s	b	i	n	n	c	s	r	o	m	
n	e	r	u	r	e	a	b	i	n	e	a	
d	i	a	e	l	t	s	e	l	e	n	a	
s	r	v	d	o	a	d	e	f	g	i	u	
c	e	o	e	s	a	n	e	r	a	t	t	
h	a	l	b	s	e	r	s	r	e	h	e	
o	p	f	a	o	m	a	t	!	s	t	g	
o	r	t	a	r	w	e	o	o	g	o	o	

twee – Elimelech – naam – zwagerin – erfdeel – nabestaande – etenstijd – naburinnen

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com



Bestel potgrond, help vervolgde christenen

Miljoenen vervolgde christenen hebben geen eigen Bijbel. Omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen.

Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) in het voorjaar de potgrondactie 'Plant een Bijbel'.

Deze actie werkt heel simpel: u bestelt dit voorjaar uw potgrond bij HVC en dankzij de opbrengst krijgen vervolgde christenen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan een eigen Bijbel.

De uiterlijke besteldatum is 29 februari.

Hebt u geen potgrond nodig?

Dan is doneren voor Bijbels ook mogelijk.

Voor zes euro geeft u iemand al een eigen Bijbel. Bestellen en doneren kan via www.planteenbijbel.nl

Afhalen in de buurt

Bij het bestellen van de potgrond kiest u op www.planteenbijbel.nl het afhaalpunt: W. Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Op D.V. zaterdag 23 maart kan de bestelde potgrond worden opgehaald.

Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld.

Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

Lees meer op: www.planteenbijbel.nl



ZATERDAG 20 APRIL 2024 ZUID (GOEREE-OVERFLAKKEE EN ZEELAND)

Blijf bij Jezus! Over geestelijke groei in de genade

Sprekers:

Ds. W.P. Emaus (Herv. Oud-Beijerland) en

Ds. J. van Limbeek (CGK Oud-Vossemeer)

Locatie Hervormd Verenigingsgebouw De Wingerd, Tholen.

Inloop 9:30 uur. Aanvang 10.00 uur. Einde 13:00 uur met aansluitend een gratis lunch

Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden. Advies € 15,00 pp.

Voor de lunch dient aangemeld te worden via: <https://www.mannethemadagen.nl/>

Welkom op de GZB-dag!

Nog even en dan is het zover: de jaarlijkse GZB-dag op D.V. zaterdag 9 maart in Barneveld. Van harte welkom!



Het belooft een prachtige dag te worden waar je je onderdeel voelt van de wereldwijde kerk. Laat je inspireren door christenen uit Centraal-Azië en denk na over je eigen roeping: hoe deel ik het Evangelie in mijn eigen omgeving? Zending is niet alleen iets van ver weg, maar begint dicht bij huis.

Het thema is dan ook 'Ga, iedereen is geroepen'.

Net zoals vorig jaar kun je kiezen of je 's middags of 's avonds naar de GZB-dag komt. Beide keren is er een afwisselend podiumprogramma. Sprekers uit Centraal-Azië vertellen hoe zij zich geroepen weten om in woorden en daden het Evangelie te delen. Zeker in Centraal-Azië is dat niet vanzelfsprekend. In deze regio wonen nauwelijks christenen en is er veel weerstand tegen het christelijk geloof. Wat is het dan mooi om te horen hoe David zich met hart en ziel inzet voor

daklozen en hoe Anneta onvermoeibaar door Centraal-Azië reist met het verlangen om op zoveel mogelijk plekken Bijbelcursussen te starten. Ook denken we met elkaar na over wat de Bijbel zegt over roeping.

Zendingswerker Herman Meijer vertelt hoe bij hem al langer het verlangen leefde om zich in te zetten in de wereldwijde kerk. En er is alle ruimte voor muziek en samenzang. Tussen de twee podiumprogramma's staat van 16.00 tot 19.30 uur het ontmoetingsplein centraal. Daar komt iedereen samen voor workshops, de grote GZB-veiling, stands en een hapje en drankje.

Wil je met kinderen en/of tieners komen? Kies dan voor de middag. Dan is er ook voor hen van alles te beleven én een concert van Marcel en Lydia Zimmer! Ook is er kinderopas aanwezig. In de avond is er na het podiumprogramma een gezellige bijeenkomst voor jongeren (18-30 jaar) met een quiz over zending en roeping.

De GZB-dag is een inspirerende dag over zending voor alle leeftijden. Kijk voor meer info en om je aan te melden op www.gzb.nl/gzbdag.



Inspiratieplatform voor christelijke ouders

God roept op om Zijn daden door te vertellen aan kinderen. Kinderen die door opvoeders bij Jezus Christus worden gebracht, zegen Hij. Op dit online leerplein vind je toerusting, materiaal en werkvormen voor de christelijke opvoeding.

Beste opvoeder,

Wil je de komende lijdensweken samen met je gezin stilstaan bij het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus? Het gezinsspakket 'Broodnodig – de weg van de tarwekorrel' helpt je aan inhoud en materiaal.

Het gezinsspakket biedt acht gezinsmomenten, een Bijbelrooster, weekkaarten met teksten om te memoriseren, een aftelkalender, een uitdeelplaat en extra tips en verwerkingen.

D.V. 11 februari is de eerste lijdenszondag al. Wacht dus niet te lang met bestellen. Het gezinsspakket kost € 19,95 (exclusief verzendkosten). Ga snel naar www.geloofwaardigopvoeden.nl en lees meer!

Kerkdiensten

Zondag 11 februari 2024

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Woensdag 14 februari 2024 Weekdienst

19:30 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1e GZB. 2e Kerk.

Zondag 18 februari 2024

9:30 uur: ds. G.H. Molenaar, Genemuiden
18:00 uur: prop. A. van Kralingen, Rotterdam
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 25 februari 2024

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal
18:00 uur: ds. J. Prins, Middelburg
Collecte: 1e Stichting Kom Over en Help. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 3 maart 2024

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilig Avondmaal
18:00 uur: ds. M.C. Schreur, Dankzegging Heilig Avondmaal
Collecte: 1e GZB Voorjaarscoll. Christenen centraal Azië. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Oppasrooster februari 2024

11 februari – Rianne en Lotte
18 februari – Femke en Emma van Wijk
25 februari – Annelein en Eline
03 maart – Margaretha en Rebecca



Welkom op de

GZB-DAG

D.V. zaterdag 9 maart 2024

Barneveld | middag óf avond

Inspirerende sprekers uit Centraal-Azië
Kinderprogramma met Marcel en Lydia Zimmer
Tienerprogramma | Ontmoetingsplein
Workshops | Veiling | GZB-Jongerencafé

Meer info en aanmelden

www.gzb.nl/gzbdag

thema:

Ga,
iedereen is geroepen

