

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, augustus 2020

15^e jaargang no 10

Overdenking

En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. (Matth. 11 vers 17.)

In een grote kring zitten kinderen op het marktplein. 'Laten we bruiloftje spelen!' stellen een paar kinderen voor. Een paar anderen roepen: 'Ja, een echte bruiloft met een optocht, we gaan op de fluit spelen en dansen!' Sommige kinderen springen al enthousiast overeind. Maar wat is dat...? Er blijven ook wat kinderen zitten. 'Bah', zegt er een, 'ik vind er niets aan. Ik doe niet mee. Dans zelf maar. Jij liever dan ik.' Dit spel gaat dus jammer genoeg niet door. 'Wat gaan we dan doen? Laten we begrafenisje spelen', stelt er een voor. 'Laten we net als de klaagvrouwen klaagliederen gaan zingen.' Maar ook dan zijn er kinderen die niet mee willen doen. Al met al loopt het uit op fikse ruzie. Ze staan tegenover elkaar; met verhitte hoofden en koude harten. De verwijten gaan over en weer. 'Wij zingen klaagliederen en jullie reageren daar niet op. Jullie huilen niet eens. We zien geen tranen op jullie wangen. Waarom doen jullie niets? Wat flauw!' De andere kinderen roepen terug en zeggen: 'Wij spelen op onze fluit en jullie dansen niet eens. Jullie doen ook niets!' Zo staan in de gelijkenis die ruziënde kinderen tegenover elkaar.

Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Welnu zegt de Heere Jezus, zo is het nu ook met dit geslacht. Zij zijn gelijk aan die eigenzinnige, kinderen, waarmee niets te beginnen valt. Op allerlei wijze zijn ze opgeroepen tot bekering, doch alles stuit af op de hardheid van het hart. *Want al de profeten (in het Oude Testament) en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Matth. 11 vers 13.* Toen er geen profeten meer waren, toen zond Hij tot hen Johannes de Doper. Hoe vlijmscherp was zijn prediking, hoe sober zijn leven. *En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig.* Doch de boodschap van Johannes had niet tot gevolg, dat zij op de borst gingen slaan, en wenend over hun zonden begonnen te roepen: O, God, wees mij zondaar genadig. Integendeel. Ja er waren er wel, maar de meesten keerden vol ergernis zich van hem af. Is dat nu preken? Is dat nu Evangelie? Hij preekt je in de put. Hij heeft de duivel. *Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Matth. 3 vers 8 en 10.* Zulk een prediking is te scherp, er zit geen gunning in. Dat is geen evangelie! Dan komt Christus. Hoe verschilde Hij van Johannes. Maar van Zijn werk en van Zijn offer willen zij ook niets weten. Jezus van Nazareth deugt evenmin. Wat Johannes mist, heeft Jezus teveel. Hij is veel te sociaal. Hij gaat naar een bruiloft. Hij stuurt een zondares, een publieke vrouw, niet eens van Zich weg. Dat is toch ongepast? Dat doet een rechtgeaarde Jood niet. Jezus is veel te ruim. Hij eet met tollenaars en zondaars. *Ziet daar, een Mens Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaars en zondaren?* Nee, de Heere Jezus heeft in wezen geen andere boodschap gebracht dan Johannes. Het was bij de Heere Jezus niet enkel evangelie, maar ook wet, zoals het bij Johannes niet enkel wet was, maar ook evangelie. Ook de Heere Jezus heeft Zijn: „Wee U" laten horen. En toch was de preek van Johannes meer een klaagzang, terwijl Christus' prediking meer overeenkomst had met het fluitspel. En de uitwerking? Zij moesten van Johannes' klaagzang niets hebben, het fluitspel van Christus bekoorde hen ook niet. Johannes was hen te zwaar en Christus was hen te licht. Bij Johannes vonden ze teveel oordeel en bij Christus teveel genade. Er kwam geen bekering. Eigenzinnige kinderen waren het, waarmee niets te beginnen was. En hoe is het met ons? Wat al een arbeid der liefde heeft de Heere aan ons ten koste gelegd. Of is het ons niet aangezegd, dat het de goddelozen kwalijk zal gaan? Dat wij te doen hebben met een heilig en rechtvaardig God, die te rein van ogen is, dan dat Hij het kwade kan aanschouwen en die de schuldige geenszins onschuldig houdt? Is het ons niet aangezegd, dat onze God een verterend vuur is en een eeuwige gloed, bij wie de zondaar niet wonen kan? Hoe vaak heeft de Heere klaagliederen laten zingen, en hebt u geweend? Heeft de prediking van

Gods gerechtigheid uw hart geraakt? Kwam er een heilzame schrik? Doch er zijn niet alleen klaagliederen gezongen, er is ook op de fluit gespeeld. Was het geen liefelijk fluitspel toen u gezegd werd, dat zelfs u nog zalig kan worden? Toen u werd toegeroepen en nog steeds wordt geroepen: *Wie is slecht, hij kere zich herwaarts? Ja, zo waarachtig als Ik leef, zo Ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekeert en leeft.* Wat bent u menigmaal gelokt en genodigd. Ja, er is op de fluit gespeeld. Heeft u gedanst? Sprong uw hart op van vreugde? Riep u verwonderd uit: Kan ook ik dan nog zalig worden? Wat erg, als noch de klaagzangen, noch het liefelijke fluitspel ons hart niet raakte. Erg, als wij Gods liefdevolle uitnodiging blijven verwerpen. Is het dan niet eigen schuld, als wij verloren gaan? Ach toe, laat u nog waarschuwen. Straks wordt er niet meer op de fluit gespeeld. O als de schrik des Heeren u niet bewegen kan tot het geloof, hoor dan het fluitspel van het evangelie: *Wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen!* Wenen en dansen. Vreugde en verdriet. Hier in dit leven gaat dat samen op. Maar eenmaal houdt het wenen op. Zij worden dan vertroost. Wie worden er dan getroost? *En (Jezus) Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijntwil. Verbljdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen.*

God zal eenmaal alle tranen van hun ogen afwissen. Belijd Hem uw zonden, erken Hem als uw God en Koning. lieve kinderen, jonge mensen, dat kan ook als je jong bent. Zult je niet doen als die eigenwijze kinderen op de markt? Ze hebben niet gedanst en niet geweend. Vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levende God! *En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!* Maar nóg gaat de welmenende, lieflijke en ernstige nodiging uit: *Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.*

Komt, buigen w' ons dan biddend neer; Komt, laat ons knielen voor den Heer',
Die ons gemaakt heeft en verkoren. Zoek de Heere en leef!

Wij hebben u op de fluit gespeeld,
en het vrome volk, in U verheugd,
zal huppelen van zielenvreugd,
daar zij hun wens verkrijgen.
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.

Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren.
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn Naam is Heer' der heren.

C. Gr.

Uit de gemeente

Middagdiensten

Gezien het aantal bezoekers voor de middagdienst is besloten om de eerste twee zondagen van augustus ook nog een middagdienst voor onze vakantiegasten te houden.

Beroepingswerk

Gemeenteavond (alvast voor uw agenda) woensdag 16 september DV. Deze avond zal in het teken staan van het beroepingswerk. In de volgende Kleine Kracht meer informatie over deze avond.

Pastorie 'Laus Deo'

Huis

Wij eindigden de laatste keer met de vraag: 'wilt u meebidden voor een huis?' De Heere heeft de gebeden verhoord. Op zaterdag 18 juli konden we bij een huis gaan kijken in Gameren. Wij mochten met vrede de beslissing nemen om daar te gaan wonen. De Heere is wonderlijk van raad en groot van daad, wat we vinden in Jesaja 28:29. We liepen het hele huis door en waren verbaasd over zoveel ruimte. Ruimte voor Samuël en Grace om een aangepaste badkamer te realiseren en ook heerlijk veel ruimte voor de hele familie. Wij waren zó verwonderd over alles! Het is 10 minuten lopen bij de kerk vandaan. Dat was het eerste wat ik vroeg aan de Heere maar later bad ik: 'Heere, U weet wat goed voor ons is, ook al moeten wij iedere zondag met de rolstoelbus naar de kerk, U weet alle dingen.' Wat is Hij een verrassend God. Tegen Bart zei ik: 'het eerste wat ik nu verlang om te doen is de Heere danken, want ik heb geen woorden meer.' En zo hebben wij daar met elkaar de Heere gedankt. Wij hopen u verder op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen maar het zal waarschijnlijk wel het einde van het jaar worden dat wij hopen te verhuizen. De verbouwing zal ook wat tijd vragen en ook een lift inbouwen vraagt de nodige tijd.

Dankbaarheid

Wat was het hard werken voor Geerke en Mienke dit afgelopen schooljaar. Voor het eerst naar een Nederlandse school, daarbij al de zorgen rondom papa's ziekte en sterven. Daarna ineens niet meer naar school door Corona. Ondanks al deze tegenslagen mochten zij toch hun propedeuse behalen. Zij zijn hier heel blij mee en dankbaar voor. Zonder een fijn plekje in zowel Ede als Ouddorp én Gods nabijheid, was dit niet mogelijk geweest. Een dankzegging waard.

Geraniums

Wat is dat voor een verhaal: 'geraniums'?

Op Moederdag kreeg ik van Andreas een prachtige geranium, vol met knoppen. Ik vond het mooi om die binnen neer te zetten zodat ik de hele dag die plant kon zien, maar de plant groeide niet goed. De geranium leek weg te kwijnen dus wij brachten de plant naar buiten. Daar leek het ook niet goed te gaan dus wij hebben de plant in wat meer grond geplant. Meer grond, meer zon en deze geranium ging groeien en bloeien. Andreas zei: 'Mam, dit is toch papa's lievelingsbloem?' 'Ja, dat is zo,' antwoordde ik. Toen kwamen wij weer op het verhaal van de geraniums in China. Mijn man fietste door de stad en daar waren hoveniers bezig om vuilniszakken vol te proppen met uitgebloeide geraniums. 'Dat zijn geen mooie planten' zo zeiden ze, 'alles moet naar de vuilnishoop'. 'Zou ik ze mee mogen nemen?' vroeg mijn man. Ja hoor, een aantal vuilniszakken achterop de fiets en een paar op het stuur en zo ging hij naar huis. Thuis aangekomen werd alles netjes uitgezocht, alle takjes en planten werden netjes gesorteerd en in de volle grond gezet, water gegeven en verzorgd, iedere dag weer. Ze kregen een plekje in de zon en wat gaat er dan gebeuren? Groeien, bloeien en wat een bloemenpracht. Wat was mijn man trots en blij! Wij zagen zo een beeld in het geestelijk leven: afgeschreven, verdord, maar door de Heere opgeraapt, verzorgd uit Zijn Woord. Verlicht met de liefde van Zijn Geest zodat wij mogen groeien en bloeien tot eer van Hem. Wat was dit een mooi beeld waarin wij Gods goedheid mochten bewonderen. De liefde voor geraniums mocht blijven, ook hier in Ouddorp staan de geraniums weer in volle bloei. 'In de winter in het schuurtje hoor,' zei mijn man, 'en in het voorjaar naar buiten'. Dit voorjaar zetten wij alle geraniums weer buiten. Mijn man kon deze geraniums niet meer zien, wij mogen er nog van genieten. Hij mag genieten daar waar geen pijn, rouw of verdriet meer is.

Grace zat in haar eentje in de woonkamer en ik hoorde haar zomaar zingen: 'daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem'. Ik vroeg haar: 'weet je waar dat is?' Zij antwoordde: 'ja, dat is de hemel en papa is daar'. Zij keek mij aan en stak met een stralend gezicht haar duim omhoog.

Hierbij de woorden van het lied:

'Lichtstad met uw paarden poorten

Wond're stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men op deez' aarde

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist'ren naar zijn liefdestem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem'

'Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarden poorten

In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist'ren naar zijn liefdestem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

De blijdschap van een kind.

Wij waren zondagavond verwonderd over Samuel. Wij zaten in de kerk en luisterden naar de preek. De dominee had een mooi voorbeeld. Het ging over een oproep in de krant voor een klusjesman. Iemand kwam op sollicitatiegesprek en hem werd gevraagd of hij kon timmeren. 'nee', zei hij, 'Metselen dan', vroeg de man. 'Ook niet echt', antwoordde hij'. Toen werd er aan hem gevraagd of hij kon tuinieren. 'Ook niet zo', zei de man. 'Ja, maar wat kan je dan wel?' vroeg de man. Hij zei: 'ik woon om de hoek, ik ben altijd beschikbaar'. 'Dat is ook een kwaliteit he, altijd beschikbaar zijn.' zei de dominee. Samuël begon hardop te lachen. Ja, Samuel is altijd beschikbaar om te luisteren naar Gods stem.

Ontmoeting in de morgen

's Ochtens loop ik nog wel eens een rondje. Even heerlijk buiten. Op een morgen kwam ik iemand tegen en diegene stapte van de fiets. Wij mochten even een praatje maken. Niet zomaar, maar wij mochten spreken over de grote werken Gods. Hoe goed Hij is en hoe arm en leeg mensen toch zijn zonder Hem. Diegene vroeg hoe het ging met mij. Toen werd er tegen mij gezegd: 'één troost mag je hebben, als je Hem kent dan mag jij je man achterna en dan de Heere eeuwig grootmaken'. O, wat was dat een bemoedigend moment, zomaar in de morgen.

Tot slot nog een stukje uit het dagboek van Corrie ten Boom:

'Hij zal er iets van maken'

Een moeder zag haar kleine jongen in een hoekje van de kamer zitten en hoorde hem zeggen: 'ABCDEFGH.' 'Wat ben jij aan het doen?' vroeg zij hem. 'Mam, u zei tegen mij dat ik moet bidden, maar ik heb nog nooit gebeden en ik weet niet hoe.' Hij vervolgde: 'Toen zei ik het hele alfabet op voor God en ik heb Hem gevraagd om er een goed gebed van te maken.'

Deze jongen begreep een klein beetje van wat Paulus zegt in Romeinen 8:26, dat de Heilige Geest ons helpt om te bidden. Ja, Hij bidt voor ons.

'En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtigen.' Romeinen 8:26

met een hartelijke groet,
Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

Iedenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

8 augustus ~ 70 jaar, Dhr. A. Polder Diependorst 69, 3253VC.
10 augustus ~ 78 jaar, Mevr. E. Grinwis - den Hollander Koolweg 31, 3253LH.
11 augustus ~ 79 jaar, Dhr. A.W. Kramer Oude Nieuwlandseweg 20 A, 3253LL.
13 augustus ~ 86 jaar, Dhr. L. Breeman Dorpsweg 41 1, 3253AG.

Verhuizingen

- Fam. Tanis, Duinkerkerweg 29 is verhuisd naar Westeinde 8, 3253 LW.

Agenda, Deo Volente

Gebedsbijeekomst

Zaterdagmorgen 22 augustus om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijkse gebedsmoment in 'De Morgenster'. Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk zijn hier ook bij uitgenodigd.

Kerk naar Buiten

Gedurende de zomervakantie is de Dorpskerk op zaterdag open van 10:30 uur tot 12:30 uur om 11:00 uur worden er matinee-concerten door predikanten uitgevoerd.

Op het programma staan de volgende concerten:

Zaterdag 8 augustus, Dr. T.E. van Spanje, Epe.

Dr. Van Spanje is verbonden geweest aan de St. Paul's United Theological College in Limuru nabij Nairobi in Kenia. Zijn vrouw zet zich in met het ondersteunen van de studenten aan deze universiteit en heeft daartoe een steunstichting Serving St. Paul's opgericht. Materialen ten behoeve van deze stichting zullen tijdens zijn concert te koop worden aangeboden. Zie: <https://www.serving-stpauls.nl/>

Zaterdag 15 augustus, Ds. J. Boom 's-Gravenmoer.

Zaterdag 22 augustus, Ds. C.D. van Alphen, Rhoon.

Zaterdag 29 augustus, Ds. G.J. Baan, Mijnsheerenland.

De volgende zangavonden ten bate van de GZB staan op het programma:

Donderdag 6 augustus, organist: Wim Visser, Nieuwe-Tongue.

Donderdag 20 augustus, organist: Kees Villerius, Sommelsdijk.

De avonden vangen aan om 19.30 uur. van harte welkom.

Activiteitencommissie

Fietspuzzeltocht

U bent van harte uitgenodigd voor de fietspuzzeltocht die gepland staat op maandagavond 3 augustus. De tocht zal een aantal aanpassingen hebben ten opzichte van vorige jaren. Zo is de starttijd een kwartier langer dan normaal, van 18:15-19:00 uur. Ook willen we u vragen bij het betalen van uw deelname aan de tocht voldoende afstand te houden. We hopen dat u zoveel mogelijk gepast kunt betalen.

In plaats van een vast rustpunt, krijgt iedere betalende deelnemer een goodiebag met consumpties mee.

De fietspuzzeltocht is ±20km door Ouddorp en omstreken en het startpunt is op het kerkplein aan de Weststraat 2. Aan het einde van de tocht kunt u uitrusten onder het genot van drinken met iets erbij; er zijn diverse dingen te koop. Uiteraard houden we ons ook hierbij aan de RIVM-richtlijnen.

Verhinderd? Later de fietspuzzeltocht alsnog doen!

Geen tijd om 3 augustus mee te fietsen? Geen probleem! Na 3 augustus komt de fietstocht en puzzeltocht voor een kleine (eigen gekozen) vergoeding met een minimum van €2,50 beschikbaar. Voor meer informatie en/of het bestellen hiervan kan er contact opgenomen worden met Daniëlle Quist via 06-23464879

of activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl.

Andere acties

De dorpsraad organiseert op zaterdag 15 augustus een rommelroute, waarbij mensen in Ouddorp en omgeving hun spullen in eigen tuin kunnen verkopen. Als u zich aanmeldt bij rommelroute@dorpsraadoudorp.nl komt u op een lijst met adressen te staan die meedoen. Omdat onze kledjesmarkt niet doorging willen we deze route aanbevelen. Mocht u na uw verkoop een donatie willen doen, dan is dat altijd welkom! Heeft u meer zin in kopen dan verkopen: bij de kerk hoopt Nel van de Andel te staan en fam. Meijer (Dorpsweg 39a) hoopt ook spullen te verkopen voor de kerk.

Goed idee

Heeft u nog een goed idee voor een nieuwe actie, laat het ons weten!

Nieuwe kleding te koop

Van de (sport)kledingzaak S.O.S. in Ouddorp hebben we nieuwe kleding gekregen om te verkopen. De collectie bestaat onder andere uit skipullies van het merk Rucanor in verschillende kleuren in de maten M, L en XL. Ook zijn er ski/regenpakken van het merk Regatta te koop. Deze zijn in de maat 6-12 maanden of 12-18 maanden. De kleuren zijn blauw en roze. Daarnaast is er keuze uit een doos vol warme winterse accessoires. Alles mag weg voor een spotgoedkope prijs. Interesse in een artikel? Neem contact op met Daniëlle Quist of ga tijdens de rommelroute langs op Emmaweg 3. We bedanken S.O.S. voor de sponsoring.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 juni 2020 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.168,40
Bijdrage kosten schilderwerk	794,60
Giften via bank	1.282,00
Kerkebalans	<u>2.001,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 5.246,00

Waarde ingeleverde collectemunten € 255,00

Diaconie

GZB	161,00
Stg. Stephanos, 1 juni	112,85
Diaconie, 7 juni	183,10
Project 10,27, Egypte 14 juni	170,35
Kerkelijk verenigingswerk, 21 juni	148,10
Stg. Hulp Oost Europa, 28 juni	217,60
Gift Diaconie	<u>1.070,00</u>
Totaal diaconie	€ 2.063,00
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 7.309,00

Kleine Kracht 15^e jaargang

Stand vorige keer	644,00
Aan giften	<u>95,00</u>
Totaal	€ 739,00

Verjaardagsfonds 2020

Stand vorige keer	578,60
Ontvangen	<u>0,00</u>
Totaal	€ 578,60

Zending en Evangelisatie

Dabarteam

Een bericht van DABAR, het evangelisatie team in Ouddorp. Vanaf zaterdag 25 juli is er weer een Dabarteam op camping Witte in Ouddorp. We zijn heel blij dat we dit jaar, ondanks alles vanwege corona, toch de camping op kunnen. Ons team bestaat dit jaar uit Nienke, Joëlle, Rick, Juliët en Aniek. We hadden graag in het echt met jullie kennigemaakt op de camping of in de gemeente, helaas zijn onze activiteiten dit jaar echt alleen voor de campinggasten. We zullen jullie via Facebook door middel van foto's, filmpjes en verhalen op de hoogte houden van wat we aan het doen zijn. Jullie medeleven vinden we enorm belangrijk. Zouden jullie ons mee willen nemen in jullie gebed? Bedankt alvast! Er is ook een introductie filmpje van ons te vinden op de website van de kerk.

Voor onze jongeren

Deo Volente

We regelen wat af in deze tijd van het jaar.

Je vakantie, je vervolgstudie, misschien voor het eerst je baan..

Wat kunnen we druk zijn met allerlei plannen maken!

Dat is niet nieuw.

Ook in de tijd van de Bijbel konden mensen al druk zijn met allerlei plannen maken. Jakobus wist daarvan, en hij waarschuwt ervoor in zijn brief, lees maar eens Jakobus 4 vers 13 tot 17.

Je kunt allerlei plannen maken, en dat mag ook, maar er kan zomaar van alles gebeuren wat je plannen in duigen laat vallen.

Hebben we dat de laatste tijd niet mee gemaakt.

De coronatijd, is alles ineens niet anders?

Je kon en kan niet meer gaan en doen zoals je wil.

Jakobus schrijft: het leven is een zucht, we maken enorme drukte om dingen die in het licht van de eeuwigheid maar weinig voorstellen.

Het is daarom goed om alles wat je wilt gaan doen eerst aan de Heere voor te leggen. Deo Volente; als de Heere wil en wij leven.

Je mag plannen maken, prima. Maar doe het niet buiten God om.

Bedenk dat Hij ons leven in handen heeft.

Dat geldt voor je fietstochtje, voor je vakantiereis, maar ook voor de reis van je leven! Vraag: speelt God een rol in jouw leven? Of bepaal je alle dingen zelf! Geef in ieder geval jezelf een eerlijk antwoord.

Puzzel

In deze puzzel is het de bedoeling dat je de cijfers omzet in letters.

A=1, B=2, C=3, enz

21	23	22	15	12	11	9	19

13	9	10	14	22	15	12	11	5	14

21	23	7	15	4	13	9	10	14	7	15	4

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Kerkdiensten

Zondag 9 augustus 2020

9:30 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

14:00 uur: ds. B.L.P. Tramper, Oud Beijerland

18:00 uur: ds. J. ter Maten, Kamerik

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Zondag 16 augustus 2020

9:30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede

18:00 uur: ds. L.M. Jongejan

Collecte: 1^e GZB zomercollecte. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Zondag 23 augustus 2020

9:30 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

18:00 uur: ds. M.M. van Campen, Goes

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Zondag 30 augustus 2020

9:30 uur: ds. G. Wassinkmaat, Gameren

18:00 uur: ds. J.J. van Holten, IJsselstein

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Zondag 6 september 2020

9:30 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

18:00 uur: prop. G.A. Mauritz, Cillaarshoek

Collecte: 1^e GB Studiefonds. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Oppasschema

2 augustus - Annemarieke en Emma (9:30)

2 augustus - Willeke (14:00)

9 augustus - Elma en Myrthe Tanis (9:30)

9 augustus - Annemarieke (14:00)

16 augustus - Piet en Lotte

23 augustus - Willianne en Mirthe van Wijk

30 augustus - Annemarieke en Annelein

6 september - Mathilde en Emma

Speelgoed

Zoals sommige van jullie misschien al opgemerkt hebben is het speelgoed op de oppas uitgezocht, schoongemaakt en in nieuwe kratten gedaan! Als iemand extra speelgoed neer wil zetten voor de oppas, laat het mij eerst even weten.

Oproep

Bij deze wil ik ook gelijk gebruik maken van de gelegenheid om nieuwe oppassers te vragen! Als je interesse hebt kun je mij mailen of bellen: willekevdberg1@hotmail.com of 06-29874845.

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met: Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl