

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, augustus 2021

16^e jaargang no 10

Volgende nieuwsbrief 3 september

Overdenking

'Zingt vrolijk in de HEERE' (Ps. 33: 1)

Jezus Christus heeft eens gezegd: 'niet een iegelijk, die tot Mij *zegt*: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar *doet* de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is' (Matth. 7:21). Geen woorden maar daden. Daar komt het in het gewone leven, maar ook in het geloofsleven op aan. Anders zullen we onszelf bedriegen. Dat bedrog vindt plaats als we wel het Woord horen, maar het vervolgens niet in praktijk brengen.

Uit ons leven blijkt dan een zondige tegenstelling. Het is de tegenstelling tussen woord en daad. Die tegenstelling tussen woorden en daden is typisch iets van ons zondige mensen. Bij de Heere kom je dat niet tegen. Het is voor Hem per definitie onmogelijk, want Hij is geen leugenaar. Hij zegt van Zichzelf: 'zou Ik het zeggen en niet doen?'

In de Bijbel vinden we nergens de tegenstelling tussen woord en daad. Gods Woord is daar niet slechts een klank, die zomaar kan vervliegen. Nee, Gods Woord is iets wat werkt en echt iets tot stand brengt. Dabar is Hebreeuws en betekent 'woord'. Maar Dabar betekent tegelijk ook 'daad'. Woord en daad, die twee zijn in de Bijbel onafscheidelijk met elkaar verbonden. Ze vloeien ineen. Het ene is de aanduiding van het andere.

We zien dat ook zo mooi in bovengenoemde Psalm 33. Die Psalm begint met een oproep om God te loven. En wel met een nieuw lied op de harp, de luit en het 10-snarig instrument. En dat ook nog eens met vrolijk geschal. Waarom? Omdat '*des HEEREN woord* recht is en al *Zijn werk* getrouw'. Daarom! Omdat God dingen *zegt* en ook *doet*! Daarom kunnen we nu bv. genieten van de zomer. Want 'de aarde is vol van de goedertierenheid des Heeren'. En de hemelen en hun heir zijn door Zijn Woord gemaakt. Ja, zelfs 'de zee en de afgronden der aarde zijn in Zijn hand'.

Elders in ons land kwamen rampen voor met water. Maar het ging Ouddorp voorbij. Door God zijn we er nog. Omdat Zijn woord ook daad is. Hij ziet ons, Hij formeert ons hart. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Zingt dus vrolijk in de HEERE.

Zijn er overigens nog meer redenen om dat te doen? Ja, want hier wordt ook blij gezongen omdat 'er een volk is welks God de HEERE is'. Een volk 'dat Hij Zich ten erve heeft verkoren'. Wie zijn zij? Het zijn zij 'die God vrezen en hopen op Zijn goedertierenheid'. Hij is hun Schuld en Hulp. Hun hart is in Hem verblijd. Want zij vertrouwen op Hem. En Zijn goedertierenheid is over hen, zoals zij op Hem hopen.

Behoort u ook tot deze mensen? Herkent u zichzelf in hen? Mag u dus ook vrolijk en dankbaar zingen voor God? Ja toch, zeker? Want Hij heeft immers gedaan wat Hem behaagt! Ook in het beroepingswerk. Na twee eerdere beroepen mocht nu ds. Schreur het op hem uitgebrachte beroep naar Ouddorp aannemen.

Want Gods Woord werkt in de schepping, maar ook in de herschepping. Hij onderhoudt uw gewone leven, maar ook uw gemeente- en geestelijk leven. Hij heeft u niet los gelaten. Hij beloofde u dat en heeft het ook gedaan. Zullen we dan op onze beurt ons niet voornemen Hem ook nooit meer los te laten?

En blijmoedig te doen wat Hem behaagt?

Want, echt, er moet nog veel werk worden verzet aan de pastorie. En ook op administratief en financieel gebied ligt er heel wat arbeid te wachten en worden er offers van u gevraagd.

Maar God beloofde en deed Zijn belofte gestand. Nu is het weer onze beurt. Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Bidt telkens 'HEERE Heere'. En doe vervolgens 'de wil van de Vader'. Terwijl Hem alle lof betaamt. Dwz: doe uw werk met een blij hart en een zingende mond. Nieuwe liederen met vrolijk geschal. Want Gods Woord bleek recht en al Zijn werk getrouw.

Zalig de dorpelingen, de omstanders en de vakantiegangers, die aan u mogen zien dat u lijkt op deze Vader in de hemel. Welgelukzalig is het volk welks God de HEERE is. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Want Hij werkt in en bij hen. En Hij bevestigt Zijn Woord in en om Jezus Christus' wil. Hem zij de lof tot in eeuwigheid.

G.R. Mauritz VDM

Uit de gemeente

Mee leven

Met Sjaan Westhoeve van der Bok (Julianaweg 21 3253BL) die wacht op een operatie. Dit geeft spanning, hoe zal het gaan. Maar, de Heere zij u tot hulp en strekte. Hij is uw lied, uw psalmgezang. Dies loof ik Hem mijn leven lang. En, Gods rechterhand doet grote kracht. Psalm 118.

Corona

Het gezin van ds. Mauritz moest in quarantaine daar de jongste dochter via school het virus had opgelopen. Ook mevrouw Mauritz kwam te bed met koorts en al de verschijnselen die erbij horen. De Heere zij u allen nabij.

Ook het gezin van André en Hetty Moerkerk (Geleedststraat 10 3253BE) werd getroffen door het virus. Hetty moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat Psalm 39 vers 8: *'En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mij hoop die is op U'* jullie tot hulp en troost moge zijn.

Overkomst ds. M.C. Schreur naar onze gemeente

We zijn allen verblijdt dat ds. Schreur het beroep heeft mogen aannemen.

De Heere heeft hem duidelijk de weg naar Ouddorp gewezen.

De Heere komt alle lof en dank toe.

Vanuit de gemeente zijn er vragen hoe het nu verder gaat.

Zover we als kerkenraad nu weten willen we u hierover informeren.

Nadat de beroepsbrief getekend is wordt alles voor de overkomst in gang gezet.

Zoals de datum van intrede moet worden bepaald, in overleg met de gemeente van Harskamp, de verhuizing, de pastorie, en diverse papieren moeten nog in orde gemaakt worden voor de landelijke kerk. Voor de afronding in zijn gemeente en voorbereidingen voor de verhuizing heeft de dominee nog enige tijd nodig. Evenzo hebben wij nog tijd nodig om de pastorie in gereedheid te brengen. Om voldoende ruimte te kunnen bieden is het nodig om een extra aanbouw te maken voor een slaap- en studeerkamer. Hiervoor worden de plannen en voorbereidingen al gemaakt. Donderdag 22 juli jl. is dominee met zijn vrouw en enkele kinderen op bezoek geweest in Ouddorp om o.a. de pastorie te bekijken en wat vragen te stellen. Een definitieve datum van intrede is er nog niet maar dat zal eind dit jaar worden. Laten we als gemeente alles in de hand van de Heere leggen en om Zijn zegen bidden.

Kerkrentmeesters

De nieuwe pastorie

De afgelopen weken zijn er flinke vorderingen gemaakt in de pastorie. De vloer op de begane grond is voorzien van vloerverwarming. De kozijnen zijn voor een groot deel geschilderd aan de buitenkant door een schildersbedrijf en aan de binnenkant schiet het verf werk met een aantal vrijwilligers ook al op. Elektra is voor een groot deel vernieuwd en de voorbereidingen voor de plafonds zijn getroffen. Ook wordt de badkamer boven langzaam weer opgebouwd. Een flinke klus die met een grote groep vrijwilligers is gedaan, is het isoleren van het dak. De pannen zijn eraf gegaan, isolatieplaten er op, nieuwe panlatten en vervolgens de dakpannen weer terug. Deze klus is op een zaterdag bijna volledig geklaard. Een enorme prestatie, aangezien het originele plan was om met vrijwilligers de dakpannen er in 1 dag af te halen en dat de week er na het isoleren en terugplaatsen gedaan zou worden door een aannemer. U zult begrijpen dat we op deze manier ook flink op de kosten kunnen besparen. Alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen hartelijk bedankt!

De komende maand zal het werk op een wat lager pitje doorgaan in verband met de vakantie periode. Er wordt momenteel gekeken hoe we de pastorie kunnen aanpassen aan de gezinssamenstelling van Ds. Schreur. De komende weken worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 4 augustus ~ 70 jaar, Mevr. N. de Rover Noorderduin 3, 3253TH.
- 8 augustus ~ 71 jaar, Dhr. A. Polder Diependorst 69, 3253VC.
- 8 augustus ~ 89 jaar, Dhr. E.A. van der Bok Dirkdoensweg 16, 3253AE.
- 10 augustus ~ 79 jaar, Mevr. E. Grinwis - den Hollander Koolweg 31, 3253LH
- 10 augustus ~ 76 jaar, Mevr. J.A. Heerschap – Tanis Serooskerkseweg 12,
4328SM Burgh-Haamstede.
- 11 augustus ~ 80 jaar, Dhr. A.W. Kramer Oude Nieuwlandseweg 20 A, 3253LL.
- 13 augustus ~ 87 jaar, Dhr. L. Breeman Dorpsweg 41 1, 3253AG.

Ingeschreven

- Mevr. L.J. de Jong

Uitgeschreven

- Mevr. B.M. 't Mannetje
- Mevr. M. van der Bok

Verhuizingen

- Dhr. D.N.J. Verschoor van Molenweg 11 naar Poldersweegje 248
- Mevr. J. Tanis van Cichoreilaan 9 naar Maerenseweg 55, 3253 XR

Overleden

- Mevr. C.M. de Jong – de Jongh
- Dhr. A. Oosters

Agenda, Deo Volente

Vrouwenkring "Sola Fide"

Het volgend seizoen hopen we als Vrouwenkring de Bijbelstudie te volgen van Ds. J.W. Verboom, met als thema : "HET KONINKRIJK VAN GOD". We gaan door de Bijbel heen in 10 stappen, de eerste avond beginnen we in Genesis en de laatste avond eindigen we in Openbaring. Voor Koninkrijk mogen we ook zeggen Koningschap. De boodschap van het Koninkrijk van God is de rode draad in de gehele Bijbel. Het Koninkrijk is Gods droom en verlangen! Het is niet alleen de optelsom van alle gelovige zielen. Wij worden overal geroepen om Gods koningschap uit te dragen: in de samenleving, in de zorg voor de schepping, in vriendschappen, in gezins- en familieverband, in de opvoeding van de kinderen, in de keuzes die wij maken enz. Als wij zo toegewijd leven onder de Koning en Zijn gerechtigheid zoeken, dan leven we in Zijn Koninkrijk! De Heere Jezus zei: "Zoek eerst het Koninkrijk van God!" We hopen door deze Bijbelstudie te leren om in ons dagelijks leven actiever met het Koninkrijk van God bezig te zijn. En van harte mogen bidden: "Uw Koninkrijk kome!".

Gebedsbijeenkomst

Zaterdagmorgen 21 augustus om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijks gebedsmoment in 'De Morgenster'.

Kerk naar Buiten

Tot en met 11 september 2021 zal de Dorpskerk aan de Weststraat 2 te Ouddorp op zaterdag voor bezoek opengesteld worden vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur.

Tijdens deze openstelling zullen er van 11:00 uur tot 12:00 uur matinee-orgelconcerten worden gegeven door verschillende predikanten.

Voor de concerten zijn uitgenodigd:

Zaterdag	organist	
7 augustus 2021	Ds. C.M. van der Klis	Bunschoten-Spakenburg
14 augustus 2021	Ds. C.J. Droger	Vlaardingen
21 augustus 2021	Ds. T.A. Bakker	Nieuwe Tonge
28 augustus 2021	Ds. T.E. van Spanje	Epe

Verder zijn er een aantal zomerzangavonden ten behoeve van de GZB gepland op:

Donderdag	organist	
5 augustus 2021	Marcel Saarloos, Ooltgensplaat met Cok Mijs, dwarsfluit.	
19 augustus 2021	Kees Villerius, Sommelsdijk met een spinet, Lianne van den Berg dwarsfluit en Marianne Bakker cello.	

Aanvang van deze bijeenkomsten is om 19:30 uur.

Tentoonstelling schilderkunstwerken



Stichting
uit Uw hand

N.a.v. 1 Kron. 29:14

Tijdens de zaterdagopenstelling kan de tentoonstelling van schilderkunstwerken van ds. S. Maliepaard met als thema "Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden" bezocht worden. Leerzaam voor jong en oud.

Activiteitencommissie

Opbrengst 1^e zaterdag openstelling & pruimenverkoop

Afgelopen maand was de eerste zaterdag openstelling van de kerk, met terras, afgebakken broodjes, gebak en verkoop van tweedehands spullen. De verkopen brachten bij elkaar het mooie bedrag van € 407,55 op. Ook werden er afgelopen maand pruimen verkocht, dit heeft € 85,- opgebracht. We willen allen die zich hiervoor hebben ingezet bedanken!

Fietspuzzeltocht

Zoals in de vorige Kleine Kracht vermeld is, staat op maandagavond 2 augustus de jaarlijkse fietspuzzeltocht weer gepland! Net als vorig jaar is de starttijd wat eerder dan voor coronatijd, van 18:15-19:00 uur, zodat er wat meer tijd is voor het afhalen en betalen. We willen u dan ook vragen bij het betalen van uw deelname aan de tocht voldoende afstand te houden.

Deelname is € 3,- p.p. Iedere betalende deelnemer krijgt een goodiebag met consumpties mee. Er is dus geen vast rustpunt halverwege! De fietspuzzeltocht is ±20km door Ouddorp en omstreken en het startpunt is op het kerkplein aan de Weststraat 2. Aan het einde van de tocht kunt u uitrusten onder het genot van drinken met iets erbij, er zijn diverse dingen te koop. Uiteraard houden we ons ook hierbij aan de RIVM-richtlijnen.

Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Kapsalon Puur en het Wapen van Stellendam. De goodiebags worden mogelijk gemaakt door Jouw Marktkraam, Akershoek fietsen, AH Ouddorp, Stormachtig, Wapen van Stellendam, van Rossum Makelaardij en Stophardwater.nl. De Activiteitencommissie wil alle sponsors heel hartelijk bedanken voor deze fijne samenwerking!

Geen tijd om 2 augustus mee te fietsen? Geen probleem! Na 2 augustus komt de fietstocht en puzzeltocht beschikbaar tegen een vergoeding van € 2,50 (excl. goodiebag). Voor meer informatie en/of het bestellen hiervan kan er contact opgenomen worden met Daniëlle Quist via 06-23464879 of activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 juni 2021 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.235,10
Bijdrage predikantsplaats	1.132,55
Gift kerk	262,50
Giften per bank	549,00
Kerksalans	4.107,50
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 7.286,65

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.026,00

Diaconie

GZB	71,00
Gift diaconie	20,00
Diaconie, 6 juni	273,15
Gevangenzorg Nederland, 13 juni	293,40
Project 10 27, 20 juni	246,30
Kerkelijk Verenigingswerk, 27 juni	294,20
Totaal diaconie	€ 1.198,05
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 8.634,70

Kleine Kracht 16^e jaargang

Stand vorige keer	825,00
Aan giften	<u>100,00</u>
Totaal	€ 925,00

Verjaardagsfonds 2021

Stand vorige keer	372,00
Ontvangen	<u>50,00</u>
Totaal	€ 422,00

Zekerteken

Christus verschijnt als een Herder voor Zijn eigen schapen, niet voor anderen. Zodra Hij verschijnt, nemen Zijn eigen schapen Hem waar – zij vertrouwen Hem, zij zijn bereid Hem te volgen; Hij kent hen, en zij kennen Hem – er is een wederzijdse kennis – er is een voortdurende verbinding tussen hen. Dus het ene teken, het zekere teken, het onfeilbare teken van wedergeboorte en aanneming is een hartelijk geloof in de aangewezen Verlosser. Lezer, twijfel jij, ben jij er niet zeker van of je het geheime merkteken van Gods kinderen draagt? Laat dan geen uur voorbij gaan voordat je gezegd hebt: "Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart.

Charles Spurgeon

Voor onze jongeren

Laat Uw Koninkrijk komen

Jezus vergelijkt de komst van het Koninkrijk met het zaaien op een akker.

Om het zaad vrucht te laten dragen, is er een vruchtbare bodem nodig.

Wanneer we om ons heen kijken en het leed en de pijn zien, kan de wereld soms een woeste, lege akker lijken.

Dan kun je je afvragen waar Gods Koninkrijk zichtbaar is.

Door je hart open te stellen als vruchtbare bodem en te bidden 'laat Uw Koninkrijk komen', kan het kleinste mosterzadje gezaaid worden.

Een tijdlang lijkt het misschien alsof er niets gebeurt, maar langzaam maar zeker zie je hoe God jou en anderen gebruikt om Zijn Koninkrijk hier op aarde te bouwen.

*Bouw uw koninkrijk, zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand, Kom herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur, win dit volk terug,
Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk, Verschijnt.*

Puzzel

In de Bijbel kom je veel namen tegen van landen en landstreken.

Zoek in de Bijbel de teksten op over welk land het gaat en zet de namen in de vakjes. Van boven naar beneden ontstaan drie woorden.

Arabië – Fenicië – Midian – Assyrië – Griekenland – Perzië – Babylonië – Italië – Pontus – Bithynië – Libyë – Sidon – Egypte – Mesopotamië – Spanje.

Handelingen 16:7

Jesaja 7:17

Genesis 39:1

Ezechiël 12:13

Romeinen 15:24

Handelingen 2:10

Richteren 3:8

Handelingen 2:9

Handelingen 21:2

Exodus 2:15

Ezra 1:1

Handelingen 27:1

1 Koningen 10:15

Mattheüs 11:21

Handelingen 20:2



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Oudorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Nieuwe gemeenten in de Himalaya's (Nepal)

De Mount Everest in het Himalaya gebergte is met zijn 8848 meter de hoogste berg op aarde. Het leven in deze regio is zwaar en er is nauwelijks toegang tot onderwijs en medische zorg.

Het hindoeïsme en boeddhisme is in de gemeenschap en cultuur van de bewoners van de bergdorpen een 'way of life'. Juist hier wil de organisatie Himalayan Outreach Mission (HOM) de mensen bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus.

Nepal is een prachtig land met een overweldigende, unieke natuur: in het noorden de hoogste bergtoppen ter wereld, in het midden bosrijk heuvellandschap, in het subtropische zuiden grasvlakten en wildreservaten. De kleurrijke Nepali zijn hartelijk en gastvrij. Maar tegelijk is er ook een andere kant. Een heel groot deel van de bevolking bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid. Er is geen stabiele regering en het land wordt regelmatig getroffen door natuurrampen.

Het grootste deel van de bevolking is hindoe en op de tweede plaats komt het boeddhisme. Christenen vormen nog maar een kleine minderheid (3%). Miljoenen Nepalezen zijn onbekend met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus. Daarom werken we samen met Himalaya Outreach Mission (HOM). HOM zet zich in voor evangelisatiewerk in de afgelegen dorpen in het Himalaya gebergte.

Het werk van HOM is in 1997 gestart door pastor Navaraj Bharati, nadat hij in een droom herhaaldelijk de opdracht van God kreeg om het Evangelie in de bergdorpen te brengen. Dat is hij gaan doen en nu werkt ook zijn zoon Jiwan mee.

Op dit moment is HOM actief in acht districten in de Himalaya's (Mustang, Manang, Gorkha, Dhading, Rasuwa/Tibet, Sindhupalchok, Dolakha, Solukhumbu). Er zijn ongeveer 40 gemeenten en 30 lokale medewerkers (pastors/ evangelisten). Een deel van deze gemeenten heeft een eigen kerkgebouw(tje), sommigen houden huis-bijeenkomsten. Elke gemeente evangeliseert in omliggende dorpen, zo gaat het werk door, van dorp naar dorp.

Bij kerkplanting en -toerusting komt het nodige kijken: bijbeltrainingen, Bijbels en zangbundels, diaconaal werk, kerkhuur, aanschaf van land en de bouw van kerkjes, inrichting, zondagsschoolmateriaal, etc. De kleine nog jonge gemeenten hebben zelf meestal beperkte financiële mogelijkheden; extra steun is meer dan welkom.

De GZB draagt hier graag aan bij.

Met uw bijdrage investeert u in de (kwalitatieve en kwantitatieve) groei van de kerk in Nepal.

De zendingscommissie

De Waarheidsvriend

Is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

Naast een aantal vaste rubrieken bevat De Waarheidsvriend wekelijks artikelen over relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten te verwachten.

Dat alles in 24 full colour pagina's.

Van tijd tot tijd komt een special(themanummer) uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden.

Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor €49.

Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee/abonnement of neem contact op met de voorlichter Hans Peters op voorlichter@gereformeerdebond.nl

Zekerteken

Christus verschijnt als een Herder voor Zijn eigen schapen, niet voor anderen. Zodra Hij verschijnt, nemen Zijn eigen schapen Hem waar – zij vertrouwen Hem, zij zijn bereid Hem te volgen; Hij kent hen, en zij kennen Hem – er is een wederzijdse kennis – er is een voortdurende verbinding tussen hen. Dus het ene teken, het zekere teken, het onfeilbare teken van wedergeboorte en aanneming is een hartelijk geloof in de aangewezen Verlosser. Lezer, twijfel jij, ben jij er niet zeker van of je het geheime merkteken van Gods kinderen draagt? Laat dan geen uur voorbij gaan voordat je gezegd hebt: "Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart.

Charles Spurgeon

Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Jak. 5: 16b.

Niet alle gebeden worden altijd verhoord, ook al is het gebed van de rechtvaardige tot veel in staat. Ten diepste vermag alleen het gebed van de Rechtvaardige alles. Wie zou er anders bedoeld zijn dan Jezus Christus. Hij wordt altijd door Zijn Vader gehoord. Van de Heere Jezus en Zijn gebed mag men alles verwachten. Want.... er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Voor elk die wonderen van Hem verwacht.

Kerkdiensten

Zondag 8 augustus 2021

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Harskamp
18:00 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk
Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 15 augustus 2021

9:30 uur: ds. J. Wouters, Middelburg
18:00 uur: ds. J. Wouters, Middelburg
Collecte: 1^e GZB Zomercollecte. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 22 augustus 2021

9:30 uur: ds. R.A. Grisnigt, 's-Gravenpolder
18:00 uur: prop. A.N. Kleijn, Nieuw-Lekkerland
Collecte: 1^e Geref. Bond Studiefonds. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 29 augustus 2021

9:30 uur: ds. J. Blom, Ridderkerk
18:00 uur: ds. J.C. Breugem, Hardinxveld-Giessendam
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 5 september 2021

9:30 uur: ds. J.J. Verhaar, Krimpen aan de IJssel
18:00 uur: prop. A. van Kralingen, Ridderkerk
Collecte: 1^e Project 10 27 Slowakije. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie

Het oppasschema voor augustus 2021

8 augustus - Willianne en Myrthe (Imke reserve)
15 augustus - Hetty en Imke (Nelie reserve)
22 augustus - Mathilde en Annelein
29 augustus - Nelie en Emma
5 september - Rianne en Mirthe

Vurige preek

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud. Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: 'Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. **Zondag ben ik weer in de kerk.**'

Kleurplaat

Ouddorp aan Zee



Advertentie



Fietspuzzeltocht Gereformeerde Gemeente Ouddorp

Op D.V. maandagavond 9 augustus wordt er weer een fietspuzzeltocht van ruim 20 km georganiseerd.

De opbrengst hiervan is bestemd voor de Zending van de Gereformeerde Gemeente.

De kosten zijn € 3,00 per persoon met een maximum van € 12,50 per gezin.

U kunt starten tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf de Mekkerstee, Hofdijksweg 34 te Ouddorp.

Bij het startpunt krijgt u wat lekkers mee voor onderweg en bij het eindpunt kunt u nog snacks en ijs kopen.

Belangrijk is dat de RIVM-maatregelen in acht genomen worden.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de familie A. Nijse, tel.nr. 06-13458447.

Fietst u gezellig mee?

Van harte welkom!

FIETSPUZZELTOCHT

TBV HERVORMDE GEMEENTE OUDDORP

STARTLOCATIE:
DORPSKERK,
WESTSTRAAT 2



±20KM DOOR
OUDDORP EN
OMSTREKEN

DEELNAME: €3 P.P.
INCL. GOODIEBAG
VOOR ONDERWEG
(1 PER BETALENDE DEELNEMER)



STARTTIJD:
18.15-19.00u

MAANDAG 2 AUGUSTUS

