

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, mei 2019

Overdenking

Volgen zonder Vragen

"Volg gij Mij." Joh. 21:22b

Petrus zit vol met vragen. Hij wil van elke discipel wel weten wat de toekomst zal zijn, welke weg die zal gaan. Op de vraag over Johannes is de Heere Jezus heel resoluut in zijn antwoord en zegt: "Wat gaat het u aan?" Hieruit blijkt dat iedereen voor zichzelf staat voor God. We kunnen niet schuilen achter het pad van een ander. Ook al hadden we een godvrezende vader of oma, we staan zelf verantwoordelijk voor God.

De ontmoeting daar bij de Zee van Tiberias was wel een bijzonder moment. Daar gebeurden van die ongedachte dingen. De discipelen stonden in hun hulpeloosheid met hun lege netten. Ze waren ingegaan op het voorstel van Petrus: "Ik ga vissen." Weer eens heerlijk in hun oude beroep. Het werd echter hele maal niets. Dan verschijnt daar die Man aan de oever. Daar staan ze in hun schande. En als het tij keert en ze zwaar beladen met vis aan de wal komen, brandt daar een vuur en wordt de vis reeds gebakken, die de Heere Jezus blijkbaar al meegenomen had. God heeft ons ook niet nodig en toch wil Hij Zijn discipelen gebruiken.

En dan die indringende vragen aan Petrus. Deze krijgt weer moed en gaat dan vragen aan de Heere Jezus stellen. Maar hij krijgt een heldere terechtwijzing: Petrus, je hebt er niets mee te maken. Ik doe met het Mijne wat Ik wil. Zo is het ook. Dat is ook beter. De Heere hoeft geen verantwoording af te leggen aan ons wat Hij met anderen doet.

En dan klinkt dat bevel, waar Petrus nooit meer van los kwam: "VOLG GIJ MIJ!" Wat een opdracht zeg. Ergens ook wel weer eenvoudig, want volgen is achteraan komen. Niet vooruit lopen. Niet zelf de weg bepalen, maar de Heere laten beslissen waar de weg heen gaat en wie we ontmoeten.

Soms wordt het wel makkelijk gezegd dat we Jezus volgen. Toch is het goed te bedenken welke prijs hier aan hangt. Petrus had er iets van geleerd. Ooit had hij uit volle overtuiging uitgeroepen: "Ik zal U volgen waar Gij ook heengaat." Er was niets van terecht gekomen. Wat een tegenvaller. Daar had hij diepe lessen uit leren trekken.

Jezus, volgen blijkt maar mogelijk op één manier: met Hem sterven, dus sterven aan je eigen ik. Eigen krachten te verachten, wordt op Jezus' school geleerd. Dit is het ware volgen. Het wordt gekenmerkt door de vruchten van zelfverloochening en ootmoed, met vallen en opstaan. Zonder dat sterven aan jezelf is het volgen van Jezus zonder vrucht. Dan doen we net als de schare, puur om de wonderen of het goede gevoel. Iets wat in onze tijd wel sterk leeft: als het goed voelt moet het ook wel goed zijn. Dit is echter geen waarheid.

Volgen wij De Heere Jezus Christus echt? De vossen hebben holen, de vogels des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd op leggen kan, zo zegt Hij Zelf. Dus Hem volgen gaat gepaard met beproevingen, tegenslagen, pijn en moeite. Om te leren onze lasten op Hem te werpen. Dan komt er ook vrucht. Het tarwegraan valt in de aarde en sterft. Dán draagt het veel vrucht.

De Heere Jezus Zelf had beloofd Zijn Vader te volgen in de weg om zondaren te redden. Hij liep de weg tot het bittere einde toe. Maar de dood had geen kracht om Hem vast te houden. Hij stond op. Hij leeft. Nu bidt Hij aan de rechterhand van Zijn Vader, Zijn Kerk ten goede. Het ging door lijden tot heerlijkheid. Zo zal het ook voor ons zijn, wanneer we ons in geloof leren verliezen aan de Heere. "U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan 't dagen."

Er is geen beter leven dan volgen. "Heere, leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat Gij doet is goed."

C. van den Berg.

Heilig Avondmaal

Graag wil ik u allen ook mee laten delen in wat ik pas hoorde vanuit het land. Het was zondagmorgen, het Heilig Avondmaal werd bediend in een gemeente. Altijd weer: 'doe dat totdat Hij komt.' 'Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood zou sterven.' De dienst was bijna ten einde toen er een vrouw naar voren liep en naar de dominee stond te kijken. Ze ging naast de ouderlingenbank staan toen de zegen werd uitgesproken. Ze liep mee met de kerkenraad. Vreemd allemaal? Nee, in de consistorie probeerde ze het te vertellen maar ze sprak alleen Frans. De gedachten van een diaken gingen razendsnel. O ja, ik weet iemand uit de kerk die wel Frans spreekt. Ik roep haar, zo zei hij. Ze kwam samen met haar man naar de consistoriekamer. Deze Franse vrouw vertelde dat ze ook zo'n verlangen had om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Ze spraken zo nog even met elkaar en toen zei de dominee: 'We kunnen toch met deze vrouw nog Avondmaal gaan vieren in de kerk?' Daar gingen ze, terug naar de kerk, de vrouw die vertaalde, haar man en de kerkenraad. Ze zongen met elkaar de psalmen, baden met elkaar en het Avondmaal werd gevierd voor en door deze vrouw, een vluchteling. Een vrouw, helemaal alleen, uit een vreemd land, mocht ook Christus' dood gedenken. Wat een feestdag! Zo mag je echt kerk zijn tot Gods eer. "t Is de Heer', Die vreemdelingen, met een wakend oog beschouwt, weeuw en wees in twistgedingen, en in kommer staande houdt"

De stoel

Een appje van Willem, wat leven ze op afstand en wat is dat vaak ook moeilijk als je niet even bij je zieke vader kunt kijken maar toch meeleven en meedenken. Hij schreef op de familie app: 'als Papa nu uit het ziekenhuis mag komen, zouden wij hem dan niet als kinderen zo'n elektrische stoel geven, alvast voor zijn verjaardag D.V.?' Er werd van alles heen en weer geappt, voor, tegens, 'Papa wil niet zo'n dure stoel voor zichzelf, even afwachten, enz.' Toen het bericht donderdagavond: 'Papa mag naar huis, niet te geloven.' De professor zei: 'oost, west, thuis best toch? Ga het maar proberen.' Ik was +/- 20.30 uur in mijn gastgezin terug en had een videocall met de meiden thuis. Ik zei: 'o, nu komt Papa morgen thuis en we hebben eigenlijk geen goede stoel voor hem. Annemarieke, kijk alsjeblieft even op marktplaats of er in de buurt soms iets staat.' Annemarieke ging zoeken en ja hoor, in Hellevoetsluis en Brielle stond een stoel. De stoel in Brielle was maar een half jaar oud en leek ons wel wat. Willeke ging bellen en ze mocht direct komen om te kijken. Haar vriendin die in de thuiszorg werkt, ging ook mee. Fijn zo samen, ook om te beslissen maar wat vinden Willem en Willemien ervan? Het was toch hun idee. Ik zei: 'als het wat lijkt moet je het maar doen.' Willeke komt aan in Brielle en ziet dat Willem online is. 'Hey, jij nog wakker midden in de nacht? Ja, Ollie was kwijt (de knuffel van Simon) dus ik ging even online.' 'o, Willem, wil jij dan even kijken of deze stoel wat is?' En ja hoor, 'gelijk inladen' zei Willem. Wat zorgt de Heere! Om kwart voor elf 's avonds was Willeke weer thuis met een super stoel voor papa. Willem kon mee beslissen omdat 'Ollie' kwijt was. De stoel stond klaar toen papa na een zware rit in de auto uit Gent thuis kwam. De Heere zorgt tot in de kleinste dingen toe. Laten we Zijn trouw bewonderen. Wat heeft mijn man al ontzettend veel plezier gehad van de stoel, zelfs in mogen slapen. "Hoe groot zijn Heer, Uw werken, hoe ver gaat uw beleid." Het was ook heerlijk voor de kinderen om papa weer in hun midden te hebben.

We hebben gezongen: 'Praise God from whom all blessings flow, praise Him al creatures here below, praise Him above ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost.

Vertaling: 'Prijst God van wie alle zegeningen stromen, prijst Hem al gij schepselen hier beneden, prijst Hem daar boven, gij hemelse heirlegers, prijst de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'

Uit de witte bus

Wat zaten er veel spullen in de bus, gewoon verbazend. Johannes, onze oudste zoon, heeft samen met de meiden alles geladen. Zondag hadden we een fijne dienst in 'The Lord's army'. De vertaler was soms zo bewogen dat hij niet verder kon spreken. Eén vrouw zei: 'ik was steeds aan het oordelen naar anderen toe maar dominee v.d. Berg moest komen om mij er op te wijzen dat Jezus ons dat niet leert.

Maandag de gevangenis

O, er zijn soms zoveel tegenhouders op de weg. Wij naar de gevangenis want om 11.00 uur werden we daar verwacht, zo zei de directeur van 'Prison Fellowship'. Om kwart voor elf waren we binnen in de wachthal. Na een uur wachten vertelden ze ons dat we bij een verkeerde gevangenis waren. We moesten naar de vrouwengevangenis in dezelfde stad. Wij weer opgezocht en ja hoor, daar zagen we het. We waren eigenlijk erg laat maar mochten toch nog binnen komen. Kort gesproken, gebeden met elkaar en ook het 'Onze Vader' gebeden. We hebben met elkaar gezongen: 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht.' We moeten licht verspreiden, waar we ook zijn. We deelden 'een brief voor jou' uit en daarna werden we naar de streng bewaakte gebracht en mochten we door een luikje in de deur lectuur uitdelen. Zo aangrijpend maar toch, het Licht is binnen gekomen door gesloten deuren. We bidden dat de Heere het woord wat gesproken is en uitgedeeld is, tot zegen mag zijn.

Uit de gemeente

Verjaardagen

Als gevolg van verschillende vragen uit de gemeente heeft de kerkenraad besloten verjaardagen weer in ons contactblad Kleine Kracht te gaan vermelden. Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

Jarigen

4 mei ~ 83 jaar, mevr. P. Pleisch – Poldervaart Kelderweg 58 3253TD.
4 mei ~ 89 jaar, mevr. C.E.J. van der Linden Vliedberglaan 104 3253VT.
7 mei ~ 83 jaar, mevr. J. Grinwis – Tanis Vliedberglaan 34 3253VT.
13 mei ~ 78 jaar, mevr. J. Witte – Lokker Klarebeekweg 10 3253LC.
26 mei ~ 79 jaar, mevr. A. Westdijk - van den Nieuwendijk Duffelweg 6 3253EL.
27 mei ~ 89 jaar, dhr. A. Barnhard Kelderweg 49a 3253TC.

Iedenadministratie

Verhuizingen

Dhr. P. Grinwis en mevr. J. Grinwis-Tanis zijn verhuisd van Margrietweg 3 naar Vliedberglaan 34 3253VT. Mevr. E.K. Grinwis-Ras is verhuisd van Preekhillaan 8 naar Molentienden 89 3253VG. Mevr. J. Ghijsels-Prins is verhuisd van Kelderweg 22 naar Blauwe Steen 6 3253EM. Dhr. R. van Splunter verhuisd van Dorpsweg 30 naar Klarebeekweg 4, 3253 LC.

Uitgeschreven leden

Dhr. N. Flikweert.

Vertrokken leden

Dhr. en mevr. Klootwijk, Dhr. P.H.A. van de Ochtend.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Na de morgendienst. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Hartelijk welkom.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is de Bijbelstudie over de profeet Jeremia afgerond. Wat hebben wij hier van geleerd?

Heel kort samengevat : God heeft ons Zijn Woord, de Bijbel gegeven als Bron waaruit we onze hele leven en onder alle omstandigheden mogen 'drinken'. Gods Woord houdt stand en de Heere toonde Zijn genade aan Zijn Verbondsvolk ondanks hun ontrouw. Dit ervaren we ook in ons leven anno 2019, Groot is uw trouw o Heer, aan ons betoond! Jeremia heeft het volk vaak moeten waarschuwen voor het oordeel van God als ze niet naar Hem willen luisteren, dat is ook nu nog steeds belangrijk. Hij vraagt ons om ons leven in Zijn handen te leggen en het in alles van Hem te verwachten. Dit mogen we ook aan andere mensen die we ontmoeten doorgeven, deze opdracht heeft de Heere Jezus zélf ons gegeven!!!

Evangelisatiekraam

Daarom willen we op de Jaarmarkt op D.V. 31 mei ook als kerk naar buiten toe, tussen de andere kramen staan, zodat we anderen mogen vertellen van het rijke Evangelie van God.

We gaan een evangelisatiekraam inrichten met als thema: "**LEVEND WATER**". Hier delen we gratis Bijbels (in meerdere talen), boekjes en evangelisatie info uit.

En ook een kraam waarin we allerlei leuke, zelf gemaakte spullen te koop aanbieden. Komt u zelf even kijken bij ons.

Bakworkshop

Verder hebben we een afsluitend uitstapje gepland op **maandag 13 mei**. We gaan in de leer bij bakker van Harberden in Melissant. Tijdens deze bak-workshop hopen wij wat fijne kneepjes van het bakkersvak te leren en te genieten van een gezellige High-tea.

We hopen als Vrouwenkring na de zomer voor het eerst op D.V. 2 september weer bij elkaar te komen.

Alpha cursus

Dinsdagavond **14 mei** hebben wij met de Alpha groep onze laatste gezamenlijke avond. Wij sluiten deze avond af met een heerlijke maaltijd die we dan onderling klaargemaakt hebben. Op deze laatste avond

gaan we het hebben over het prachtige onderwerp: de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest nou en wat doet de Heilige Geest en heel belangrijk, hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?

We mogen terug kijken op een heel mooi seizoen. We hebben hele mooie gesprekken onderling mogen voeren en we hebben een kijkje mogen nemen hoe goed God voor ons is en hoe belangrijk Jezus is.

De gesprekken onderling zijn zo waardevol, je leert elkaar beter kennen, je kan en mag, zonder oordeel, het eens zijn met elkaar, maar je mag ook je eigen mening geven als het voor jou anders is. Dit is tegenwoordig helaas niet meer vanzelfsprekend dat je nog vrijuit over je geloof kan en mag spreken. En daarom zijn deze avonden en is deze Alpha cursus zo mooi, om te onderzoeken hoe het in jouw Hart zit, hoe kijk jij tegen het Geloof aan, heb je eigenlijk wel Geloof, Geloof je dat Jezus voor jou gestorven is, Geloof je dat God van jou houdt, dat je Gods geliefde Kind bent?

We hopen en bidden dat we volgend seizoen weer een nieuwe Alpha cursus mogen geven, bent U of jij er dan ook bij?

Jeugdclub HGO

Vorige keer hebben we een super gezellige avond wezen bowlen! We waren met een mooie groep en er ontstond ware competitie. De volgende clubavond staat gepland voor **vrijdag avond 17 mei**. We beginnen om 20.00 uur in 'De Morgenster' en hopen er weer een mooie avond van te maken. Kom je ook? Breng gerust een vriend of vriendin mee!

Gebedsbijeenkomst

Zaterdag 18 mei om 9.00 uur is er een gebedsbijeenkomst in 'De Morgenster'.

Zanguurtje

Op zondag 26 mei hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen te zingen in 'De Morgenster'. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom.

Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

Pinksterpad 2019

Alvast voor uw agenda. Op 2^e Pinksterdag, DV. 10 juni, wordt er weer een Pinksterpad wandeltocht georganiseerd door de Eilandelijke Evangelisatie Commissie. Het is deze keer in de omgeving van Dirksland, waarbij de start en finish is bij de kerk van de Hervormde Gemeente Dirksland. Er is een korte (5km) en lange (10km) route.

Activiteitencommissie

Bijna is het zover, de jaarmarkt van 2019. Als commissie zien we erg uit naar deze dag, u toch ook? Hierbij doen wij een laatste oproep, want we kunnen nog wel wat spullen en hulp gebruiken.

Vrijwilligersavond

Staat het al in u agenda, de vrijwilligersavond van 21 mei? Ons doel van de vrijwilligersavond is, om alles voor de jaarmarkt nog eens door te nemen en het één en ander over de markt met u te delen. Via de mail krijgt u als vrijwilliger nog verdere informatie en uitnodiging voor deze avond.

De avond begint om 19.30 uur in 'De Morgenster'.

Hulp

Fijn dat inmiddels al heel wat gemeenteleden zich hebben opgegeven om te helpen deze dag. Echter zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Mocht u/jij zin hebben om deze dag of een dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, alle hulp in welkom. U kunt zich opgeven via de mail: annegrinwis@hotmail.com

Gebakkraam

Ook dit jaar willen we op de markt weer eigen gebakken koekjes, cake, taart etc. verkopen. Dit kan echter niet zonder uw hulp. We zijn op zoek naar vrijwilligers die hiervoor wat willen maken. Alles wat u bakt is welkom. Graag vragen we u, om het gemaakte zo te verpakken dat het door de verkoper zo meegenomen kan worden. U kunt de lekkernijen voor 31 mei afgeven Preekhillaan 12, of 31 mei 's morgens bij de gebakkraam.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Anne Grinwis.

Poppenkleertjes

Voor de jaarmarkt zijn een aantal gemeenteleden bezig met het naaien van poppenkleertjes. Hebt u zin en tijd om (mee) te naaien, dan kunt u contact opnemen met Adrienne Grinwis of Elma Roelse. A.s. dinsdag 7 mei kunt u vanaf 9.00 bij Adrienne terecht om samen te naaien. Er is stof e.d. genoeg. U kunt natuurlijk ook stof ophalen om thuis te naaien.

2de handskleding

Alle 2^{de} handskleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is.

2de handspullen

2^{de} handspullen, glas en servieswerk wat nog in goede staat en bruikbaar is kan gebracht worden op, Preekhillaan 12. Als het mogelijk is graag aanleveren in stevige dozen. Grote meubelstukken en computers kunnen we helaas niet aannemen.

Levensmiddelen

Ook hebben we nog genoeg plek op de levensmiddelenkraam. Levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Om deze kraam te vullen zijn we op zoek naar allerlei levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum.

Big shoppers

Ook zijn we nog steeds op zoek naar big shoppers, zodat we deze aan het eind van de dag kunnen verkopen en de bezoekers deze kunnen vullen met 2^{de} handspullen. Heeft u wat staan, dan kunt u het brengen bij Daniëlle Quist, Emmaweg 3 of Anne Grinwis Preekhillaan 12

Adopteer een kraam

Zoals u wellicht in de vorige Kleine Kracht gelezen hebt, is er een mogelijkheid om een kraam te adopteren. Voor een bedrag van 15 euro sponsort u een kraam. Fijn dat er al door heel wat mensen op deze wijze een steentje is bijgedragen aan de markt. U kunt nog steeds sponsoren, door een bedrag van € 15,- (of meer) over te maken op bankno. NL18 RABO 0146 3826 25 met vermelding: sponsorkraam 2019.

Jaarmarkt

Als laatste willen we als commissie iedereen hartelijk uitnodigen om 31 mei een kijkje te komen nemen op de jaarmarkt. Er is van alles te koop, zoals: groenten en fruit, kaas, eigen gebakken koekjes en cake, patat, wafels en andere lekkernijen. Ook wordt er dit jaar ijs verkocht.

Via een lootje kunt u wat winnen bij de levensmiddelenkraam, ook worden er diverse andere dingen verloot.

Verder zijn er de bekende 2^{de} handspullen, kleding en boeken te koop.

Ook aan de kinderen is er gedacht, er worden kinderactiviteiten georganiseerd, terwijl ouders en/of grootouders onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers uit kunnen rusten op het terras.

Verder zijn er sieraden, hoeden, brocante, fotokaarten etc. te koop.

De vrouwenkring zal er staan met een evangelisatiekraam, met ook zelf gemaakte spellen.

Zoals u leest is er te veel om op te noemen.

Kom langs en laat u verrassen.

Kleedjesmarkt

Zaterdag 22 juni wordt er weer een kleedjesmarkt georganiseerd. U bent dan in de gelegenheid om uw eigen spellen te verkopen.

Een plekje van 4 meter kost 10 euro.

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij Daniëlle Quist, 06-23464879 of per mail naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 april 2019 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.622,27
Energiekosten	1.536,60
Giften via bank (100,- en 500,-)	600,00
Kerksalans via website	247,25
Kerksalans	<u>1.180,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 5.186,12

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.973,50

Diaconie

Gevangenzorg Nederland, 7 april	232,06
Stichting Ontmoeting Veldwerk, 14 april	222,42
Evangelisatie Horst, 19 april	223,80
Diaconie, 21 april	406,33
Evangelisatie Horst, 22 april	193,00
Kerkelijk verenigingswerk, 28 april	390,50
Giften via bank (80,-, 100,- 250,- en 2000,-)	<u>2.430,00</u>
Totaal diaconie	€ 4.098,11

Kerkrentmeesters en diaconie samen**€ 9.284,23****Kleine Kracht 14^e jaargang**

Stand vorige keer	859,00
Aan giften (25,- en 30,-)	<u>55,00</u>
Totaal	€ 914,00

Verjaardagsfonds 2019

Stand vorige keer	160,00
Ontvangen	<u>20,00</u>
Totaal	€ 180,00

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Voor onze jongeren**Jozef zoekt zijn grote broers....**

Is een bekend liedje. Waarom spreekt het verhaal velen zo aan?

Wat weet jij over het leven van Jozef?

Jozef groeit op in een groot gezin. Hij trekt veel op met zijn broers.

Een mooi familieplaatje. Maar er is iets aan de hand.

Jozef wordt voorgetrokken door zijn vader.

Als hij dan ook nog eens wonderlijke dromen krijgt en de misstappen van zijn broers aan zijn vader doorvertelt, is de maat vol bij zijn broers.

Ze haten Jozef erom en het zal niet lang duren of er is niets meer van het mooie familieplaatje over.

Jaloezie kan veel kapot maken.

Het verdrijft de liefde.

Er komt nariigheid van.

Kijk maar eens om je heen.

Op scholen wordt veel gepest, landen voeren oorlog met elkaar.

Je kunt er bang van worden. Is God dan de grote afwezige in dit alles?

Nee, in alle ellende die er is, is God erbij.

God werkt hier door alle gebeurtenissen heen aan het behoud van Jakobs familie, aan Zijn verlossingsplan.

Hij was bij Jozef toen, en ook nu bij jou.

Jozef, hij groeide op in een groot gezin.

Misschien heb je ook broers en zussen, hoe gaan jullie met elkaar om?

Puzzel

Namen van vrouwen in de Bijbel Zet de namen van de vrouwen in de vakjes. De laatste letter van het woord is de eerste van het volgende woord. Maak van de letters in de grijze hokjes nog een naam van een vrouw in de Bijbel.

Abigail – Athalia – Maria – Abihail – Basmath – Martha – Abisag – Gomer – Mirjam – Ada – Hanna – Rachab
– Ahinoam – Lea – Susanna – Anna – Loïs

M					M				A			A			
	R				G				A		L				
		B						H			A				
	A						M					A			
			L			S						A			

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS
Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Eilandelijke Zendingsdag DV 11 mei in Nieuw Tonge

De gezamenlijke zendingscommissie van de Hervormde gemeenten op het eiland hebben weer een zendingmiddag en avond voor u georganiseerd zoals ook voorheen in de CSG Prins Maurits gehouden werd. Deze locatie is vanwege examens niet beschikbaar en we vonden een welkom in verenigingsgebouw Elim in Nieuw Tonge.

Er zullen twee echtparen aanwezig zijn die ons in woord en beeld meenemen naar hun werk in Afrika. Willem en Joanne Folmer werken als arts in de Democratisch Republiek Congo, waar ze ook wonen en leven met hun twee kinderen. Rik en Caroline Mager zijn uitgezonden naar het buurland Rwanda en brengen daar hun kennis als respectievelijk theoloog en pedagoog in praktijk.

De inloop met koffie is om 15.00 uur en een half uur later hopen we te beginnen. Het programma duurt tot ongeveer 19.15 uur, inclusief een broodmaaltijd. Er wordt een collecte gehouden ten bate van het werk van deze zendingswerkers.

Er is die dag een apart kinderprogramma en crèche voor de allerkleinsten. Daarbij is er verkoping diverse (eet-)waren, wenskaarten en een boekentafel.

Deelname aan deze dag is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan bij Joke van Wijk, telefonisch 491839 of per e-mail f.wijk@kpnmail.nl en uiterlijk woensdag 8 mei. Geeft u snel op, dan vergeet u het niet!

Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

Zondag 12 mei 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Project 10 27. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 66 vers 7 en 9

Psalm 145 vers 1 en 2

Zondag 19 mei 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e GB. Leerstoelfonds. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 98 vers 2 en 3

Psalm 146 vers 3 en 4

Zondag 26 mei 2019

9.30 uur: ds. J.C. Breugem, Boven Hardinxveld

18.00 uur: ds. C. Stelwagen, Nunspeet

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing verbouw.

Psalm 66 vers 6 en 7

Psalm 147 vers 1 en 6

Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Stg. Stephanos. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 47 vers 3 en 4

Zondag 2 juni 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Stg. MAF. 2^e Kerkrentmeesters 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 27 vers 2 en 5

Psalm 148 vers 2 en 3

Oppasschema

12 mei - Elma en Mieneke

19 mei - Willeke en Myrthe Tanis

26 mei - Andrea en Annelein

30 mei - Annemarieke en Nelleke (Hemelvaartsdag)

2 juni - Geerke en Emma

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

J A A R M A R K T

VRIDAG
31 MEI

DORPSKERK OUDDORP

9.00 - 15.30u

Meer dan 30 kramen
INLOOPCONCERT
EN ORGELSPEL



Eten & drinken



GEZELLIG TERRAS



Tweedehands spullen

EN NOG
VEEL MEER!



SPELLETJES voor de kids