

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, augustus 2018

Overdenking

Bidden en Bidden is twee

"Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden."

Jak. 5:17

Droogte

Elia was een mens zoals wij, niks bijzonders. Hij kende tijden van angst en vrees, dan toch ook weer van hoop en uitzicht. Wanneer de Heere Zich verborg, was het donker, als Hij sprak werd het weer licht.

Elia werd enorm moedeloos wanneer hij zag hoe het volk van God afdwaalde.

Dit gaat zover, dat hij besluit Gods hulp in te roepen met een zware beproeving. Door de Geest gedreven vraagt hij of de Heere een droogte uit wil roepen over het land. En Hij verhoort dit gebed.

Het zal de Israëlieten niet opgefallen zijn in het begin.

Het gaat wel vaker zo in de natuur. Niks bijzonders.

Zo zijn nu eenmaal de wetten van de natuur.

Toch ook wel weer prachtig, zo'n strakblauwe hemel.

Daar kun je echt van genieten.

En zeker, de gewassen lijden eronder, maar langer dan drie maanden duurt dit nooit.

Vindt u het niet vreemd dat Elia zo'n gebed bad? Je bidt toch niet om onheil voor het volk? Wat voor een zwartkijker is hij eigenlijk? Zulke mannen moet je niet in de buurt hebben. We herhalen: Elia wilde terugkeer van het volk en het bleek niet anders te kunnen dan door Gods slaande hand. Zo ging het. Zo moest het.

Niet zo sierlijk voor het volk om zo tegen de Heere te strijden dat Hij met Zijn roede moest komen. Elia staat aan Gods kant, en toch ook tot heil van het volk.

Het is pure liefde dat Elia zo bad.

Wolken

Geen wolkje aan de hemel. Ook niet na drie maanden. U las toch wel hoe lang het duurde: Drie jaren en zes maanden. Kunt u het zich een beetje voorstellen? Als dit nu eens gebeurde? Dan zou het wel heel benauwd worden. Uitzichtloos, hopeloos.

In de dagen van Noach was het andersom. God had regen voorspeld en niemand geloofde het. De wolken konden niet zwart genoeg worden om het mensdom te doen buigen voor de Schepper. Tot het te laat was.

Er is nog een andere betekenis van wolken in de Bijbel. Dan gaat het om de aanwezigheid van de HEERE door allerlei beproevingen heen. De HEERE is immers nabij de ziel die tot Hem zucht en troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.

In Mattheüs 17 lezen we van de verheerlijking op de berg. De drie discipelen die het dichtsbij de Heere Jezus zijn, merken de hemelse heerlijkheid zodanig op, dat zij wel op de berg willen blijven. Bij de wederkomst van Christus zullen de wolken gezien worden. Hoe dieper het lijden geweest is, des te heerlijker zal de nabijheid van Christus in de wolk ervaren worden.

Zo zijn er wolken van hoop (de nabijheid van Christus) en wolken die vrees inboezemen. Eén ding vraagt de Heere wel van ons, buigen voor het Lam.

Het begint met een wolkje als één's mans hand

Bekering en Geloof

Wie in de schuld mag komen voor de Heere, ziet zeker Zijn genade schitteren.

Daar gaat de dichter zingen:

"Een milde regen zond G' o HEER',
op Uw bezwijkend erfenis neer,
om sterkt' aan haar te geven."

Wat zijn deze gaven van bekering en geloof toch kostbaar.

Daar leert een zondaar buigen voor God. Straf verdient en dan genade ontvangen. Dit geeft een vrede die alle verstand te boven gaat.

Het duurde in Elia's dagen drie jaar en zes maanden. Wat duurde dat lang.

Toen bad Elia opnieuw. Het ging weer regenen.

Wat was dat een uitkomst. De goddeloze koning Achab moest sterven.

Tot zeven keer toe moest de knecht van Elia gaan kijken of er verandering op komst was.

Begin deze week zagen we na maanden weer de regenboog.

Een korte sterke bui daalde neer. De zon brak door, de lucht was zwart.

Tegen de zwartste lucht tekent de regenboog zich het kleurrijkst af.

Wat zien we uit naar een opleving in onze gemeente. We bidden of jongeren terug mogen keren tot de Heere. Of ouderen verder geleid worden. Dat degenen die de Heere vrezen mogen, meer van Zijn liefde gaan ervaren.

Ook dat degenen, die nog geen belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, tot die stap gebracht worden door de Heere.

Zo wordt Zijn lof vergroot.

De Heere zegene u allen.

C. van den Berg.

Uit de gemeente

Meeleven

We denken aan de zieken die in de achterliggende weken werden opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn de heer M. Nuij uit Stellendam en de heer J. Rijnbrand van de Prins Hendrikweg. Beiden ondergingen een ingreep maar mochten weer thuis komen. Een dankzegging waard. De Heere zorgt dan heel kennelijk. Moge het aan zijn voeten brengen in verwondering. Mevrouw A. Moerkerk-Breen werd in Dirksland opgenomen voor een pacemaker. Hopelijk mag alles voorspoedig gaan en deze weg dichter aan de Heere verbinden. We wensen alle zieken en hulpbehoevenden kracht toe en genade om op Christus te zien.

Belijdenis van het geloof

Mogelijk zijn er in de gemeente die willen overwegen belijdeniscatechese te volgen. Zou u zich dan in de eerste twee weken van augustus willen melden bij mij? Ook mag u gerust bellen om er eens rustig over te praten. In de tweede week van september willen we onze eerste avond houden. De Heere is het waard om gediend te worden. We hoeven niet eerst onszelf op te knappen om tot Hem te komen. Het wordt met onszelf ook nooit beter. Er is echter genoeg in Christus te vinden waardoor een arme zondaar zalig kan worden.

En we denken aan Ps. 108:1 berijmd:

"Mijn hart o, Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid."

Laat de Heere niet langer wachten zou ik zo zeggen.

Ten slotte

We hebben bijzondere weken achter de rug met de zomerconferentie van de Chinese Kerk en de "Voor Elkaar" – vakantieweek met gehandicaptten. In het stukje van de hand van mijn vrouw leest u er wel over. Daarna volgde de doopzondag waarop Evie Grinwis het teken en Zegel van Gods verbond mocht ontvangen. Het was goed om samen met vele zomergasten deze zondag te beleven, waar we 's avonds vervolgstof uit Daniël mochten ontvangen. De Heere zegene zijn Woord, vooral ook aan hen die met zo'n doopdienst weer eens onder het gehoor mogen zijn.

Half augustus hopen we onze derde reis langs de gevangenenissen te maken.

Geerke en Mieneke blijven thuis want zij willen zich verder op hun studie in Ede voorbereiden.

Dank voor uw gebeden die ons mogen vergezellen.

Met hartelijke groet vanuit de 'Oude Pastorie,'

C. van den Berg, v.d.m.

Uit de pastorie 'Laus Deo'

Alweer een maand voorbij. We zeggen weleens, de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Ja, het is nog genadetijd als je Hem, de Heere Jezus nog niet kent.

Zoek Hem dan nu want de tijd gaat snel.

We hadden een hele fijne ontmoeting met onze vrienden uit Azië. Drie dagen mochten we over allerlei dingen praten met elkaar maar bovenal hoe de Heere ons leven leidde. En vooral ook hoe wij als moeders in ons gezin mogen staan en hoe de boeken van Marieke een weg mogen vinden. Een citaat uit 'Sieraad voor God' dat er een hoopvolle toekomst is: "Wat zijn we als christenen bevoorrecht. In het nu mogen we

altijd zien op de toekomst waarin we onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, mogen ontmoeten. Niet dat daarom het nu niet meer belangrijk is, maar om het nu een diepere dimensie te geven. We leven niet zomaar voor onszelf, of voor ons werk. We zijn ook niet aan onszelf overgelaten. Nee, heel ons leven hier staat in het licht van de toekomst. Iemand schreef: 'We zijn daar, wat God hier van ons gemaakt heeft.' God vindt ons leven hier zoals Hij ons als mens gemaakt heeft en op de plaats waar Hij ons gesteld heeft, heel belangrijk. Hier kneedt en vormt hij ons."

We mochten ook de bruiloft meemaken van Leendert Schreur, een zoon van onze vrienden. Dat was heel mooi, een dienst in de buitenlucht. Zijn vader deed de preek. Wat is het zingen dan heerlijk in de buitenlucht. Het is zo mooi om jonge mensen zo een verbintenis te zien sluiten. Ze deden ook een belofte aan elkaar, echt op z'n Amerikaans en heel mooi. Maar wat wil je als je alle twee op het zendingsveld opgegroeid bent.

Het was ook heel fijn om onze tweede zoon een lang weekend met zijn gezin hier te hebben. De kinderen vonden het zo fijn om naar opa te luisteren. Willeke ging op vakantie naar Elslo. Fijn om zo je gehandicapte medemens een fijne week te bezorgen. M'n man en ik mochten naar een zomerconferentie van de Chinese kerk Nederland. Wat voelde het weer 'thuis' tussen de Chinese mensen. Mijn man verzorgde vier lezingen voor de 16+. Het thema was: 'Faith, Family, Friends', prachtige thema's. Ook met vragen in kleine groepen. Je bent soms verbaasd wat eruit komt. Er waren ook jongeren bij die nauwelijks iets van de Bijbel afwisten en dan wordt er in zo'n week toch een verlangen gewekt. Eén jongen vertelde; hij had een deuk in zijn auto gereden en toen reed iemand anders er tegenaan maar hij kon niet anders dan eerlijk zeggen: 'Ik had zelf ook al een deuk dus je hoeft niets te betalen.' Zelf mocht ik de lezing houden over 'Family.' De lofzang van Hanna en de lofzang van Maria naast elkaar gelegd en zo ook over de zegen mogen vertellen van een gezin, van een 'family,' juist ook in deze tijd.

Nog een dag thuis en dan samen met m'n man en Willeke naar de 'Voor Elkaar' vakantie week in Nunspeet. Wat was het weer heerlijk om met zo'n groep bij elkaar te zijn. Om als vrijwilligers zo een hele week met onze gasten op te trekken. Het programma moesten we wat aanpassen vanwege de hitte maar voor twee uit onze groep die blind zijn was het heel mooi dat we naar een zomerconcert gingen in plaats van naar de dierentuin. Wat hebben we genoten met elkaar, hoe enthousiast onze gasten waren. Zelf mocht ik vertellen uit Mattheus 16 waarin ook voor komt: 'Ik geef u de sleutel van het Koninkrijk Gods'. Twee oude sleutels had ik meegenomen om het duidelijk te vertellen. Eén gast was dol op sleutels en vooral op autosleutels. Ik dacht: wat doe ik, de sleutels mee of niet? Toch gedaan en zo in alle eenvoud verteld dat de Bijbel/het Woord de sleutel voor je hart is, dat het wordt geopend voor God. Ik vroeg later: 'Weet je nog van de sleutels?' Hij wees naar zijn hart en zei: 'Verteld over de sleutels om je hart open te maken.' Zo wonderlijk. Toen, op de laatste avond zei één van de gasten: 'Dominee, veel aan gehad zondag hoor, veel aan gehad.' En wat is er een aandachtig gehoor, een voorbeeld voor ons.

En zo mochten wij weer terug zijn in Ouddorp en samen met de vakantiegasten psalmen zingen in de oude kerk, het Woord weer horen en met blijdschap onze weg gaan.

'Daar zal ons 't goede van Uw woning,
Verzaden reis op reis,
En 't heilig deel, O grote Koning,
Van Uw geducht paleis;
Gij, Gij zult vreselijke dingen,
Ons in gerechtigheid,
Doen horen en ons blij doen zingen,
Van 't heil voor ons bereid.'

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk.

Kerkrentmeesters

Beelduitzending

Via Kerkomroep.nl worden onze kerkdiensten ook in beeld uitgezonden. Dit doen we momenteel in een gecodeerde omgeving. Als u een code om te kijken wilt ontvangen, stuur dan een email naar mtanis110@msn.com.

Ledenadministratie

Ingeschreven: het gezin J.J. Grinwis; dhr. P. Brinkman; dhr. J. Blonk; het echtpaar R.J. van Moort.
Overleden: dhr. P. Jurgens, mevr. G. Klootwijk-Otter
Vertrokken: dhr. L. Breen

Zondagsschool



September gaan we weer beginnen met de zondagsschool. We zijn al voorbereidingen aan het maken voor de startmiddag. Zijn jullie benieuwd wat we gaan doen? Dat is elke keer weer een verrassing. Maar let op de brievenbus voor de uitnodiging die komt voor de startmiddag van DV. 15 september Weet je kinderen die graag naar de zondagsschool willen komen? Geef hun namen maar door via: mtanis110@msn.com dan zorgen wij dat ook daar een uitnodiging naar toe gaat. Ouders u mag dit mail adres ook gebruiken als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor het nieuwe seizoen 2018 – 2019.

Gebedsmoment

Zaterdag 11 augustus om 9.00 uur in de 'Morgenster'. Iedereen hartelijk welkom!

Donderdagavond orgelconcerten

9 augustus Jan Wisse, Aagtekerke
23 augustus Gerard de Wit, Zwijndrecht
Entree kosten € 8,00 per persoon vanaf 16 jaar. Aanvang 20.00 uur

Inloopconcerten predikanten

Zaterdagmorgen om 11.00 uur
4 augustus Dr. T.E van Spanje, Epe
11 augustus Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
18 augustus Ds. C.M. van der Klis, Bunschoten-Spakenburg
25 augustus Ds. C.J. Droger, Vlaardingen

Boerenlanddagconcerten

1 september 10.00 tot 12.00 uur het ensemble Musica Sororum
14.00 tot 15.00 uur het Christelijk Gemengd koor Jeduthun

Zanguurtje

Op **zondag 26 augustus** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom om met ons tot eer van God mee te komen zingen. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

Zangavond "U zij de glorie"

Donderdag 30 augustus zangavond "U zij de Glorie organist: Anton Weenink, Dirksland. Declamatie over psalm 65. Aanvang 20.00 uur.

Activiteitencommissie

Fietspuzzeltocht

Maandag 6 augustus wordt onze jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden. De fietstocht zal ongeveer 20 km zijn en gaat door Ouddorp en omstreken. Onderweg is er een stop en na afloop kunt u nog wat lekkers kopen. Deelname is € 3,- per persoon, starten is mogelijk tussen 18.30 en 19.00 uur. Startlocatie is de Dorpskerk.

Goede doelen markt

Zaterdag 1 september wordt er van 10.00 tot 16.00 uur een goede doelenmarkt gehouden, rondom de Dorpskerk. Op deze dag zullen een aantal goede doelen zich presenteren en over hun werk vertellen. In de kerk zullen er 2 muzikale optredens zijn: 10.00 - 12.00 uur het ensemble Musica Sororum 14.00 - 15.00 uur Christelijk gemengd koor Jeduthun

Na de geslaagde eerste kledingmarkt, willen we op 1 september naast de goede doelenmarkt ook een **kledingmarkt** houden. Een plekje is ongeveer 4 meter, kosten hiervan zijn 10,00 euro. Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de mail: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Gezocht

Voor de goede doelenmarkt zijn we op zoek naar hulp, vooral mensen die achter de catering willen staan! Bent u/jij bereid om een dag/dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, dit kan via de mail (zie hierboven) of persoonlijk via een van de commissieleden.

Ook zijn we op zoek naar **boodschappen** voor in de boodschappenmand, heeft u nog wat in de kast staan, dat u aan ons wilt schenken, dan kan u dit afgeven op Alexanderstraat 52 of Preekhillaan 12.

Voor in uw agenda

Zaterdag 8 september zal er een zangavond worden gehouden m.m.v. Jong Dameskoor Shira o.l.v Peter Wildeman en het Delta mannenensemble o.l.v. Dinant Struik. Andrea Grinwis zal de dwarsfluit bespelen.

De zangavond zal om 19.30 uur beginnen, er zal gecollecteerd worden voor de onkosten. Allen hartelijk welkom om deze zangavond bij te wonen.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 juli t/m 31 juli 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.975,17
Bijdrage Instandhouding Eredienst	1.699,09
Pastoraat 29 juli	519,62
Kerk naar Buiten	672,60
Giften (10,-, 15,-, 2x 20,-, 3x 25,-, 50,-, 2x 100,-, 171,60)	561,60
Kerkbalans (2x 40,-, 50,-, 2x 75,-, 4x 100,-, 250,-, 567,50 en 1797,50)	<u>3.295,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 8.863,08

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.764,25

Diaconie

Herv. Vrouw, voor elkaar, 1 juli	345,00
Stg. Gods Woord in de Wereld, 8 juli	282,65
Diaconie, 15 juli	360,85
Diaconie, 22 juli	<u>328,82</u>
Totaal diaconie	€ 1.317,32
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 10.180,40

Kleine Kracht 13^e jaargang

Stand vorige keer	495,00
Aan giften (15,-, 20,-, 25,- en 30,-)	90,00
Totaal	€ 585,00

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	630,20
Ontvangen	<u>50,00</u>
Totaal	€ 680,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Zending en Evangelisatie

DABAR werk:

Op 21 juli is het DABAR evangelisatie werk op Camping Witte van start gegaan. Deze eerste twee weken zijn wij de adoptie gemeente en Mariëlle Rabouw coördineert dit in overleg met het DABAR team.



We mogen inmiddels terug zien op een eerste fantastische week op de Camping en worden ook heel vriendelijke en behulpzaam ontvangen door eigenaar Familie Kees Witte, waarvoor de Heere alle dank en lof!

Uitnodiging

Voor alle betrokken kerken van het eiland wordt voor gemeenteleden, vrienden en campinggasten een gezamenlijke dienst/sing-in georganiseerd op zaterdagavond 4 augustus. Dit is bij de 'De Bever' aan de Dijkstelweg 12 in Ouddorp en aanvang is 19.00 uur. Breng wel zelf iets mee om op te zitten.

Voor onze jongeren

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.....

Hoe lang sta jij voor de spiegel? Een spiegel is bijna onmisbaar in je leven. Je hebt misschien niet een door hoe vaak je erin kijkt. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf, maar zodra je wegloopt ben je alweer

vergeten wat je gezien hebt. Dit is het voorbeeld dan Jakobus gebruikt in hoofdstuk 1 vers 23 en 24. Je kijkt vluchtig maar het doet je niets. Zo kan het ook zijn als je luistert naar het Woord van God, maar er niets mee doet. Woord en daad horen samen te gaan. Je kunt het Woord niet het ene oor in en het andere oor uit laten gaan. Het moet landen in je hart. Geloven betekent dat het ook in je handelen, in je daden, tot uiting komt. Als het niet in je doen en laten zichtbaar is dat je gelooft, dan bedrieg je jezelf. Hoe moet je dan een dader worden? Jakobus is heel praktisch, hij noemt als voorbeelden: je tong in bedwang houden en weduwen en wezen (dat zijn de armen) bezoeken. Zo simpel kan het zijn.

Puzzel

Zoek de ontbrekende woorden op in Psalm 150. Wat lees je van boven naar beneden?

- 1..... God in Zijn heiligdom.
2. Looft Hem vanwege Zijn
3. naar de menigvuldigheid Zijner
4. Looft Hem met de trommel en
5. Looft Hem in het
6. met cimbalen (twee woorden)
7. met cimbalen van 8. alles wat heeft, love den Heere!



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

ALPHA:

Begin juli hebben we de Alpha cursus afgerond met een heerlijk diner. Verder hebben we het gehad over de Heilige Geest en mochten we wat napraten over het afgelopen seizoen. Er ontstond een schitterende band tussen de deelnemers waarin een ongedwongen sfeer was van praten over God en de Bijbel en de dagelijkse beslechtingen. We denken er over na om komend winterseizoen het ALPHA programma opnieuw te doen.

Uitnodiging

Wil je meer te weten komen over God, de Bijbel en zingeving van het leven, geef je dan op via: mtanis110@msn.com of kleinezwerwer@gmail.com

We zullen beginnen zo ergens midden oktober en om de twee weken bij elkaar komen.

Kerkdiensten

De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen. Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.

Zondag 12 augustus 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e GZB. Zomercoll. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Voorzang

Psalm 11 vers 3 en 4

Psalm 106 vers 1 en 2

Zondag 19 augustus 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Psalm 139 vers 12 en 13

Psalm 107 vers 1 en 2

Zondag 26 augustus 2018

9.30 uur: ds. P. van der Kraan, Arnhemuiden

18.00 uur: prop. R.J. Jansen, Tholen

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Psalm 140 vers 3 en 4

Psalm 108 vers 1 en 2

Zondag 2 september 2018

9.30 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

18.00 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Psalm 12 vers 2 en 4

Psalm 109 vers 2 en 3

Zendingswerk GZB

We wijzen u op de collectebussen bij de uitgang van de kerk deze zijn bestemd voor het zendingswerk GZB.

Oppasschema

12 augustus - Annemarieke, Mieneke en Myrthe

19 augustus - Willeke, Marijke en Imke

26 augustus - Andrea Quist, Nelleke en Lotte
2 september - Mathilde en Annelein

Oproep!!!

Voor het oppasschema zijn we dringend op zoek naar mensen die mee willen draaien. Een keer per maand of een keer in de zes weken.

Mailen kan naar: willekevdberg1@hotmail.com

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Online doneren

Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Klik op het kopje Kerkelijke bijdrage/donatie en maak uw gift makkelijk direct over via Ideal. www.hervormdoudorp.nl