

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, juli 2018

Overdenking

Goud Vreest het Vuur niet!

"Onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandenden vuurs, en Hij zal uit uw hand, o koning! verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren." Dan. 3:17 en 18.

Drie getuigen staan te schitteren. Zij verkeren in het grootst gevaar. Het is een zaak van leven of dood, erop of eronder. Zij wijken geen duimbreed. Sadrach, Mesach en Abed-nego. Zij bekleden een voorname functie aan het hof.

Wat is er dan gebeurd? Waarom keert zich alles en iedereen zich zo tegen hen? Wat hebben zij misdaan? Niets! Hun enige misdaad is dat zij niet willen knielen voor het gouden beeld ter ere van koning Nebukadnezar. Zij hebben de God hunner vaders lief. Voor Hem knielen zij, voor Hem alleen!

Vreemdelingen zijn deze vrienden, in een vreemd land. Dat is niet eenvoudig. Toch was hun godsvrucht opvallend, hun afhankelijkheid van de Heere sprak. Hierdoor kregen zij veel vertrouwen van de koning. Daniël steeg helemaal in aanzien. Echter, het wekte de jaloezie van anderen (zie ook Daniël 6). Daardoor maakten zij boze plannen om de religie van deze mannen te beproeven. De proef op de som wordt dat zij moeten knielen voor een beeld. Een gouden beeld.

Ooit sprak een zending-evangelist met een Boeddhist. Deze laatste prees zijn religie, zo vol van liefde. Ook van weldoen aan anderen. De zending dacht even na en begon: "Eén ding vind ik zo onbegrijpelijk, namelijk dat jullie knielen voor een beeld; het heeft ogen, maar ziet niets; oren, maar hoort niets; handen die niet helpen kunnen" Het werd nog stiller. De pijn trof doel.

Onze God is machtig. Je kunt tot Hem roepen, én Hij antwoordt; roepen tot Hem in de nood, én Hij geeft uitkomst. Hier ligt het uitgangspunt van de drie vrienden en Daniël. Zij roepen het uit, onbevreesd: "Onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen." Zij mogen zich geheel aan hun Heere en God over geven. En of Hij hen uit de hand van de koning verlossen zal? Altijd! Uit de brandende oven? Misschien niet, maar dan is het nóg een verlossing van de koning.

Moedig gaan zij hun weg. Het lijkt wel op de woorden van de dichter uit Ps. 89: "Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen." De Heere zal immers besturen en waken, en maken dat zij zich verwonderen zullen.

Het lijkt onafwendbaar. De oven wordt zevenmaal heter gestookt. De sterkste mannen uit het leger worden ingeroepen. En in de hemel? Daar lacht de Allerhoogste. Hij zendt een Engel naar de aarde, de Zoon des mensen gelijk. Hij gaat naast de drie vrienden lopen. Zijn vuurgloed gaat hen voor. De Beschermengel is een vurige muur rondom. De manen verbranden niet. Er zit zelfs nog geen brandlucht aan hun kleding. Alles verbrandt, behalve zij. De sterksten uit het leger vallen dood neer, zij blijven leven.

Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

En dan komt het laatste oordeel. God heeft Zijn Eigen Zoon niet gespaard, maar heeft Hem voor ons allen over gegeven. Zal Hij ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Jezus Christus ging door het vuur van de smarten heen, de verlatenheid van Zijn Vader, door hel en dood te ondergaan. Zo is een eeuwige vrijheid ontstaan. De poorten der hel kunnen daarom de Zijnen nooit meer overweldigen. Goud blijft goud. Goud is niet bang voor het vuur.

Knielde u voor de Allerhoogste, of staat u nog van verre? Wacht niet te lang!

"In de grootste smarten,
blijven onze harten,

in de HEER' gerust;
'k zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
al mijn hoop en lust."

De schrik slaat de koning om het hart. Hij kan het niet verdragen dat een vierde naast die drie loopt. Hij heeft het verloren. Het gouden beeld 'stort' neer. Van al die beelden blijft niets meer over dan poeder, stof. Maar uit de monden van de vrienden klinkt luid en duidelijk Gods lof.
"Wanneer jij zult gaan door het vuur, Ik zal bij u zijn."

Ouddorp, juni 2018, C. van den Berg.

Uit de pastorie 'Laus Deo'

Ja, na twee keer uit de bus geschreven te hebben, nu weer een stukje uit de pastorie. Veel indrukken van de reis meegenomen. We hadden in Roemenië zo'n mooie ontmoeting met een vriendin van Willeke, een Duits meisje, Annie, dat in Roemenië medicijnen studeert; nog even elkaar ontmoeten. Mijn man zei: "Annie, wij hebben nog wat boekjes voor jullie straatevangelisatiewerk, zeg maar wat jij graag wilt hebben." Ze was dolenthousiast over wat zij kreeg. Allerlei boekjes, ook voor kinderen, maar zo zei ze: "Mag ik ook een paar Roemeense Bijbels voor wat vrienden hier in Roemenië? Ze kunnen alleen de Bijbel lezen vanaf hun mobiele telefoon. Maar ik gun hen zo, dat ze een eigen Bijbel in handen kunnen houden. Het Boek om te lezen, zo waardevol," zei ze. Zo zaaien wij aan alle wateren. Annemarieke, Geerke en Mienieke waren al eerder teruggevoerd voor hun werk.

Toen wij thuis kwamen volgde de voorbereidingen voor de trouwerij van Bart en Annelies. Het was druk maar mooi om zo met elkaar naar zo'n dag toe te leven. De laatste zondag was Bart 'alleen' bij ons; het was werkelijk bijzonder! En wat maakte het zo fijn? Buiten onder Gods hemel psalters te zingen! Psalters zijn de psalmen in het Engels. Wij konden gewoon niet stoppen. Wat is er heerlijker dan Zijn naam te loven en te prijzen? Dat geeft liefde, verbondenheid in Hem en blijdschap! Het werd 8 juni; de Heere maakte alles wél voor Bart en Annelies, geen regen maar een mooie dag. In onze tuin vond de burgerlijke huwelijksbevestiging plaats, daarna de kerkdienst, het hoogtepunt! De tekst was: "Voeg u bij deze wagen, hij reisde zijn weg met blijdschap." Na de dienst het toezingen door al onze kinderen "Be Thou my Vision," indrukwekkend en ontroerend.

Bart en Annelies verrasten ook Oma van Wijk. Zij deden op maandag hun trouwkleren weer aan en gingen bij haar op bezoek in het verpleeghuis. Op deze manier kon zij er toch nog van mee genieten. Zo is er een periode afgesloten, de jongens zijn het huis uit. Maar dan zeggen wij tegen Samuël: "Jij blijft wel je vader supporten, hé?" en dan volgt er een brede glimlach! Die grote glimlachen van Samuël mogen wij ook tijdens de kerkdiensten zien. Als er gesproken wordt over de vrede en rust in de Heere dan wordt Samuël helemaal blij en gaat hij hardop lachen. Hebben wij ook zoveel blijdschap als we in de kerk zijn? Dat ons hart verheugd is dat Christus aan het kruis die vrede en rust voor ons bereid heeft.

Nog een hoogtepunt was de avond van Marieke den Butter in Alblasserdam, over de plaats van een vrouw. Hier volgt een uitspraak van John Piper:

"Onderdanigheid is de roeping van de vrouw om met haar gaven het leiderschap van haar man te eren, te bevestigen en te helpen dragen. Het is de gezindheid om het gezag van haar man te volgen en de gewilligheid om zich aan zijn leiderschap te onderwerpen". Bijzonder om dit als vrouw te mogen doen.

Een ander hoogtepunt was: de avonden die wij mee mochten maken over Noord-Korea in Veenendaal en in Hardinxveld-Giessendam. De indrukken, vooral voor de jongeren, waar onze meiden ook bij waren. De Amerikaanse zendeling had zo enkele vragen. Hij vroeg de jongelui: "Wie van jullie zou voor Christus willen sterven?" Hij vroeg ook: "wie van jullie is een Christen, steek je hand eens op?" Bij de eerste vraag waren er bijna geen handen, bij de tweede vraag gingen er wat meer handen omhoog. Hij stelde "het is met elkaar verbonden." Laat ons daar ook eens over nadenken met de vervolgte Christenen in onze gedachten.

Het laatste hoogtepunt dat we nu vermelden, is, dat wij op 24 juni 37 jaar getrouwd mochten zijn. De Heere alle lof en eer! Ergens las ik een uitspraak die mij aansprak: "Het uiteindelijke doel van het huwelijk is niet om ons gelukkig te maken maar om God te verheerlijken."

Zo laat ons dan allen de Heere verheerlijken met onze geest en lichaam welke van God zijn.

Hartelijke groet van ons allen,
Mevr. van den Berg – van Wijk

Ten slotte

Het is droog in de natuur. De akkers met hun gewassen snakken naar water. We bidden met de boeren om regen, die verkwikt en zo onmisbaar is.

Soms kan het in het geestelijke ook zo droog zijn. Elke zondag wordt het levende Water uitgegoten door de verkondiging van Gods Woord. Zien we de rijkdom? Snakken we naar dat Water? Mogen we smaken en zien dat de Heere goed is?

Gedurende de zomermaanden ligt het winterwerk stil. We hopen de laatste avond van de Alpha-cursus in dit seizoen te houden. Het waren fijne avonden.

Even rusten. We merken dat dit ook nodig en nuttig is. Het winterwerk vraagt altijd weer veel. We bidden om nieuwe krachten en nieuwe energie.

Onlangs waren we met enkele kinderen in de dienst van de Chinese Gemeente in Rotterdam, waar ik voor mocht gaan. Na de dienst vroeg de leider of het mogelijk zou zijn dat wij als spreker(s) aanwezig kunnen zijn op hun zomerconferentie half juli. Uit alle Chinese kerken in Nederland komt men bijeen. Een bijzondere gelegenheid, waar het thema gaat over 'gezin en geloofsvorming.'

De week erop is de vakantieweek voor gehandicapten van de vrouwenbond, waar mijn vrouw en ik een aandeel in mogen hebben. Willeke hoop de komende tijd in drie verschillende weken haar krachten te geven, en Geerke draait ook mee. Onze schoonzoon, Ds. Van Werven, hoopt 1 juli afscheid te nemen van Zuilichem. Ook afscheid in Sommelsdijk en intrede in Ooltgensplaat op 8 juli.

We wensen Ds. Zoet licht toe voor het beroep op hem uitgebracht van de gemeente te Nederhemert, het geboortedorp van mijn vrouw. Het moet wel een onrustige tijd zijn in de pastorie aan de Preekhillaan. Gods weg is volmaakt.

De Heere beware u en ons op al onze wegen. Sommigen reizen ver weg. Waar u ook gaat of bent (misschien gewoon thuis), de Heere is nabij!

Met hartelijke groet,
van ons allen, uit de oude pastorie, C. van den Berg.

Uit de gemeente

Meeleven

Voor zover wij weten zijn er geen opnamen in het ziekenhuis. Wel zijn er gemeenteleden, waaraan recent medische zorg is verleend en zijn er anderen die in afwachting zijn van een oproep voor een medische hulp. We wensen een ieder die voor een behandeling heeft of gaat ondergaan en hen, die eenzaam en bedroefd zijn, Gods nabijheid toe. Mag uw bede ook zijn: "Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed". (Ps. 4:1)

Vakantietijd

Het zomerseizoen staat voor de deur. Gaat u met vakantie of blijft u thuis vergeet uw kompas Gods Woord niet. De GZB heeft een eenvoudig vakantiebijbelstudieboekje uitgegeven over het thema "Laat je zien". Waardevol om mee te nemen. Waar u ook bent gezegende tijd toe gewenst.

De kerkenraad.

Kerkrentmeesters

Oproep

In de zomerperiode is de kerk verschillende zaterdagen geopend voor publiek. Op deze manier hebben veel mensen de mogelijkheid om ons kerkgebouw van binnenuit te zien en een moment tot rust te komen. Als de kerk geopend is wordt het orgel bespeeld. Ook zijn er altijd twee vrijwilligers die er op toe zien dat alles in orde verloopt en eventueel mensen te woord kunnen staan.

Voor zaterdag 4 augustus zijn we nog op zoek naar een extra vrijwilliger voor de hele dag (van 9.30 uur tot 15.30 uur) of een dagdeel (van 9.30 tot 12.30 of van 12:30 tot 15:30).

Graag komen we met u in contact als het u aanspreekt om hieraan mee te werken. Het is tegelijk een mooie kans om met andere mensen iets van het geloof te delen. Als u interesse hebt, laat het dan aan één van de kerkrentmeesters weten, of mail naar kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl.

Ledenadministratie

Vertrokken: Dhr. D. van Hilten en de echtparen: M.A. Geense; A. Buth; G. van den Berg en B. van den Berg.

Zondagsschool zoekt hulp



Door wat verloop in de zondagsschool leiding is er dringend behoefte aan nieuwe leidinggevenden.

Het is zo belangrijke werk van het vertellen over de Heere vanuit Zijn Woord aan onze kinderen heeft uw hulp nodig. Voel je je geroepen tot dit prachtige werk? Vertel je graag een kort Bijbel verhaal? Draag je onze jeugd een warm hart toe?

Aarzel je niet en laat alstublieft van u horen! U kunt contact opnemen met

Marco Tanis of Eef Grinwis.

Agenda, Deo Volente

Openstelling kerk

De kerk zal vanaf **zaterdag 14 juli** tot en met medio september a.s. iedere zaterdag voor bezichtiging open zijn van 10.00 uur tot 15.30 uur.

Gebedsmoment zaterdag 21 juli om 9.00 uur in de 'Morgenster'. Iedereen is van harte welkom!

Zanguurtje

Op **zondag 29 juli** a.s. hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom.

Donderdagavond orgelconcerten

12 juli Paul Kieviet, Middelharnis

26 juli Sietze de Vries, Niezijl

9 aug Jan Wisse, Aagtekerke

Entree kosten € 8,00 per persoon vanaf 16 jaar. Aanvang 20.00 uur.

Zangavond

Donderdag 19 juli. Thema zangavond "U zij de Glorie", met declamatie over psalm 146. Organist: Hans Villerius. Aanvang 20.00 uur.

Inloopconcerten predikanten, zaterdagmorgen om 11.00 uur

14 juli Ds. G.J. Baan, Vlissingen

21 juli Ds. M.F. van Binnendijk, Rotterdam

28 juli Ds. C.D. van Alphen, Numansdorp

4 aug Dr. T.E van Spanje, Epe

Activiteitencommissie

Fietspuzzeltocht

Het is nog niet zover, maar alvast voor in uw agenda, maandag 6 augustus wordt onze jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden. De fietstocht zal ongeveer 20 km zijn en gaat door Ouddorp en omstreken. Onderweg is er een stop en na afloop kunt u nog wat lekkers kopen. Deelname is € 3,- per persoon. Starten is mogelijk tussen 18.30 en 19.00 uur. Startlocatie is de Dorpskerk.

Terugblik

We mogen terugblikken op een tweetal activiteiten de afgelopen maand. Zaterdag 9 juni jl. werd de tweede zangavond van dit jaar gehouden. Een hartelijk woord van dank aan Musica Sororum o.l.v. Jan Teeuw. Joyfull Voices o.l.v. Jan van Seters. We mogen terugzien op een mooie en waardevolle avond.

Zaterdag 23 juni werd voor het eerst de kleedjesmarkt gehouden en met succes. Er was een gezellige sfeer deze dag en we kregen veel enthousiaste reacties. We willen iedereen hartelijk bedanken die deze dag een bijdrage geleverd heeft in welke vorm dan ook.

Beide activiteiten hebben het mooie bedrag van € 835,- opgebracht, allen hartelijk dank!

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 25 mei t/m 30 juni 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.739,03
Bijdrage Instandhouding Eredienst	1.356,42
Pastoraat 24 juni	280,77
Giften (25,-, 100,- en 2250,-)	2.375,00
Kerkbalans (40,-, 50,-, 75,-, 2x100,-, 500,- en 567,50)	<u>1.432,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 7.183,72
Waarde ingeleverde collectemunten € 1.605,50	

Diaconie

Stg. MAF, 27 mei	250,60
Stg. MAF, 3 juni	317,45
GZB Malawi aidswezen, 10 juni	416,40
Stg. Hulp Oost Europa, 17 juni	313,85
Zondagsschool collectebus	147,95
Gift via bank	50,00
Gift GZB Roemenië	<u>250,00</u>
Totaal diaconie	€ 1.746,25
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 8.929,97

Kleine Kracht 13^e jaargang

Stand vorige keer	470,00
Aan giften	<u>25,00</u>
Totaal	€ 495,00

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	590,20
Ontvangen (10,- en 15,-)	<u>25,00</u>
Totaal	€ 615,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Voor onze jongeren

God dienen

Is dat moeilijk? God dienen.

Goed dienen doe je niet alleen door 's zondags naar de kerk te gaan en in je Bijbel te lezen. God dienen, dat doe je in de praktijk van elke dag.

Puzzel

Zoek de ontbrekende woorden op en vul ze in. Wat lees je van boven naar beneden? Deze woorden komen uit Openbaringen 22.

1. Want Hij doet Zijn zoon opgaan over bozen en (Mattheüs 5:45)
2. Als het nu avond geworden was, toen de zoon (Markus 1:32)
3. En de zon werd (Lukas 23:45)
4. Maar als de zon opgegaan was, zo is het geworden (Mattheüs 13:6)
5. Namelijk een vrouw, met de zon (Openbaringen 12:1)
6. Kwamen zij tot het als de zon opging (Markus 16:2)
7. Op de weg een licht, boven de der zon (Handelingen 26:13)
8. Een andere is de der zon (1 Korinthe 15:41)
9. En Zijn blonk gelijk de zon (Mattheüs 17:2)
10. De zon ga niet onder over uw (Efeze 4:26)
11. Want de zon is opgegaan met de en heeft het gras dor gemaakt (Jakobus 1:11)
12. En Zijn aangezicht was, gelijk de zon in haar kracht (Openbaringen 1:16)
13. En ik zag een staande in de zon (Openbaringen 19:17)
14. En er zullen tekenen zijn in de zon en en sterren (Lukas 21:25)



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

DABAR Camping Evangelisatie

Op zaterdag 23 juni is de ontmoetingsdag met de beide DABAR teams gehouden in Ouddorp. Beide teams waren goed vertegenwoordigd en na een korte Bijbelstudie door Ds. De Borst zijn de campingprogramma's doorgesproken. Tenslotte is er een bezoek gebracht aan **Camping Witte** aan de Klarebeekweg 10, waar

dit jaar het DABAR haar invulling hoopt te krijgen. De eerste twee weken van het DABAR werk is onze gemeente de zogenaamde Adoptiegemeente, wat inhoudt dat hier en daar wat hand-en-span diensten worden verlangd. Namens ons als Adoptiegemeente gemeente hebben we Mariëtte Rabouw bereid gevonden om als contactpersoon te fungeren, zij zal dus mogelijk een keer beroep doen op uw hulp.

Het is gebruikelijk dat het betreffende DABAR team de zondagochtenden bij de Adoptiegemeente de kerkdienst bijwoont. In ons geval gaat het dan om zondag 22 en zondag 29 juli, en naar concrete invulling wordt nog gezocht omdat we ook graag de samenwerking met de Gereformeerde Kerk hierin betrekken. Let op, op de zondagavonden zal er **geen campingdienst** voor eilandelijke gemeenteleden worden gehouden, maar slechts een kleine variant voor alleen campinggasten.

Toch is het belangrijk voor de Eilandelijke Evangelisatie Commissie om de oude vertrouwde tentdienst met alle betrokken vanuit het hele eiland en daar buiten vorm te geven. Daarom hopen we op **Zaterdagavond 4 augustus** een tentdienst te organiseren met Sing-in en meditaties op het terrein van De Bever aan de Dijkstelweg 12 Ouddorp. De aanvang zal zo rond 18.30 uur zijn en het verdere programma wordt momenteel vorm gegeven in samenwerking met de beide teams.

Hoeksteenlezingen/cursus Geestelijke Vorming Seizoen 2018- 2019 te Middelharnis

17 september 2018	Ds. C. P. de Boer, Sliedrecht Thema: "De bekering van Israël"
22 oktober 2018	Ds. J. van Walsem, Leerdam Thema: "De Dordtse Leerregels"
19 november 2018	Ds. C. W. Rentier, Amersfoort Thema: "De Islam"
21 januari 2019	Ds. J. Th. Pronk, Sirjansland Thema: "Schepping of Evolutie"
18 februari 2019	Dhr. B. S. van Groningen, H. I. Ambacht Thema: "Leven in de eindtijd"
18 maart 2019	Ds. A. L. Molenaar, Yerseke Thema: "De missionaire roeping van de kerk"

De avonden worden gehouden in "De Hoeksteen". Aanvang is steeds om 20.00 uur. Voordat de avond begint, is er gelegenheid om koffie te drinken. De kosten bedragen € 3,- per avond. De samenstelling van de stuurgroep is gewijzigd. De heer De Kreij die vele jaren zijn bijdrage geleverd heeft, is ermee gestopt in verband met zijn leeftijd. Wij danken hem nogmaals voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. De heer G. van Asperen uit Nieuwe Tonge is in zijn plaats gekomen. De stuurgroep is er ook nu weer in geslaagd u een programma voor het komende winterseizoen te bieden. In dit verband willen graag als stuurgroep ook een zorg met u delen, namelijk de opkomst die heel geleidelijk wat afneemt. We doen als stuurgroep een dringend beroep op u om eens te komen luisteren. U krijgt er vast en zeker geen spijt van. Het contactadres is met ingang van heden: A. Westerhuis, tel. 0187-484221 of e-mail a.westerhuis@xs4all.nl

Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

Zondag 8 juli 2018

9.30 uur: prop. J.K. Abbink, Vriezenveen	Voorzang Psalm 123 vers 1 en 2
18.00 uur: prop. J.K. Abbink	Psalm 101 vers 3 en 4
Collecte: 1 ^e Gods Woord in de Wereld. 2 ^e Kerkrentmeesters. 3 ^e Onderhoudskosten.	

Zondag 15 juli 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg	Psalm 97 vers 3 en 7
18.00 uur: ds. C. van den Berg	Psalm 102 vers 4 en 5
Collecte: 1 ^e Diaconie. 2 ^e Kerkrentmeesters. 3 ^e Onderhoudskosten.	

Zondag 22 juli 2018

9.30 uur: ds. C. van de Worp, Wezep	Psalm 86 vers 6 en 7
18.00 uur: ds. C. van de Worp	Psalm 103 vers 4 en 5
Collecte: 1 ^e Diaconie. 2 ^e Kerkrentmeesters. 3 ^e Onderhoudskosten.	

Zondag 29 juli 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg	Psalm 36 vers 2 en 3
18.00 uur: ds. C. van den Berg	Psalm 104 vers 3 en 4
Collecte: 1 ^e Pastoraat. 2 ^e Kerkrentmeesters. 3 ^e Onderhoudskosten.	

Zondag 5 augustus 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg	Psalm 133 vers 1 en 2
18.00 uur: ds. C. van den Berg	Psalm 105 vers 3 en 4
Collecte: 1 ^e Diaconie. 2 ^e Kerkrentmeesters. 3 ^e Onderhoudskosten.	

Oppasschema

8 juli - Marijke, Lotte en Mienieke

15 juli - Willeke, Myrthe en Annemarieke

22 juli - Geerke, Annelein en Marijke

29 juli - Mathilde, Nelleke en Lotte

5 augustus - Andrea Quist, Mienieke en Annemarieke

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Online doneren

Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Klik op het kopje Kerkelijke bijdrage/donatie en maak uw gift makkelijk direct over via Ideal. www.hervormdoudorp.nl